

# Antonius Gemeenschap bestaat 10 jaar!

En dat vieren we, maar niet alleen voor onszelf maar hopelijk ook met jou! Neem deel aan onze jubileumweek en help ons zoveel mogelijk 'gasten aan tafel' te krijgen.

De Antonius Gemeenschap Haarlem is een actieve vrijwilligersorganisatie die op allerlei manieren zorg draagt voor kwetsbare mensen in Haarlem en zo werkt aan de droom van Vrede. Op 21 mei 2013 opende de Antonius Gemeenschap met een handje vol vrijwilligers voor het eerst de deuren van haar buurtkeuken Antonius Kookt. Dit werd het begin van een prachtig avontuur en vol dankbaarheid kijken we terug naar wat samen met inmiddels 50 vrijwilligers hebben mogen verwezenlijken. Waaronder:

- Een Haarlemse Jongerenraad die jongeren een stem geeft in de Gemeenteraad van Haarlem;
- Een Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede die ernaar streeft dat geen enkel kind in 2030 nog armoede hoeft te ondervinden en waar inmiddels 24 organisaties bij zijn aangesloten;
- Als ambassadeurs van Pax voor Vrede al 8 jaar de jaarlijkse vredesweek in Haarlem organiseren;
- 4 dagen per week in samenwerking met SMAAK kookt voor de zwerfjongeren opgevangen in pension Spaarnezicht;
- High Tea's verzorgt in een 6 tal verzorgingstehuizen met name op afdelingen met dementie of niet aan geboren hersenletsel;
- en nog veel meer activiteiten...

Dit alles vanuit de regel niets te ondernemen zonder eerst de samenwerking te hebben gezocht met andere partners in de stad omdat we overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan solidariteit en eensgezindheid in de stad en duurzaamheid van de projecten.

In deze jubileumweek zal niet alleen de allereerste *Antonius Lezing* plaatsvinden en de onthulling van een 'Vredesverhalenbankje' op de Nieuwe Groenmarkt. Maar ook komt er een wervingsactie met als thema: 'Gasten aan tafel', waarbij we geld willen inzamelen om de kosten van onze buurtkeukens laag te houden teneinde meer mensen die het echt niet kunnen betalen mee te laten eten.

Wij hopen u in deze week veelvuldig te ontmoeten om samen ons jubileum te vieren.

Vrede en alle goeds,

Wim Blum, voorzitter.

## Bij ShareLocal

# Jubileumverkoopweek

Maandag 12 tot en met vrijdag 16 juni (16.00-18.00 uur, ShareLocal)

Vanuit ShareLocal aan de Luitestraat 35 (achter de Jopenkerk) verkopen we van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur ons **Antonius Brood** en een speciaal **proefpakket speciaalbier** dat ons ter beschikking is gesteld door brouwerij Uiltje. Doe er je voordeel mee, dan doen wij dat ook.

Ons voordeel: al tien jaar kunnen mensen iedere dinsdag bij een van onze twee buurtkeukens terecht voor een driegangenmenu en een kop koffie voor slechts 5 euro. Om die prijs zo laag te kunnen houden terwijl de inflatie zich steeds nadrukkelijker laat voelen, zijn we extra acties begonnen. Dit is onze jubileumactie want het laatste wat we willen is mensen voor wie ook 5 euro nog te veel is, de deur moeten wijzen. Natuurlijk. Daarom halen we onder de noemer 'Gasten aan tafel' extra geld op om ook hen aan tafel te kunnen ontvangen. Steun ons met uw aankoop:

- Het proefpakket van het Uiltje bestaat uit 4 biertjes aangeboden voor €10,00 waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan het goede doel.
- Het Antoniusbrood naar recept van de Antonius Gemeenschap zelf wordt gebakken door een professionele bakker en bieden we aan voor €7,50 waarvan €2,50 naar het goede doel gaat.

**16 juni** (17.00-19.00 uur)

## Feestelijk afsluiting verkoopweek

We sluiten de verkoopweek feestelijk af met een besloten vrijdagmiddagborrel op bij ShareLocal, waar ook onze vrienden van brouwerij Uiltje aansluiten met een eigen biertap en hapjes aangeboden door horeca gelegenheden in de buurt. Van 17.00-19.00 uur. De opbrengst van deze borrel gaat eveneens naar ons goede doel.

**Aanmelden** voor de borrel is verplicht en kan via [wim@antonius-gemeenschap.nl](mailto:wim@antonius-gemeenschap.nl) of 06-33788675.

**SHARE  
LOCAL**



## 1e Antoniuslezing

# Bidden, recht doen en wachten op Gods tijd

Dinsdag 13 juni (19.30-21.30 uur, Doopsgezinde Kerk)

De eerste Antoniuslezing zal worden uitgesproken door dominee Martijn van Leerdam. Volgens van Leerdam staan de kerken vandaag de dag voor een heidens karwei temidden van vergrijzing, leegloop en krimp. In deze eerste lezing zal hij ingaan op de derde weg geïnspireerd door kerkvernieuwers als Franciscus van Assisi, Dietrich Bonhoeffer en Gustavo Guttiérrez.

Van Leerdam (1984) is dominee en praktisch theoloog. Sinds 1 mei is hij predikant-directeur van de roemruchte Pauluskerk te Rotterdam. In het najaar van 2023 verschijnt bij Kok/Boekencentrum het boek *Krimp: waarom de kerk naar de haaien gaat* maar we toch hoopvol zijn, dat hij samen met Gerrit van Dijk publiceert.

Op 13 juni, de naamdag van de heilige Antonius nodigt de organisatie jaarlijks een inspirerende spreker uit voor de Antoniuslezing.

Het muzikale gedeelte van de avond wordt ingevuld door singer-songwriter Ruud Houweling. Zijn nieuwe werk wordt door de Volkskrant als volgt omschreven: “Even wankelde zijn geloof in muziek en liefde, maar Houweling bezingt het prachtig in de louterende eerste single van zijn nieuwe album. Het geloof, in beide, is terug.”

**Locatie van de lezing** is de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem. Het programma start om 19:30 uur. De zaal is open om 19:00 uur. De toegang is GRATIS.



## Afsluiting jubileumweek

# Aperitief voor de ziel & onthulling Verhalenbankje voor Vrede

Zondag 17 juni (16.00 uur, Buurtcentrum Binnensteeds)

De jubileumweek wordt afgesloten met onze maandelijksse viering het **Aperitief voor de Ziel**. In deze viering zal pater Franciscaan Rob Hoogeboom voor gaan en ondersteund het koor de Voice met wereldmuziek de viering muzikaal.

In deze viering zullen we ook stil staan bij het verhaal van een vluchteling uit Burundi, vrijwilliger van de Antonius Gemeenschap, dat op bijzondere wijze is bewerkt door tekstschrijvers van Verhalenbankje en ingesproken door stemacteurs. Dit vindt om 16.00 uur plaats bij Buurtcentrum Binnensteeds bij Buurts.  
Adres: Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem.



## Onthulling verhalenbankje

Na afloop zal het verhalenbankje op de Krocht worden onthult en nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje.

## Meer weten?

Houd [www.antoniusgemeenschap.nl](http://www.antoniusgemeenschap.nl) in de gaten voor meer activiteiten en informatie over de jubileumweek van de Antonius Gemeenschap of neem contact op met:

[wim@antonius-gemeenschap.nl](mailto:wim@antonius-gemeenschap.nl)