

Kinderen van Hoop



**30 Dagen gebed voor Syrische kinderen in Jordanië,
Libanon en Turkije.**



Na jaren van oorlog in Syrië wonen veel Syrische kinderen nu in andere landen. Sommigen zijn geboren buiten Syrië. Velen hebben familie die is gevlucht uit Syrië vanwege de oorlog. Sommigen hebben familieleden verloren of zijn van hen gescheiden geraakt doordat ze in verschillende landen zijn gaan wonen. In onze eerste editie van 30 Dagen van Gebed voor Syrische kinderen*, vermeldde ik dat deze generatie de verloren generatie werd genoemd. Ik roep dit liever uit tot een gevonden generatie!

In de tweede editie van deze 30 Dagen Gebedsgids willen we ons erop richten dat een nieuwe generatie van hoop zal opstaan! Dit zijn kinderen die geloven dat God Syrië wil veranderen en hen wil gebruiken voor deze verandering.

*kijk op: <http://www.cryoutnow.org/pray-now.html>



Mijn verlangen is om Syrische kinderen de gelegenheid te bieden hun stemmen en beelden te delen. Wat zij hopen en verlangen voor nu en de nabije toekomst. Als je leest over de dromen en de hoop van deze Syrische kinderen, ga dan door met hen aanmoedigen want ze hebben met veel obstakels te maken gehad. Net zoals bij Jozef in het Oude Testament werd gezegd: "Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd." (Genesis 50:20).

We dienen een liefhebbende, zachtmoedige en goede God die deze kinderen nooit in de steek heeft gelaten en hen nog steeds dicht bij Zijn hart houdt. De wereld zal verbaasd staan over wat Hij voor veel van de Syrische kinderen in het verschiep heeft.

Deze gebedsgids is opgedragen aan alle onderwijzers, ouders en andere ondersteuners van de Syrische kinderen die hen hebben geholpen om nieuwe dromen, hoop en visies voor hun toekomst te krijgen. God geeft leven! Waar dood, verwoesting, radeloosheid en wanhoop was, schept Jezus schoonheid vanuit de puinhopen. Lof stijgt op in de levens van de Syrische kinderen. Wanneer er een nieuwe generatie opstaat die de beloftes van God aanneemt, zal het families veranderen en zelfs de landen waar ze wonen. God doet iets nieuws op aarde. Hij geeft ons een blik in de harten van deze dierbaren, waarin Hij laat zien dat Hij kwam om Zijn liefde en waarheid te openbaren.

Bid mee aan de hand van deze gebedsgids om zo Gods overvloedige beloftes te brengen bij deze kinderen van hoop. Open de deur van hoop en loop in de tuin van het leven die Jezus heeft geplant. Vol van kleurrijk, overvloedig leven dat ligt te wachten op de Syrische kinderen die in Libanon, Jordanië en Turkije wonen. "Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal (vertaling: Dal der droefenis) maak ik tot een poort van hoop." (Hosea 2:15)

Hartelijke groet, Susan

Deze gids is met toestemming vertaald door Frontiers.

Farhan, 15 jaar woont in Jordanie

Farhans droom: "Ik wil fotograaf worden en mensen laten lachen."

Gebed: Goede God, bedankt dat u ons hebt geschapen om te leven in overvloed. We bidden dat de Syrische kinderen in Jordanië mogelijkheden hebben om te leren. Om op te groeien tot de persoon die U voor ogen heeft. Geef hen vreugde als U hun voeten leidt naar alles wat U hen wilt bieden.



"Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen." Micha 7:7

Dag 1



Dag 2

Abdulla, 8 jaar woont in Libanon

Abdulla's droom: "Ik ben blij. Ik houd van mijn vader en moeder en mijn twee zussen en één van mijn broers. Ik ben blij dat we samen kunnen zijn. Er zijn ook leuke kinderen dichtbij bij mijn huis en op school waar ik mee kan spelen. Ik wil later leraar worden in Libanon."

Gebed: Dank u God. Zegen de Syrische kinderen die in Libanon wonen met vrede in hun harten. Bedankt dat U hen hoop geeft in U en in Uw Woord. We bidden ook dat ze veiligheid mogen vinden in hun buurt. Dat ze goede vrienden hebben die hen bemoedigen en dat ze voor elkaar zorgen.

"U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U."
Psalm 71:5



Asya, 8 jaar woont in Libanon

Asya's droom: "Ik wil dokter worden als ik groot ben, want dan kan ik mensen helpen die ziek zijn. Ik heb nog twee zussen in Syrië. Ik wil dokter zijn in Libanon, zodat ik hier ben als zij naar Libanon komen."

Gebed: Goede God bedankt voor uw compassie en zachtmoedigheid voor de Syrische kinderen in Libanon vandaag. Zegen de jonge kinderen, laat hen merken dat U voor hen zorgt en hoeveel U van hen houdt. Bedankt dat U hen het verlangen geeft om anderen te helpen en om uit te reiken naar wie Uw aanraking nodig hebben.

"Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom."
Spreuken 13:12

Dag 3



Hanin, 9 jaar woont in Turkije

Hanins droom: "Ik wil studeren en teruggaan naar Syrië, politieagent worden en de mensen beschermen."

Gebed: Goede God we danken U voor de inspiratie die U geeft om ons te laten worden wat U voor ogen heeft. Zegen de Syrische kinderen in Turkije met een hoopvolle toekomst en zicht op de nieuwe dingen die U voor hen in gedachten heeft.



"U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed..." Psalm 31:25

Dag 4

Dag 5



"Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd."
Psalm 33:22

Gufuran, 11 jaar woont in Jordanië

Gufrans droom: "Ik wil artiest worden en mensen, dieren en natuur tekenen. Ik wil dingen tekenen waar mensen van kunnen genieten en dat mijn kunst op een dag in het museum hangt. Ik hoop dat mensen zullen praten over mijn tekeningen."

Gebed: Goede God, dank U voor dagelijks brood, schoon water en onderdak. We bidden vandaag dat Syrische kinderen die in kampen wonen toegang hebben tot de eerste levensbehoeftes. Wilt U vandaag overvloedig voorzien in alle dagelijkse behoeftes van elk kind.



Racina, 8 jaar woont in Turkije

Racina's droom: "Ik wil leraar worden en kinderen helpen leren. Ik wil gelukkig zijn en samen met mijn familie zijn."

Gebed: Goede God, we vragen U met Uw troost te komen in de harten van de Syrische kinderen in Turkije. Zegen elk kind vandaag met de verzekering dat U over hen waakt en dat U hen dicht naar U toe trekt. In het besef dat ze Uw oogappel zijn.



Dag 6

"Zo zijn wij door zijn genade rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht is." Titus 3:7

Seuda, 9 jaar woont in Turkije

Seuda's droom: "Mijn droom is om lerares te worden, zodat ik naar Syrië kan gaan om de kinderen les te geven."

Gebed: Bedankt God, Uw gedachten over ons zijn meer dan de zandkorrels op het strand. We zegenen de Syrische kinderen in Turkije dat ze Uw hart voor hen mogen ervaren en dat ze mogen proeven en zien dat U goed bent.



"Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen." Romeinen 15:4

Dag 7



Dag 8

Nisran, 12 jaar woont in Jordanië

Nisrans droom: "Ik wil een rechter zijn in de rechtbank en het juiste doen voor de mensen."

Gebed: Dank U Heer dat u ons al kende voor onze geboorte en dat U ons bij onze naam hebt genoemd. Zegen elk Syrisch kind in Jordanië dat het mag leven met het besef van hoeveel U van hen houdt en dat Uw liefde voor hen nooit zal falen.



"De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt."
Jesaja 26:3

Malaka, 9 jaar woont in Libanon

Malaka's droom: "Ik houd van mijn school en de lessen.

Ik houd ook van mijn vrienden. In Syrië speelde ik alleen met mijn oom en oma, maar nu heb ik vrienden waar ik elke dag mee kan spelen. Ik houd ook van verschillende soorten fruit."

Gebed: Goede God, we zijn dankbaar voor de beloftes van hoop voor de toekomst. We bidden voor Syrische kinderen in Libanon, dat ze op verschillende manieren mogen ervaren dat U de Goede Herder bent die hen leidt en hen op de beste weg brengt. Bedankt dat U Uw tedere barmhartigheid en uw liefhebbende vriendelijkheid tot elk van hen spreekt vandaag.

"Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren." Spreuken 23:18

Dag 10



Dag 9

Seedra, 10 jaar woont in Libanon

Seedra's droom: "Dat ik een school heb waar ik naartoe kan gaan en waar ik echt van geniet. In het gebied in Syrië waar ik vandaan kom, gingen de meisjes niet naar school, maar toen we naar hier verhuisden kon ik wel naar school. Ik ben daar heel blij mee, want ik houd van leren en studeren. Ik wil later dokter worden en mensen beter maken."

Gebed: Goede God, we zegenen de jongens en meisjes uit Syrië in Libanon met de verwachting dat U goede dingen voor hen doet. U bent een liefhebbende Vader en U waakt vandaag over deze kinderen. Bescherm hen tegen het kwaad. Bedankt dat U vandaag bij hen bent, waar zij ook zijn.

"Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd."
Psalm 39:7



Abdallah, 13 jaar woont in Jordanië

Abdallah`s droom: "Ik droom ervan dat ik een hele goede architect wordt en veel hoge gebouwen ontwerp."

Dag 11



Gebed: Bedankt God dat U elk Syrisch kind in Jordanië goede vrienden geeft op school en in hun gemeenschappen. We bidden voor goede relaties tussen Syrische en Jordaanse kinderen. Zegen elk kind met de ervaring dat U hun beste Vriend bent die dichterbij is dan een broer.

"Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God." Psalm 146:5

Fadi, 14 jaar woont in Jordanië

Fadi`s droom: "Mijn droom is om een archeoloog te worden en om dingen te ontdekken uit het verleden."

Dag 12



Gebed: Goede God, U maakt alles nieuw. We bidden dat de Syrische kinderen in Jordanië ambities, verlangens en mogelijkheden hebben om in de toekomst in hun inkomen te voorzien. We danken U voor de mensen die hen helpen en begeleiden bij het maken van verstandige beslissingen.

"Je hebt een hoopvolle toekomst, ... spreekt de HEER." Jeremia 31:17



Hamid, 7 jaar woont in Libanon

Hamids droom: "Ik ben blij omdat hier geen soldaten zijn en we meer te eten hebben. Ik ben ook blij dat er hier een school is. Ik wil later timmerman worden en samen met mijn vader werken in Libanon."

Gebed: Goede God, bedankt dat U Syrische jongens en meisjes in Libanon een toenemend verlangen geeft om U en Uw Woord te leren kennen. Laat de waarheid over wie U bent en wat U heeft gedaan voor hen, hun zekerheid en vertrouwen geven in hun dagelijks leven. In elke situatie waar ze mee te maken krijgen. Bedankt dat U deze kinderen helpt om hun droom te volgen en om te geloven dat er grote dingen gebeuren in hun levens.

"...in Uw woord
stel ik mijn hoop."
Psalm 119:147

Dag 13

Dag 14

Muhammed, 12 jaar woont in Turkije

Muhammads droom: "Ik ben gelukkig samen met mijn familie. Ik hoop dat we terug kunnen gaan naar Syrië en daar in een goed huis wonen."



Gebed: Goede God, bedankt voor de mooie dingen die U doet in onze levens. Wilt U de Syrische kinderen in Turkije zegenen met een diepgaand begrip van hun waarde, hoe kostbaar ze zijn voor U en anderen. Wilt U vandaag genezing brengen en bemoediging voor elk kind wat dat nodig heeft.

"Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk."
Romeinen 12:12

Dag 16

Ranim, 12 jaar woont in Turkije

Ranims droom: "Ik wil later graag dokter worden om mensen te helpen in Syrië. Ik wil ook graag bij mijn familie zijn en dat het goed gaat met ons."

Gebed: U bent een machtige God en U vult onze harten met de verwachting van grote dingen, bedankt daarvoor. Laat elk Syrisch kind in Turkije vandaag weten hoe speciaal het is voor U. Geef U dat ze Uw genade en zegeningen in hun levens kennen.



"Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht..." Jesaja 40:31

Dag 15

Sarah, 14 jaar woont in Jordanië

Sarah`s droom: "Ik wil een succesvolle zakenvrouw worden in de toekomst. Dat God mijn dromen laat uitkomen."



Gebed: Goede God, U bent de Machtige en niets is te moeilijk voor U. We bidden vandaag voor Syrische kinderen in Jordanië dat ze volhouden ondanks de moeilijke omstandigheden waar ze mee te maken hebben. Bedankt dat U elk kind helpt om te geloven in Uw macht en dat ze Uw kracht ontvangen.

"Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd."
Klaagliederen 3:24

Azaddin, 10 jaar woont in Turkije

Azaddins droom: "Ik wil politieagent worden en helpen om Syrië veilig te maken."



Gebed: Bedankt God dat wanneer we ons te ruste leggen, U ons elke nacht de slaap geeft. We bidden voor de Syrische kinderen in Turkije dat ze gezegend worden in hun slaap en dromen krijgen over U. Wilt U alle angst van gebeurtenissen uit het verleden, waar de kinderen mee worstelen, wegnemen en Uw geliefden rust geven.

"Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd." Psalm 33:22

Dag 17

Nour, 13 jaar woont in Jordanië

Nours droom: "Mijn droom is om een kinderarts te worden en om veel kinderen te helpen."

Gebed: Goede God, we zijn U dankbaar voor alle goede dingen die U doet. Bedankt voor de vaardigheden die U de Syrische tieners geeft, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en dit kunnen toepassen in hun leven. Open de weg voor werkgelegenheid en inkomen voor deze tieners en dat hun families hierdoor gezegend kunnen worden.

"Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer louwen, mijn God, die mij ziet en redt."

Psalm 43:5



Dag 18

Khadeer, 12 jaar woont in Libanon

Khadeers droom: "Ik vind het leuk om naar de kerk te gaan en liedjes te zingen en spelletjes te doen. Ik ben blij dat ik naar school kan en kan leren. Eerst ging ik niet naar school. Mijn favoriete vak is Arabisch. In de toekomst wil ik op een boerderij werken of dokter worden. Ik wil in Libanon blijven."

Gebed: Bedankt Heer voor de vrede die U ons geeft in elke situatie in ons leven. We bidden dat Syrische kinderen in Libanon ervaren dat U dichtbij bent. Dat ze niet bang zijn voor het kwaad, omdat U bij hen bent. U bent een licht op hun pad en helpt hen om de weg voor hen te zien.

"Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, ..." Romeinen 15:13

Dag 19

Nasreen, 10 jaar woont in Libanon

Nasreens droom: "In Syrië kon ik niet naar school vanwege de oorlog. Ik ben blij dat er hier in Libanon geen oorlog is. Er is geen angst en het is vredig. Als ik groot ben, wil ik leraar worden. Ik wil ook dat de oorlog in Syrië stopt en dat al mijn familieleden veilig terugkeren en daar kunnen wonen."

Gebed: Bedankt dat U geloof geeft om te vertrouwen dat wat U zegt waar is. We danken U voor echt geloof dat ontstaat in de harten van Syrische kinderen in Libanon. Laat hun geloof elke dag toenemen, zodat ze grote dingen verwachten. Dat ze gemeenschappen en naties kunnen veranderen tot glorie van Uw naam.

"Dit is wat blijft:
geloof, hoop en
liefde..."
1 Korintiërs 13:13



Mahumut, 11 jaar woont in Turkije

Mahumuts droom: "Ik wil leraar geneeskunde worden in Syrië. Ik bid voor vrede in het land."



Gebed: Goede God, in de Bijbel zegende U de kinderen en U vertelde de mensen dat de kinderen tot U mogen komen. We uragen of veel Syrische kinderen in Turkije de gelegenheid mogen krijgen om in Uw liefhebbende armen te komen. Bedankt dat U nooit moe wordt als wij op welk moment dan ook tot U komen.

"Op U blijf ik hopen, elke dag weer."
Psalm 25:5

Dag 21



Rhanda, 12 jaar woont in Jordanië

Rhanda's droom: "Mijn droom is een apotheek te hebben en er voor te zorgen dat de mensen de juiste medicijnen krijgen."



Gebed: Dank U God, want U bent een wijze God die het begin en het einde van alles kent. Wilt U de weg bereiden voor de Syrische kinderen in Jordanië, zodat ze kunnen nadenken over hun toekomst. Dat ze open staan voor alles wat U voor hen in gedachten hebt.

"Ik blijf naar U uitzien, altijd, U lof brengen, meer en meer." Psalm 71:14

Dag 22

Fatima, 6 jaar woont in Libanon

Fatima`s droom: "Ik houd van schrijven, TV kijken en spelen. Ik ben gelukkig in Libanon en wil hier blijven.

Als ik groot ben wil ik dokter worden en werken in Libanon."

Gebed: Goede God, U zorgt voor ware vreugde in ons hart. We bidden dat de Syrische kinderen in Libanon goede keuzes maken in hoe ze omgaan met hun tijd en talenten. Wilt U zorgen dat elk kind mentoren en onderwijzers krijgt die hen kunnen begeleiden en helpen om hun talenten te ontwikkelen.

Dag 23

"Deze hoop zal niet worden beschaam"
Romeinen 5:5

Eman, 15 jaar woont in Jordanië

Emans droom: "Ik wil later politievrouw worden om te zorgen dat mensen veilig zijn."



Gebed: Goede God, bedankt dat U steeds weer een nieuwe dag geeft. Laat elk Syrisch kind in Jordanië ernaar verlangen om U te bedanken voor elke zegening die U hen geeft. Geef hen het verlangen om altijd woorden te spreken die anderen bemoedigen.

"Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel..."
Hebreeën 6:19

Dag 24

Ahmed, 11 jaar woont in Libanon

Ahmeds droom: "Ik had een aantal duiven. Ik houd ervan om voor ze te zorgen, maar iemand heeft ze gestolen. Ik wil heel graag nieuwe. Ik wil advocaat worden als ik groot ben. Ik wil ook meer ureugde zien. Ik wil verschillende dieren, zoals duiven, gebruiken om ureugde te brengen op de hele wereld."

Gebed: Goede God, bedankt voor Uw schepping. We bidden dat de Syrische kinderen in Libanon geloven dat U hun Schepper bent en zij U zullen loven en prijzen. Bedankt voor de manieren waarop deze kinderen hun creativiteit en fantasie kunnen uiten door kunst en muziek.



"...Ik zal je een
hoopvolle toekomst
geven."
Jeremia 29:11

Dag 25



Hüseyin, 8 jaar woont in Turkije

Hüseyin's Droom: "Ik wil politieagent worden en teruggaan naar Syrië om te vechten voor vrede. Ik wil slechte mensen in de gevangenis zetten."



Gebed: Goede God, U heeft ons binnen families geplaatst. Zegen de Syrische kinderen in Turkije met goede familierelaties, waarin mensen naar elkaar omzien. Wilt U vandaag licht en liefde in deze families brengen.

"Vestig je hoop op God, eens zal ik
Hem weer loven..."
Psalm 42:12

Dag 26

Eriç, 8 jaar woont in Turkije

Eriçs droom: "Ik wil met mijn vrienden zijn en een leuke tijd met hen hebben in Syrië."



Gebed: Goede God, U bent de grote genezer. We zegenen vandaag de Syrische kinderen in Turkije die ziek zijn en die Uw genezende aanraking nodig hebben. Wilt U hun lichaam en geest sterk maken.

"U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed." Psalm 31:24

Dag 27

Dag 28

Yasser, 11 jaar woont in Jordanië

Yassers droom: "Mijn droom is om astronaut te worden en in een raket te vliegen."

Gebed: Bedankt God dat U onze hoofden opheft om U te zien. Wilt U elk Syrisch kind in Jordanië zegenen. Dat ze opkijken naar de beloftes die U geeft in Uw Woord. Bedankt dat U hen helpt om te zien welke potenties zij en anderen hebben. We bidden dat ze uitreiken naar de nieuwe dingen die U voor hen hebt voorbereid. Laat elk Syrisch kind de speciale gaven die U geeft kennen en weten hoe ze deze kunnen inzetten tot Uw eer.



"Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd." Psalm 39:7

Batuul ,12 jaar woont in Libanon

Batuuls droom: "Ik ben gelukkig omdat ik met mijn familie ben. We zijn allemaal samen hier in Libanon. Ik houd ook van school. De leraren zijn allemaal aardig. In de toekomst wil ik teruggaan naar Syrië en daar weer wonen."

Gebed: Goede God, bedankt dat U een Leraar bent die ons de juiste weg in het leven wil leren. We bidden dat leraren op scholen, waar Syrische kinderen naartoe gaan, hun leerlingen de liefde voor leren kunnen bijbrengen. Help Syrische en Libanese kinderen om elkaar te waarderen en om een zegen voor elkaar te zijn.

"Vreugde vindt de HEER in wie Hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw." Psalm 147:11

Dag 29

Sidra, 10 jaar woont in Turkije

Sidra`s droom: "Ik wil graag onderwijzer worden en mensen helpen om goedheid te leren in plaats van oorlog."



Gebed: Bedankt God dat Samuël uit het Oude Testament Uw stem hoorde toen hij een kind was. Help elk Syrisch kind in Turkije om Uw stem te kennen en U te volgen. Laat Uw vrede heersen in alle harten als ze leren om op U te vertrouwen.

"Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden." Romeinen 8:25

Dag 30

HOE DEEL JE JE GELOOF?

Ga samen met een kind of tiener aan de slag

Wat is het mooi als je je geloof kunt delen.
Als andere mensen door jou heen iets
zien van de liefde van Jezus! Er zijn veel
manieren waarop je jouw geloof kunt delen.

VRAAG
NU HET
GRATIS
BOEKJE AAN

Verre Naasten heeft twee gratis boekjes
gemaakt met mooie verhalen uit de
wereldwijde kerk, gesprekspunten
en inspiratie.
Een boekje om te
lezen met kinderen
tot 12 jaar en een
boekje om te lezen met
tienaers vanaf 12 jaar.

Vraag het boekje
gratis aan op

verreNaasten.nl/geloofdelen of scan de QR-code



VERRE NAASTEN 
- geloof delen wereldwijd -



TURKEY

Al-Hasakah

Ar-Raqqah

Aleppo

Idlib

Hama

Homs

Deir ez-Zor

LEBANON

DAMASCUS
Rif Dimashq

IRAQ

Bedankt
voor jouw gebed!

JORDAN

www.frontiers.nl

