

INTERVIEW met Marc Wopereis over de Arkgemeenschap, gevestigd op Landgoed Dennenheuvel

door Frieda van den Berg-Kolster

Op het landgoed Dennenheuvel staat het voormalige klooster Euphrasia van de congregatie van de Zusters van Liefde van de Goede Herder.



De parochianen van de Sacramentskerk aan de Dennenweg bleven zich - nadat deze kerk gesloten was - verbonden voelen met de Zusters. Onder leiding van dirigent dhr. Frielink hebben koorleden nog lange tijd gezongen bij de vieringen in de kapel van klooster Euphrasia. In juli 2014 zijn de zusters uit dit klooster vertrokken. Het was hun wens om het landgoed een bestemming te geven waarin hun identiteit en gedachtengoed zichtbaar zouden blijven. Met grote dank aan de Zusters van de Goede Herder heeft De Ark zich kunnen vestigen op het landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal.

Arkgemeenschap L'Arche is een wereldwijde beweging met meer dan 153 gemeenschappen in 38 landen. In al deze gemeenschappen delen mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven met elkaar. Marc Wopereis is gemeenschapsverantwoordelijke van De Arkgemeenschap op Landgoed Dennenheuvel. In onderstaand interview gaat Marc uitgebreid in op vragen over de missie, motivatie, geschiedenis, alle projecten, en nog meer, een boeiend verhaal!

Kun je iets vertellen over de missie en jouw motivatie om mee te werken aan de opzet van een Arkgemeenschap in Bloemendaal?

In februari 2021 vierde de Arkgemeenschap Haarlem haar eerste lustrum. Vijf jaar eerder waren we 'geland' op landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal. De Zusters van de Goede Herder die daar toen nog leefden moesten verhuizen. Zij vonden een nieuw thuis in Bosbeek en wij konden een begin maken met onze activiteiten.

Op die dag begonnen we zowel met het werken op de tuinderij als met het vieren in de kapel. Later dat jaar kwamen daar de eerste activiteiten van onze Werkplaats (dagbesteding) bij en begonnen we met onze 'open huiskamer'. Maandelijks zetten we de huiskamer in Euphrasia open, in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking, voor een gezellige zondagmiddag. Op die manier bouwden we aan vriendschappelijke relaties, waar het in De Ark uiteindelijk om gaat. Om verschillende redenen is het voor veel mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig om

vriendschappelijke relaties aan te gaan en/of langdurig voort te zetten. In De Ark proberen we dat juist te realiseren. Dat is ook wat mij persoonlijk motiveert: een gemeenschap vormen, waarin mensen – in al hun diversiteit – zich veilig en gewaardeerd weten. Niet alleen nu, maar ook op lange termijn.

Hoe ben jij in aanraking gekomen met De Ark?

Een jaar of acht geleden dachten mijn lief en ik, samen met een vriendin, aan het opzetten van een woon- en werkgemeenschap buiten de stad. Dat leek ons een heel mooi vervolg aan het uitgebreide gezin, met drie pleegkinderen, dat we toen vormden. Hoe mooi zou het zijn als we onze ervaringen met het samen wonen konden uitbreiden en delen met andere mensen die daar baat bij zouden kunnen hebben! We kenden De Ark toen nog niet. In dat zoeken troffen we een ander stel dat aan het zoeken was naar mogelijkheden om een Arkgemeenschap in de regio te beginnen, in combinatie met een zorgtuinderij. We hebben onze krachten gebundeld en allebei onze netwerken aangesproken. Daarin bevonden zich veel mensen die mee wilden denken over en werken aan een gemeenschap, zoals De Ark. Zo is de bal gaan rollen.

de Tuinderij



Wat is jouw functie binnen De Ark? Kun je iets vertellen over jouw taken?

Sinds een jaar of vier ben ik gemeenschapsverantwoordelijke van onze Ark. Mijn hoofdtaak is om er voor te zorgen dat de mensen die onze gemeenschap vormen het goed hebben en dat de gemeenschap vrucht draagt. Leidraad daarbij is het mandaat dat de gemeenschap voor zichzelf heeft opgesteld. In die rol heb ik ook allerlei andere taken en verantwoordelijkheden, van manusje-van-alles tot algemeen directeur. Geen dag is hetzelfde. Gelukkig heb ik een fijn stichtingsbestuur, van wie ik steun krijg en aan wie ik mij mag verantwoorden. Verder een team van verantwoordelijken. We maken deel uit van de regio Vlaanderen en Nederland van L'Arche, de internationale federatie van Arkgemeenschappen. We hebben geweldige medewerkers: woon- en activiteitenbegeleiders met een dienstverband en vele vrijwillige medewerkers die hun talenten inzetten in huis, tuin of werkplaats. En het meest geniet ik van de huisgenoten, als ik in Arkhuis Pelletier ben. Of de deelnemers van onze werkplaats, als ze even komen uitblazen in mijn kantoortje of als ik even op de thee kom. En laat ik de vrienden niet vergeten, die bij ons komen vieren op vrijdag, die voor ons bidden of ons in financiële zin ondersteunen.

Arkhuis Pelletier



Welke activiteiten vinden plaats in De Ark?

Eigenlijk is De Ark niet één onderneming, maar zijn het wel vijf of zes projecten. We hebben Tuinderij De Ark, waar zo'n 80 mensen in de omgeving een aandeel in de oogst kunnen kopen. Met hulp van vrijwilligers én deelnemers van onze Werkplaats telen we heerlijke, biologische groenten, kruiden en bloemen. Een deel van de oogst wordt in de Werkplaats, het tweede project, verwerkt tot jams, chutney, kruidenthee, zout en azijn. Daarnaast maken onze deelnemers prachtige producten van hout, vilt, textiel, verf en papier. Te veel om op te noemen. Een genot om cadeau te geven. In de Werkplaats werken mannen en vrouwen die bij hun ouders, zelfstandig of in een woonvoorziening wonen én mensen die in Pelletier, het woonhuis van De Ark, wonen.

In Pelletier delen vijf mensen met een zorgbudget het dagelijks leven met vier inwonende woonbegeleiders. Daarnaast is er nog een vaste logé, zijn er twee externe woonbegeleiders en vrienden/vrijwilligers die graag hun eigen steentje bijdragen. Het vierde project wordt gevormd door de spiritualiteit van De Ark. Onze weeksluitingen, iedere vrij-

dag, en andere momenten en activiteiten die bijdragen aan inspiratie en gezamenlijkheid. Het vijfde project is de gemeenschap. En het zesde is ons aandeel in de realisering van het nieuwe Dennenheuvel: landgoed met een missie.

Op Dennenheuvel moet over enkele jaren nieuwbouw gerealiseerd zijn, die zich het beste laat typeren als een 'community'. Tachtig wooneenheden en ruimte voor ondernemers die samen zorg dragen voor een duurzame, sociale, aantrekkelijke omgeving. De Ark heeft daar een belangrijke plek in, we verdubbelen dan in omvang, naast alle andere mensen die daar komen wonen, werken en vieren. Een geweldig mooi perspectief!

Welke ondersteuning ondervinden jullie vanuit de omgeving? Kerken?

Kunnen wij hier op een of andere manier bij helpen?

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Arkgemeenschappen om zich naar buiten te richten. Om relaties aan te gaan met mensen, organisaties, kerken en verenigingen in de omgeving. Mogelijk kunnen wij met onze huisgenoten en deelnemers bijdragen aan



World Servants

het maatschappelijke leven. Dat is voor ons waardevol.

Anderzijds is 'de maatschappij' ook van harte welkom in onze gemeenschap. We maken graag gebruik van talenten, ervaringen, tijd en middelen van mensen, jongeren en ouderen. In de hoop dat het wederzijds ervaren van onze verschillen ieder van ons rijker maakt. Daar geloven we in: verschillen verrijken! Dus ja: parochies en parochianen uit de RK kerken kunnen ons zeker helpen! Door belangstelling te geven: te bidden, mee te vieren of mee te werken of door te doneren. Want zonder donateurs gaat het wel, maar wordt het wel minder. Extra's die het samenleven prettiger maken, onze bijdragen aan Arkgemeenschappen in arme landen of landen met een zwakke overheid en onze kleinschaligheid zijn alleen mogelijk dankzij donateurs en bijdragen uit de kerken.

Deze zomer is een groep World Servants op bezoek geweest bij De Ark.

Hoe was dit voor de mensen van De Ark?

Een prachtig voorbeeld van ons 'uitreiken' naar de samenleving werd gevormd door het verblijf van een groep van 20-25 World Servants in Euphrasia, afgelopen zomer. Jongeren, die vanwege covid niet naar Afrika, Azië of Zuid-Amerika konden reizen om zich daar een paar weken in te zetten voor een lokaal bouwproject konden nu bij De Ark terecht. Wij en zij hebben er een fantastisch project van gemaakt, waarbij veel jongeren dingen hebben ervaren die hun mens- of wereldbeeld hebben veranderd en onze huisgenoten en deelnemers hebben twee weken opgetrokken met enthousiaste, mooie, jonge mensen.

Op dit moment wordt in de Koepelkathedraal een thematentoonstelling gehouden 'Geloof in Geluk', die gaat over de zoektocht naar geluk, het verbeelden van het gevoel en het delen van geluk; twintig vertellers reflecteren op het thema geluk. Bezoekers worden uitgenodigd om stil te staan bij hun eigen geluk.



Waarin vind jij het geluk? Waar in vind jij inspiratie?

Als het al niet duidelijk was geworden: ik vind mijn geluk in het bij elkaar brengen van mensen. Als verschillende mensen het goed hebben bij elkaar, samen zingen, samen werken, samen huilen, praten of lachen, en ik mag dat mede mogelijk maken ... dan ben ik gelukkig. Dan hebben we een Ark zoals Noach hem ooit bouwde: levensreddend.

Marc, veel dank voor jouw bereidwilligheid om te vertellen over de Arkgemeenschap in Bloemendaal, waar zoveel mensen bij betrokken zijn, waar vele projecten vorm krijgen, waar gemeenschapszin en spiritualiteit pijlers zijn.

In het bijzonder wil ik je bedanken voor jouw openhartigheid, waaruit bevoegenheid blijkt om mensen bij elkaar te brengen en samen te bouwen aan een Ark van Noach in onze tijd. Dank voor dit inspirerende verhaal!