

*U bent voor mij en achter mij,
u bent om mij heen. Uw hand
houdt me vast.* PSALM 139:5

DE BIJBEL VOOR:

0-2 jaar

Een gevoel van veiligheid en warmte overbrengen versterkt de ervaring: ik ben een uniek kind, geliefd door God en mensen.

Eigenlijk is 'bijbellezen' bij kinderen van 0-2 jaar niet de juiste omschrijving. Want een baby of dreumes leest niet de Bijbel, hij leest jou. Hij hoort, voelt en ziet jou. Het is dus heel waardevol om samen met je baby tijd te nemen om aan te wijzen, te benoemen, te voelen en gebaren te maken. De emoties die jij overbrengt wanneer je over God praat of samen naar een bijbelboekje kijkt, slaat hij op. Het gaat dus om positieve ervaringen samen, met geborgenheid en plezier. De inhoud van het verhaal komt nog niet helemaal over, maar de eerste basis wordt wel gelegd, met het onbewuste besef dat de Bijbel samenhangt met liefde, zorgzaamheid en vertrouwen.



*Voor kinderen vanaf
1,5 jaar wordt de wereld
al iets groter. Ze spelen
met alles en er is geen
onderscheid tussen een
boek en een bal. Alles is
er om te ontdekken.*

*Wist je dat het zicht
van baby's zich enorm
ontwikkelt het eerste
jaar? Daarom vinden
ze het fijn wanneer
ze het fijn wanneer
in illustraties een
duidelijk contrast
zit - dus zwart-wit of
met heldere, primaire
kleuren.*

Zingen voor en met jonge kinderen is waardevol. In liedjes komen verschillende emoties tot uiting en zingen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen liedjes al jong herkennen en onthouden.

Ontwikkeling in relatie tot de Bijbel

- ◆ 0- tot 2-jarigen denken vanuit hun eigen perspectief. Ze realiseren zich niet dat iemand anders dingen anders ziet, voelt en beleeft.
- ◆ Jonge kinderen hebben nog geen moreel besef: geen onderscheid in wat goed is en slecht. Daarom komen verhalen met een moraal nog niet over.
- ◆ Liefde en verzorging van ouders laat kinderen ervaren wie God voor hen wil zijn: warm, teder, liefdevol, zorgzaam, trouw.
- ◆ Het ervaren van ouderliefde en veiligheid helpt een kind om op latere leeftijd zich gemakkelijker toe te vertrouwen aan de liefde van God.

Bijbelverhalen die aansluiten

- ◆ Verhalen waarin er van alles te zien, ruiken en voelen valt, zoals de schepping en de ark van Noach. Ook is er bij die verhalen herkenning: water, wind, bomen, bloemen en dieren.
- ◆ Verhalen waaruit blijkt dat God voor ons zorgt: over Abraham, het verloren schaapje, de storm op het meer, Jezus die mensen beter maakt. Ook de doop van Jezus – waarbij God zijn liefde voor Hem uitspreekt – en het verhaal waarin Jezus de kinderen zegent laten Gods liefde zien.
- ◆ Verhalen waarin muziek wordt gemaakt voor God, zoals bij Psalm 150. Ook hierin staat plezier en verbinding centraal.
- ◆ Het kerstverhaal: een papa, mama, kindje, dieren en liefde.