



Joop Gottmers:

“IK WAS SCHAT-
HEMELTJERIK,
MAAR BEN NU
VEEL RIJKER.”

BOKSKAMPIOEN WORDT DRUGSBARON WORDT CHRISTEN

Zijn strafboek is net zo dik als de Bijbel... Het leven van Joop Gottmers verliep extreem en was getekend door drugs, geweld en criminaliteit. Na een zelfmoordpoging greep God hem echter in de kraag. "Ik geloof dat Hij al die toestanden in mijn leven heeft toegelaten, zodat ik van Hem zou gaan getuigen."

Joop werd geboren in Rotterdam en begon al op jonge leeftijd met boksen. Vooral zijn vader zette hem daartoe aan. "Ik ben heel ver gekomen, ben Nederlands kampioen Thaiboksen full contact geweest en Europees bokskampioen. Ik heb nog steeds mijn eigen kickboxschool. Al mijn leerlingen weten van mijn verleden. Veel van hen kennen mijn boek Knock Out." Onlangs beleefde dit boek zijn 21^e druk. Naar schatting hebben zo'n kwart miljoen mensen het gelezen.

Geweld

De 121 bokswedstrijden die Joop speelde, heeft hij bijna allemaal gewonnen. "Ik was voor de wedstrijden altijd zenuwachtig. Niet vanwege mijn tegenstander, maar meer omdat ik bang was te verliezen. Dan zou ik bij mijn vader gezichtsverlies lijden."

In het gezin waarin Joop samen met zijn anderhalf jaar oudere broer opgroeide, was liefde ver te zoeken. "Geweld was aan de orde van de dag. Mijn vader sloeg mijn moeder regelmatig in elkaar. Eén keer was het zo erg dat ze een half jaar in het ziekenhuis heeft gelegen. Zij kon niet veel uitrichten. Ik denk dat ze niet capabel genoeg was om ons op te voeden, hoewel ze wel haar best deed. Ze heeft mijn bekering nog meegemaakt, vond het mooi dat ik de keuze voor het geloof heb gemaakt. Maar ze schaamde zich ook voor mijn verleden. Met mijn broer heb ik wel contact, maar hij is minder enthousiast. Hij kon vroeger niet zo goed leren, terwijl ik dat wel kon en door mijn bokstalent een gevierde jongen was. Daarom heeft hij een minderwaardigheidsgevoel. Nu ik als bekende christen in de schijnwerpers sta, speelt dat ook weer. Na de scheiding van mijn ouders ging mijn broer met mijn moeder mee, ik met mijn vader." Joops beide ouders zijn inmiddels overleden.

Vrouwen

Joop Gottmers is eerder getrouwd geweest. Dat huwelijk liep op de klippen. "Mijn eerste vrouw heb ik om vergeving gevraagd voor alles wat ik haar heb aangedaan, maar ze is nog steeds boos. Ik vind het jammer dat ze mijn boek niet wil lezen. Als ze dat zou doen, zou haar veel duidelijk worden. Ik ben inmiddels vijftien jaar getrouwd met een lieve vrouw. Ik zie het als een wonder dat ze mij wilde. Na mijn heftige leven wilde geen enkele vrouw met me omgaan. Maar zij heeft me geleerd wat

liefde is, terwijl ik daarvoor nooit liefde had gekend." Vroeger had Joop overigens niet te klagen over aandacht van vrouwen. "Integendeel. Ik heb met misschien wel honderd vrouwen het bed gedeeld. Zij waren geen criminelen, maar vonden het criminele circuit wel interessant. Ze kwamen niet op mij af uit liefde, maar omdat ze die beroemde spierbundel wel eens wilden ontmoeten. Ik walgde van hen. Zij zagen de krachtpatser, maar niet de gevoelige Joop die ik eigenlijk altijd ben geweest."

Gepest

Op school in Halsteren werd Joop - als Rotterdams jochie - gepest. "Ik werd ook vernederd door de leerkrachten. Hierdoor en door de situatie thuis ben ik enorm beschadigd. Tegen kinderen die gepest worden, zou ik willen zeggen: ga niet af op het oordeel van anderen. Wie zijn zij dat zij over je mogen oordelen? Alleen God mag dat. Je bent uniek. Wat anderen over je zeggen als ze pesten, is een leugen."

In zijn jeugd raakte Joop verslaafd aan drugs en alcohol en kwam terecht in het criminele circuit. "Het werd steeds erger. Ik bezat dure huizen. Er ging veel, heel veel geld door mijn handen en ik handelde in drugs. Ik was zeer verslaafd. Op een gegeven moment spoot ik wel veertig keer per dag. Ik woonde boven, omdat criminelen me beneden zouden zien en me zouden vermoorden."

In de cel

"Op 3 mei word ik 55 en het is die dag exact twintig jaar geleden dat ik mijn eerste zelfmoordpoging deed. Mijn dochter Melanie was anderhalf. Ik dacht dat ze beter af was zonder mij. Mijzelf ombrengen was het laatste wat ik voor haar kon doen. Ik feliciteerde de drugs - zij hadden van me gewonnen... Ik drukte een pistool tegen mijn hoofd, maar precies op dat moment ging de deurbel en stonden leerlingen van de boksschool op de stoep om me geluk te wensen. Later die dag ging ik zwaaiend met mijn pistool de straat op en dook onder. Na zeven weken werd ik gearresteerd en veroordeeld tot zestien jaar cel vanwege het bezit van een drugslaboratorium. Inmiddels was ik een antiquair tegengekomen die tegen me zei: 'Jij hebt geen rust.' Ik zei: 'Vind je het gek? De halve Nederlandse politiemacht zit achter me aan.' Maar hij bedoelde dat ik God nodig had. Bij Hem kon ik rust vinden. Ik lachte deze man uit. Ik had totaal niks met geloof. Mijn vader had dat er in gehamerd. Zelfs bijgeloof kwam er bij hem niet in. Ik was één keer in een kerk geweest en had de pastoor uitgelachen, omdat ik vond dat hij zo'n rare jurk aan had. Ik werd er meteen uitgezet." Tijdens een tweede zelfmoordpoging, waarbij hij een overdosis drugs nam, zag Joop zichzelf in een tunnel verdwijnen. "Aan het eind stond die man weer die me eerder al van God vertelde. Hij heeft me verder geholpen."

De man zei tegen mij:
"Jij hebt geen rust."
Ik zei: "Vind je het gek?"
De halve Nederlandse politiemacht zit achter me aan."

“Ik heb God gevonden en dat is me alles waard. Ik was op weg naar de ondergang maar heb nu rust en vrede in mijn hart.”

Er gebeurden meer bizarre dingen. Zo zat hij zijn gevangenisstraf niet uit, maar kwam hij na drie maanden vrij vanwege een mislukte DNA match. “Na mijn bekering werd ik helemaal gek. Ik wilde ik nog maar één ding, de mensen van God vertellen.”

Lezingen

Joop woont met zijn vrouw in het Zeeuwse Tholen en is daar lid van de Christengemeente De Oesterschelp. “Met dochter Melanie is alles goed gekomen, ze is trots op me.” Tijdens lezingen op scholen, jongerenclubs of kerken vertelt Joop over zijn leven en geloof. Ook was hij diverse keren te zien op tv. De opbrengst van al die activiteiten gaat naar Stichting De Goede Aarde. “Via deze stichting krijg ik elke maand salaris.”

Is het niet vreemd om van giften te leven, terwijl hij vroeger gewend was aan extreme rijkdom? “Ik was schathemeltje-rijk, maar had eigenlijk niks... Ik ben nu veel rijker. Ik heb God gevonden en dat is me alles waard. Ik was op weg naar de ondergang, maar heb nu rust en vrede in mijn hart.”

Hulp

Tijdens zijn lezingen waarschuwt Joop met name de jeugd tegen de gevaren van alcohol en drugs. “Je hebt geen idee wat dit allemaal doet met je hersenen. Je gaat er hele rare dingen van doen. Ik waarschuw ook tegen pesten. Leerkrachten en jongerenwerkers die signalen opvangen, moeten ingrijpen. Pesten veroorzaakt later in je leven veel ellende. Je wordt er heel eenzaam van. Ik bind jongeren ook op het hart dat ze hulp moeten zoeken als er thuis iets niet in orde is. Een stabiele thuisbasis, waar liefde de boventoon voert, is heel belangrijk.” Hoe reageren jongeren eigenlijk op zijn verhaal? “Ze luisteren en merken dat alles doorleefd is. Ik ben immers ervaringsdeskundige.”

Leo Polhuys

leopolhuys@maandbladreveil.nl

Meer informatie: www.stichtingdegoedeaarde.nl