



# Geloven in de Stad

## MAGAZINE



oktober 2017

Alleen voor  
vrouwen  
blz. 4

Geloof  
samen leren  
blz. 5

Xpedition  
Glory  
blz. 7

## AGENDA

In dit Magazine is er aandacht voor interessante evenementen die de komende maanden plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op <http://gelovenindestad.nl/agenda/>

### CHRISTELIJKE KINDERBOEKENMAAND

**Wanneer:** gehele maand oktober  
**Waar:** Bijbel In, Haarlem

Dit jaar is het thema van de 'algemene' Kinderboekenweek 'Griezelen'. Traditiegetrouw is er in dezelfde periode ook de christelijke Kinderboekenmaand, die dit jaar het thema 'Bibbers in je buik' heeft. Het motto 'Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je' (Jesaja 41) is een positief geluid ten opzichte van het motto 'Gruwelijk eng'.

Immers, iedereen is wel eens bang. Ook mensen die in God geloven. Denk maar eens aan Mozes (durfde niet te praten tegen de farao) of Ester (toen ze bij haar man, koning Ahasveros, het Joodse volk moest redden). Ben je bang in het donker? Droom je wel eens naar? Heb je pijn in je buik als ...? Ook als je iets engs tegenkomt of iets spannends moet doen, kun je bang zijn. Gelukkig staat er bijna vierhonderd keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn.

Kijk eens bij de **Bijbel In** naar de drie actieboeken of de kindercd die speciaal rondom dit thema worden uitgegeven.

### WONDERLIJKE ZONDAG

**Wanneer:** 22 oktober 2017 om 19:30 uur

**Waar:** Levend Evangelie Gemeente, Aalsmeerderbrug

**Wat:** Wonderen horen bij de bediening van Jezus en wonderen zijn kenmerken van Gods koninkrijk. Het is goed om meer ruimte te maken voor het werk van de Heilige Geest en te verwachten dat er (meer wonderen) gaan gebeuren. Een avond met Royal Mission.

### VIET HET LEVEN!

**Wanneer:** 27-28 oktober

**Waar:** De Betteld, Zelhem

**Wat:** Een weekend vol bijbels onderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting. Een weekend waarin het leven gevierd wordt in het licht van Gods liefde. Sprekers zijn o.a. Jan Pool en Willem Ouweneel.

### REFORMATIE 500 HAARLEM

**Wanneer:** 29 oktober om 11:00 uur

**Waar:** Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem

**Wat:** Van 27 t/m 29 oktober is er een Reformatie 500-weekend. Dit weekend is het 500 jaar geleden dat de reformatie door kerkhervormer Luther plaats vond. Op zondag is er een gezamenlijke herdenking met als thema 'Uit Een'. Dit thema refereert aan de verschillende wegen die de kerken sindsdien zijn gegaan.

### STADSGEBED

**Wanneer:** 3 november om 19:00 uur

**Waar:** Levend Woord Gemeente, Paul Krugerkade 6, Haarlem

**Wat:** Een uur bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem en het verspreiden van het evangelie.

### VROUWENDAG TOGETHER UNIQUE

**Wanneer:** 4 november om 9:30 uur

**Waar:** Shelter Haarlem, Eksterlaan 1, Haarlem

**Wat:** Een vrouwendag voor christenen en niet-christenen. Zie ook bladzijde 4.

### SAMEN GELOOF LEREN – GELOFSOPVOEDING AVOND 3

**Wanneer:** 8 november om 20:00 uur

**Waar:** kantoor Geloven in de Stad, Haarlem

**Wat:** Derde avond over geloofsopvoeding. De avonden vormen geen serie maar zijn los te bezoeken. Zie ook bladzijde 5.

### SERVE THE CITY HAARLEM

**Wanneer:** 11 november van 9 tot 16 uur

**Waar:** verschillende adressen in Haarlem

**Wat:** De handen uit de mouwen steken tijdens een van de praktische of sociale projecten. Zie <http://www.stchaarlem.nl/>

### VOORGANGERS KERK VAN DE NAZARENER

Vlak voor het ter perse gaan van dit blad is bekend geworden dat Daniël en Clementine Koper voorgangersechtpaar bij de Kerk van de Nazarener zullen worden. Met een overtuigende meerderheid der stemmen is voor hun aanstelling gekozen. Het is nog niet bekend wanneer ze ingezegend zullen worden. In het volgende Magazine kunt u nader met hen kennis maken.

## REDACTIONEEL FAMILIEDINER

Afgelopen 2 oktober was er een ontmoeting tussen mensen uit de diverse kerken van Geloven in de Stad en de Raad van Kerken.

Veel van hen hadden nog nooit met elkaar gesproken. Omdat ze teveel of juist te weinig geloven in de waarheid van de bijbel.

In zo'n geval is het bijzonder lastig je broers en zussen in de Heer te herkennen. Laat staan dat je samen kunt ontdekken hoe groot, breed, hoog, lang, diep de liefde van God is.

Ook Jezus nodigt ons uit aan tafel. Een diner. Begin maar eens te praten. Deel maar eens met elkaar hoe je Jezus hebt leren kennen. Hoewel een aantal mensen dat zeker anders zullen omschrijven.

Met elkaar praten schijnbaar zonder gezamenlijke grond is soms best

lastig. Omdat we de ander echt niet begrijpen. Dat schuurt. Het snijdt soms, als ijzer dat scherpt.

Wat zou Jezus hiervan vinden? Wat zou Hij belangrijk vinden? Als wij Hem maar volgen. Als we ons hart maar open zetten voor alle mensen waar Hij zijn leven voor heeft gegeven. Als steeds meer mensen uit onze stad Hem maar volgen.

Hans Luttik

## DE SYRISCHE OORLOG DICHTBIJ HUIS

Herinnert u zich dit nog? De wereld in rep en roer. Aan de kust van Turkije was een klein jongetje van drie jaar aangespoeld. Hij was met zijn familie op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Zijn vader overleefde de tocht. Maar wat had zijn leven nog voor zin zonder zijn gezin dat hij juist probeerde te redden? De blik op dit onschuldige kindje schudde de wereld wakker. Gebeurde dit echt?

Een dag later kwam een Syrische man op mijn spreekuur voor maatschappelijk werk. Hij had na acht maanden in een asielzoekerscentrum een woning in Haarlem gekregen en zocht hier nu zijn weg. Hij liet mij foto's zien. Ik zag foto's van mensen op de vlucht. Foto's van een boot waarop mensen opeengepakt zaten. Ook foto's van een jongetje van drie jaar, met een lach en prachtige ogen. Groot was dan ook de schok bij de volgende foto's.

Beelden van doorweekte mensen in paniek. Foto's van een vader die een jongetje in zijn armen hield. De lach was verdwenen, de prachtige ogen gesloten. Het lichaampje levenloos, de vader radeloos.... Dit was al een jaar eerder gebeurd. Hoeveel kinderen zijn gestorven voordat de wereld doorhad dat de situatie in Syrië ernstig was?

Dit was mijn eerste contact met een Syriër en er zouden nog vele contacten volgen. De beelden die wij dagelijks op tv zagen kwamen ineens heel dichtbij. De verhalen waren schrijnend. Inmiddels komen er minder vluchtelingen naar ons land. De grootste nood lijkt eraf. Maar is dat zo? Er wachten nog steeds veel statushouders op een woning. En de mensen die inmiddels een woning kregen ervaren nog steeds nood.

Zij zijn nu veilig en kunnen hun leven weer gaan opbouwen. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je een nieuwe taal? Hoe werkt een andere cultuur? Hoe leg je contact met Nederlanders? Hoe kun je een nieuw leven starten terwijl je je zorgen maakt om de achterblijven familie in oorlogsgebied? Hoe verwerk je alle afschuwelijke dingen die je hebt meegemaakt?

Dikwijls denk ik terug aan die eerste Syrische man, ik heb hem nooit meer gezien. Mede door zijn verhaal zijn er vanuit de Haarlemse kerken veel hartverwarmende initiatieven ontstaan om deze nieuwe Nederlanders te helpen. Zijn ellende heeft voor lotgenoten de pijn een héél klein beetje verzacht. Graag zou ik hem eens vertellen wat die ontmoeting met hem allemaal teweeg heeft gebracht.

Myrna Bockhoudt



*Sinds deze zomer hebben veel statushouders woonruimte gekregen in het nieuwe wooncomplex op het Delftplein. Op initiatief van de Haarlemse kerken en onder leiding van stichting Present gingen in augustus Haarlemse vrijwilligers – samen met de statushouders – aan de slag in verschillende appartementen. Zo werd er onder andere gewit en laminaat gelegd bij nieuwe én oude Haarlemmers die hier komen wonen.*



*De Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen organiseerde tijdens de hele zomervakantie activiteiten voor kinderen in de Boerhaave. Voor kinderen van statushouders, maar ook kinderen uit de wijk. Er waren spellenmiddagen, er was een bezoek aan de Linnaeushof, er werd gezwommen, muziek gemaakt en nog veel meer. De zomeractiviteiten werden feestelijk afgesloten op 31 augustus met een spetterend slotkinderfeest. Het was een groot succes!*



## ALLEEN VOOR VROUWEN

**Een hele dag voor jezelf. Zonder to-dolijstje, werk of andere dingen die moeten. Klinkt dat als een utopie in de oren? Kom dan naar de vrouwendag op 4 november.**

Of je nu christen bent of niet, alle vrouwen zijn welkom op deze vrouwendag. De organisatie is in handen van Together Unique, voorheen het christelijk vrouwenennetwerk in Haarlem. Together: gezamenlijk, samen, met elkaar, jij en ik, jij en God. Unique: bijzonder en waardevol waar er maar één van is, zoals jij, maar ook de U van God, naar wiens evenbeeld een ieder is gemaakt. Overal waar jij gaat of staat, laat je jouw unieke vingerafdruk achter!

### SPREKERS EN WORKSHOPS

Het belooft een dag te worden waarnaar je vooraf al heimwee hebt. In de ochtend spreken Elvira Oudenmast en Eveline Hoftijzer. In de middag heb je de keuze uit verschillende workshops, waaronder handlettering, bible journaling en string art. Daarnaast is er een (tweedehands) kledingbeurs met modeshow, een professionele fotostudio, een foto-expositie en een heerlijke lunch.

### KRACHTIGE VROUWEN

Een van de initiatiefnemers is Annemarie Kaasenbrood (2e van rechts op de foto). "Ik wil zo graag dat vrouwen uitdelen! Dat we onze eigen uniekheid inzetten voor de mensen om ons heen, de mensen met wie je dagelijks om gaat. We mogen dicht bij onszelf blijven maar wel geven!

Tijdens de laatste gezamenlijke dienst van Geloven in de Stad (oktober 2016) sprak Walfried Giltjes over krachtige mensen. Later praatte ik daar nog met hem over door. Toen realiseerde ik mij dat ik mij daarvoor wil inzetten: dat vrouwen krachtig worden. Dat ze leren zien waar hun talenten en kwaliteiten zitten.

### ECHT ZIJN

Veel vrouwen komen sterker over dan ze zichzelf voelen. Ja, we zijn sterk, maar hebben ook onze kwetsbare kanten. Als we hier open en eerlijk over zijn kunnen we elkaar helpen om te groeien en om onze kwaliteiten in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist ook als we door moeilijke momenten heen gaan. Daar krijgen we toch allemaal vroeg of laat mee te maken?! Laten we dan echt zijn. Door moeilijke situaties kunnen

we ook sterker worden, dichter naar God toe groeien. Er zijn te veel mensen die zich mooier voordoen dan ze zijn. Zo zonde! Want God houdt toch van ons zoals we zijn? En iedereen mag uniek zijn. Iedereen heeft eigen kwaliteiten en iedereen heeft dingen die ze niet of minder goed kan. Maar anderen weer wel! Ik vind het heel gaaf om op zo'n dag vrouwen te mogen uitdagen om eerlijk naar zichzelf te kijken. Ik hoop dat ze worden aangemoedigd om uitdagingen op te pakken die ze moeilijk vinden. Daardoor groei je!"



Together Unique bestaat uit vijf enthousiaste vrouwen uit Shelter Haarlem die, vanuit hun christelijke identiteit, activiteiten voor vrouwen organiseren. Ze willen dit niet alleen voor christenvrouwen doen, maar zeker ook voor randkerkelijken en (nog) niet-gelovigen. Zonder kerkmuren willen we, van binnen én buiten de kerk, vrouwen samenbrengen waar een ieder mag horen hoe waardevol en uniek ze is en dat Gods liefde, genade en kracht voor iedereen beschikbaar is. Niemand uitgezonderd. We bidden dat de vrouwen door nieuwe inzichten met vernieuwde kracht naar huis gaan en dat ze gaan uitdelen van wat zij hebben ontvangen.

Meer informatie: <https://www.facebook.com/togetherunique>

Anmelden: [togetherunique@shelter-haarlem.nl](mailto:togetherunique@shelter-haarlem.nl)



## GELOOF SAMEN LEREN

**Gezinsrituelen, ouderschap en carrière, seksualiteit – het komt allemaal voorbij op de serie avonden die Geloven in de Stad organiseert over geloven en opvoeden. De avonden zijn bedoeld voor alle ouders die wel wat inspiratie of bemoediging kunnen gebruiken. Immers, opvoeden doe je niet alleen.**

*'It takes a village to raise a child'* is een van oorsprong Afrikaans gezegde. Maar die 'village' is niet meer vanzelfsprekend in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd en kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving. Maar als ouders hebben we elkaar wel nodig om onze kinderen op te voeden en hen voor te leven in een levend geloof. Uit recent onderzoek van de HGJB blijkt dat kerken steeds vaker de vraag krijgen om ouders te ondersteunen. In Haarlem werd die wens uitgesproken door Shelter Haarlem, de Kerk van de Nazarener en de Fonteinkerk. Verbonden binnen Geloven in de Stad spelen we hier samen op in met een aantal avonden rond het thema geloofsopvoeding.

### RITUELEN EN OUDERSCHAP

We zijn in september begonnen met een avond waarin Nieske Selles ons inspireerde om gezinsrituelen in te stellen. Ze heeft veel ideeën gepresenteerd om in het gezin feesten zoals Pasen en Pinksteren te vieren en samen actief en bewust met het geloof bezig te zijn in de adventstijd en veertigdagentijd. Maar ook reikte zij ons ook een mooi idee aan rond Oud & Nieuw. De tweede avond werd verzorgd door Stichting Generatio. Tijdens deze avond gingen we met elkaar in gesprek rond het thema 'Ouderschap in bijbels

perspectief.' Een interessante avond waarin we onder meer spraken over de specifieke rollen van vader en moeder, over hoofd van het gezin zijn, over de combinatie ouderschap en carrière.

### SEKS

De derde en voorlopig laatste avond is op woensdagavond 8 november. Deze avond staat in het teken van de (christelijke) seksuele opvoeding. Het is goed als ouders met hun kinderen over seksualiteit praten. Er komt veel op kinderen en jongeren af. Dan is het belangrijk dat ouders het zelfvertrouwen hebben om hier over te praten. Dat kan best lastig zijn. Hoe ga je daar als ouder mee om? Wat vertel je wel over seks en wat (nog) niet? Hoe maak je je kind weerbaar? Spreker is Arjet Borger, bekend van onder meer de EO Visie.

### BIJBELLEZEN MET KINDEREN

Vanaf januari 2018 willen we opnieuw een aantal avonden aan te bieden. Eén van de thema's is dan bijbellezen met kinderen. Onderzoek (en ervaring) laat zien dat het gesprek met kinderen over Bijbel en geloof superbelangrijk is. Kinderen leren door zelf vragen te stellen, daar samen over na te denken en antwoorden te verwoorden. Hun eigen manier van denken is daarbij belangrijk, evenals hun ervaringen, ideeën en vragen. Een goed handvat om samen met kinderen de bijbel te lezen en erover in gesprek te gaan is de Samenleesbijbel (samenleesbijbel.nl) die uitgaat van dit principe. Andere ideeën en suggesties voor thema's voor deze nieuwe serie avonden zijn natuurlijk welkom (mail naar lydiaboer@yahoo.com).

Meer informatie, links en boekentips op <http://gelovenindestad.nl/serie-avonden-over-geloofsopvoeding/>



## SONJA NAGTEGAAL: MASSAGE PLUS

**Heel wat jaren heeft Sonja Nagtegaal zich met hart en ziel ingezet voor het meidenwerk van Youth for Christ en Huis van Belle. Nu begint ze aan een nieuw avontuur.**

"Het was een prachtige tijd, die jaren bij Youth for Christ en Huis van Belle. Toch miste ik iets. Voor mijn werk zat ik steeds meer achter de computer, terwijl ik juist zo graag met mensen werk en goed ben in een-opeencontact. Er ontstond steeds meer het verlangen iets anders te gaan doen. Ik had wel plezier in mijn werk, maar het werk paste niet meer bij mij."

### EN TOEN?

"Ik had ik al bedacht dat ik de maand mei vrij wilde houden voor mij-tijd. Mij-Sonja-tijd en mij-God-tijd. Bijzonder genoeg liep mijn contract bij Youth for Christ af op 30 april. Bij Huis van Belle heb ik vrij genomen; helemaal stoppen wil ik niet. Ik ben nog steeds betrokken. Zo coach ik daar nu de stagiaires en vrijwilligers."

"Die maand mei heb ik een persoonlijke inspiratietour gedaan. Eerst bezocht ik mensen uit mijn netwerk, maar via hen kwam ik weer bij andere mensen terecht. Zo ontmoette ik Tjitske. Zij heeft het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum opgezet, waar zij gebed en massage combineert, waardoor mensen echt tot rust komen bij God. Ook zijn er stiltewandelingen en geeft ze mindfulnessstrainingen."

Tjitske zei: "Misschien is dit de sleutel voor jouw contact met de meiden? Massage biedt je de gelegenheid om aandacht te geven en te luisteren." Er zijn best veel tienermeiden die last hebben van keuzestress. Sommigen hebben op heel jonge leeftijd al burnoutklachten. De druk is enorm. "Ik wil me met m'n praktijk graag richten op vrouwen van alle leeftijden, maar in het bijzonder op meiden en jonge vrouwen. Zij hebben echt mijn hart. Ik wil ze graag helpen om zichzelf staande te houden als dochter van God in deze hectische wereld die veel van ze vraagt. Door massage te combineren met gebed en coaching, help ik de meiden om even stil te staan bij hoe ze zich voelen."

### KUN JE MASSEREN DAN?

Ik heb verschillende workshops gedaan en heb net een opleiding afgerond voor sportmasseur, waarbij ik voor de wellnesskant heb gekozen. Het was een pittige opleiding, maar nu mag ik me officieel masseur noemen. Ik bied met de massage+ een uur aandacht, rust en tijd voor jezelf. Massage biedt je lichaam ontspanning. Je krijgt een betere doorbloeding, je gaat beter slapen, het is goed voor je weerstand en voor je huid. Ik zie massage niet als luxe, maar als noodzaak. Als je je lichaam ontspant, ontspant je geest ook. Aanraking helpt om je lichaam te ontspannen. Ik vraag ook of ik voor hen mag bidden terwijl ik masseer. De meeste vrouwen vinden dat goed. God is er altijd bij, daarvan ben ik overtuigd."

Sonja heeft een website waarop meer informatie te vinden is: [www.sonjanagtegaal.nl](http://www.sonjanagtegaal.nl)





## MIJLPAAL VOOR XPEDITION GLORY: 100 VERHALEN ONLINE

Het begon in de zomer van 2012 met het idee om duizend christenen te vragen naar hun meest bijzondere verhaal met God. Bijna vijf jaar later staat de teller op 100 verhalen. In het jubileumfilmpje vertelt initiatiefnemer Adriaan van der Hoeven zijn eigen getuigenis.

Bijna wekelijks publiceert videomaker Adriaan van der Hoeven met een team filmmakers nieuwe getuigenissen op Facebook, Youtube en [xpeditionglory.com](http://xpeditionglory.com). Adriaan vertelt: "Het zijn persoonlijke verhalen waaruit blijkt dat God betrokken wil zijn, zelfs in de kleinste details. Daarnaast zoeken we ook naar verhalen waaruit Gods grootheid zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door een wonderlijke gebeurtenis of een genezing. Verhalen die je niet snel in de krant leest maar die het wel waard zijn om gehoord te worden."

### MIJLPAAL

Adriaan: "Een getuigenis heeft de kracht om levens te veranderen. Wat God voor een persoon doet, kan hij ook voor anderen doen. En deze honderd verhalen zijn nog maar het begin. Toch is het wel een mijlpaal. Ik blijf het bijzonder vinden dat zoveel mensen hun verhaal delen met ons en de wereld."

Het team van Xpedition Glory verzamelt getuigenissen onder vrienden en kennissen, in kerken en bij conferenties waar veel christenen bij elkaar zijn. Een deel van de verhalen is opgenomen tijdens filmreizen naar Engeland en Ierland.

### HONDERDSTE VIDEO

In de honderdste video is te zien hoe Adriaan, met hulp van God, los kwam van een softdrugsverslaving. "Ik zat in het eerste jaar van mijn studie Journalistiek en had een droom om radiomaker te worden. Door het vele blowen verloor ik mijn focus en daardoor dreigde mijn studie te mislukken. Gelukkig greep God op tijd in voordat ik van school af moest."

## ONDERTUSSEN BIJ YOUTH FOR CHRIST...



... zien we in Velsbroek de vruchten van een team van zeven jongeren die iedere week op straat aanwezig zijn om met 25-30 jongeren uit de wijk te sporten, te socializen en hun leven en geloof te delen. En dat in combinatie met een intensieve week samen tijdens Sunrise.



... is het team van Youth for Christ al negen jaar trouw aanwezig in de Boerhaavewijk. Daar hebben ze lol met de jongeren en zijn ze nu bezig om naast het straatwerk en de huiswerkbegeleidingsgroepen ook weer een meidenclub te starten.



## ONTMOET MARCO HOFLAND

**Marco Hofland (52 jaar) is opgegroeid in Haarlem en getrouwd met Dorien. Samen hebben ze twee kinderen, Bram en Naomi. Na jarenlang door heel Nederland te hebben gewerkt, is hij weer terug in Haarlem. Als predikant van de Goede Herderkerk. Een kort kennismaking.**

"Vaak vragen mensen: hoe ben je er zo toe gekomen om dominee te worden? Ik kreeg van huis uit het geloof mee. Maar mijn relatie met God begon bij een Kerstconferentie. Daar kreeg ik boekjes in handen met titels als 'Leg je leven in de handen van God'. Opeens was het geloof van mijzelf en dan komt het tot leven. Je gaat ineens graag naar de kerk, er samen over praten op jeugdvereniging. Tijdens mijn middelbare schoolperiode las ik het boek 'Herscheping' van Oepke Noordmans. Hierin wordt het Evangelie op een geweldige manier beschreven. Toen dacht ik: hier wil ik de rest van mijn leven mee bezig zijn."

"Dorien en ik zijn in Woerden gestart. Als gezin gingen we naar Emmen, Groningen en Vathorst. Elke gemeente

heeft weer zijn eigen mooie en bijzondere dingen. Ik zie het als mijn taak om mensen te stimuleren en enthousiasmeren om de gaven en talenten die zij van God kregen te gebruiken. Naast mijn werk hou ik van wandelen, fietsen en lezen. Ik kijk ernaar uit om samen als gemeente in Haarlem iets van Gods Koninkrijk zichtbaar te maken."

"Het mooie van de kerk is dat we allemaal onze talenten en gaven mogen inbrengen en samen als één lichaam mogen functioneren. Ik zie mijn rol vooral zoals Paulus zegt: om de gemeenteleden toe te rusten om zelf dienstbaar te zijn. Dat betekent oog hebben voor gaven en talenten. Mensen enthousiasmeren en ook verantwoordelijkheid geven om met hun gaven in de gemeente aan de slag te gaan."

"Mijn hoop en wens is dat de Goede Herderkerk een levende gemeente blijft die vol is van de liefde van God en dat ook uitstraalt naar buiten. Dat is ook meteen mijn wens voor heel de kerk in Haarlem. Daarom zou ik tegen de mensen van de kerk in de stad willen zeggen 'Laat je niet omlaag drukken door alle verhalen over 'leegloop' en 'minder worden'. We hebben een geweldige boodschap van hoop en een God die trouw is!'"



## VACATURE

**Geloven in de Stad** is op zoek naar een **projectcoördinator** om enkele uitdagende projecten te realiseren en te ondersteunen in de uitvoering.

Ben je enthousiast over de visie van Geloven in de Stad en in staat jezelf twee dagen in de week vrij te maken, neem dan contact op met Hans Luttik.  
**m** 06 42200924; **e** hansluttik@gmail.com.

Meer informatie op  
<http://gelovenindestad.nl/vacatures/>.

**COLOFON** Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. *eindredactie* Arianne Raamstijn *redactie* Hans Luttik, Arnold Vaandering *vormgeving* Rianne Douma *drukker* Drukkerij Oranje *met bijdragen van* Jacomine Oosterhoff, Myrna Bockhoudt, Annemarie Kaasenbrood, Lydia van der Meer, Adriaan van der Hoeven *met foto's van* Ties van Veelen, Juliette Vroom, Willemien Ruygrok, Nieske Selles, Raymond Robart



*adres* Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem *website* [www.gelovenindestad.nl](http://www.gelovenindestad.nl)  
*bankrekening* NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem  
*ANBI* erkend. *KvK-nr.* 34300579.