



Geloven in de Stad!

Samenvatting van voorgangersretraite (1 februari) en kerkenraadsdag (2 maart 2013)

GIDS 2020: Het is tijd om verder te trekken!!

Op vrijdag 1 februari hebben we met zo'n 35 voorgangers en geestelijk werkers uit Haarlem en omgeving voor het eerst een gezamenlijke retraite gehouden. Naast het elkaar ontmoeten en het in eenheid vieren van ons geloof stond het nadenken over de toekomst van onze kerken in de veranderende maatschappij centraal. Op zaterdag 2 maart hebben we met ruim 80 mensen een gezamenlijke kerkenraadsdag gehouden, waarop de onderwerpen van de retraite zijn gedeeld en concreter ingevuld. Beide dagen hebben een plek in het proces *GIDS 2020*, net als de gezamenlijke eredienst in het Kennemer Sportcenter op 21 april.

Vanuit de zegen die God in de afgelopen jaren heeft gegeven, ervaren we dat het tijd is om verder te trekken (Deuteronomium 1: 6-8). Nieuwe stappen zetten in geloof om gezamenlijk onze missionaire opdracht te vervullen. Vanuit een gedeeld verlangen en een vernieuwde visie verder gaan met het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God.

Het was geweldig om in zo'n sterke saamhorigheid bij elkaar te zijn! Deze samenvatting is een beknopte weergave van wat op beide dagen gezegd en besproken is. Dit heeft ook de basis gevormd voor de verklaring die door de voorgangers is uitgesproken tijdens de gezamenlijke dienst op 21 april (zie bijlage).

Terugkijken op 10 jaar GIDS

Een belangrijke waarde van Geloven in de Stad is het verbinden van kerken, voorgangers en christenen. In toenemende mate ontstaat meer begrip voor elkaar en zijn vriendschappen gegroeid over kerkmuren heen. Dit geldt voor alle generaties, maar vooral ook voor de jongeren. Deze verbinding is vooral gericht op missionaire activiteiten, zoals Sonrise en daaruit voortgekomen initiatieven, Youthlink en The Mall.

Mede door GIDS groeit de bewustwording dat de eigen gemeente deel uitmaakt van het grotere geheel, DE Gemeente van God in onze regio. We zijn groter gaan denken, de betrokkenheid op de stad is gegroeid. GIDS werkt stimulerend om als gemeente meer naar buiten gericht te worden en contact te maken met de buurt. Wat niet op eigen kracht lukt, kan wel samen in de verbondenheid binnen GIDS.

De website, het GIDS-bulletin en meerdere gebedsinitiatieven versterken de herkenbaarheid van GIDS. Door velen wordt de gezamenlijke dienst in oktober 2011 als een hoogtepunt gezien in 10 jaar GIDS.

Ondanks ons gebed en onze inspanningen is de impact die we hebben in de stad nog beperkt. Veel te veel mensen weten niet wat God en Zijn kerk voor hen kan en wil betekenen. Veel te weinig mensen komen tot geloof. We hebben nog geen echte overkoepelende visie om de stad en de mensen te bereiken. Er worden nog te weinig gezamenlijke prioriteiten gesteld. We zijn vooral druk met onze eigen kerk, ons eigen 'filiaal'. Vaak heel erg druk, zowel binnen de kerk als privé. GIDS brengt soms ook wel onrust te weeg. Met name bij ouderen. De intentie om elkaar als kerken praktisch en geestelijk te helpen is er, maar komt in de praktijk nog onvoldoende uit de verf.

Dromen en loslaten

We mogen blijven dromen, zelfs meer dan tot nu toe. Want het gaat niet om onze missie, de missie van de kerk. Nee, God heeft een missie! En Hij heeft een kerk om Zijn missie uit te voeren. De kerk is de hoop voor de wereld. Verlangen we er echt naar dat de inwoners van de stad Haarlem en omgeving geraakt worden door het evangelie van Jezus Christus? Dat het Koninkrijk van God - het goede nieuws van Jezus Christus - beter zichtbaar en hoorbaar wordt in onze steden en dorpen?

We ervaren de noodzaak tot verandering. Kritisch naar onszelf durven kijken en waar nodig durven loslaten. Loslaten van activiteiten, structuren, gewoontes etc. Dingen die op zich goed zijn, die vroeger goed functioneerden, maar nu niet meer het gewenste effect bereiken. Die ons nu belemmeren in het uitvoeren van Gods missie. Afstand durven doen van onze interne gerichtheid, ervoor kiezen ons meer te richten op het maken van discipelen. Loslaten van het idee dat verandering vanzelf plaats zal vinden: gewoontes gaan vanzelf, maar veranderingen nooit!

Uit onderzoek blijkt dat nieuwe gemeentes overduidelijk veel 'succesvoller' zijn dan al lang bestaande gemeentes in het bereiken van mensen met het evangelie. We hebben grote moeite om in onze ingrijpend veranderde, post-christelijke samenleving de missie van God te vervullen. Maar we verlangen ernaar dat daar verandering in komt!

Een andere tijd vraagt om een andere visie. En dat leidt tot andere keuzes. Niet nog méér doen, maar ... anders denken, anders doen, anders zijn. Wat we tot nu toe gedaan hebben, is daarmee niet opeens fout. Maar gewoon maar doorgaan is niet de beste optie. We doen daarbij geen concessies aan de inhoud en kracht van de evangelie-boodschap. Maar onder de leiding van Gods Geest mogen we creatief zoeken naar nieuwe vormen en initiatieven en die uitproberen.





Van kerk-mentaliteit naar koninkrijk-mentaliteit

Gods missie uitvoeren vraagt erom dat we samen optrekken! Meer gebruik gaan maken van elkaars talenten en mogelijkheden en onze krachten bundelen. Vanuit de waardevolle veelkleurigheid van onze kerken een koninkrijk-mentaliteit ontwikkelen: blij zijn met en zuinig zijn op ons eigen 'filiaal' maar durven denken en handelen vanuit het besef dat we kerk-overstijgend het ene Lichaam van Christus in onze regio vormen. Eén belangrijke sleutel lijkt het vrijzetten van de 'eigen' gemeenteleden: mensen niet overvragen voor de eigen kerk-activiteiten, maar hen ruimte geven om in de eigen omgeving missionair kerk te zijn! Samen met christenen uit andere gemeentes.

Dit roept vragen op: maar HOE dan? Hoe komen we uit de beknelling van onze 'interne drukte'? Durven we wel los te laten? Hoe laat je los? Wat houdt dat in, wat laat je dan los? Wat komt er dan voor in de plaats? Krijgen we de mensen wel mee? Wat vraagt dit van onze leiders? En is er wel voldoende bewogenheid met mensen om ons heen? Hoe staat het met onze persoonlijke toewijding aan God?

Veranderen en loslaten begint bij het eerlijk erkennen dat we als kerken niet (meer) de impact hebben op onze samenleving die we zouden willen. En dat we de noodzaak, de urgentie ervaren om hier iets aan te doen. Zeker zo belangrijk is dat we zicht krijgen op de richting waarheen Gods Geest ons wil leiden. Ook zullen we goed na moeten denken over datgene wat ons belemmert. In onze houding, onze manier van denken en in de prioriteiten die we stellen. Persoonlijk en als kerk. Maar ook meer zicht krijgen op de geestelijke strijd en in gebed onze positie in Christus innemen.

'Interkerkelijk' samen dingen doen is geen doel op zich. Het gaat primair om nieuwe initiatieven om Gods Koninkrijk te bouwen. Dus met een duidelijke missionaire focus. Gezamenlijke activiteiten kunnen ook helpen onze interne drukte te verlichten. En we kunnen ontzettend veel leren van elkaar, we kunnen elkaar helpen om geestelijk te groeien.

Dicht bij God zijn

We hebben tijdens de retraite tijd genomen voor gezamenlijke aanbidding en de viering van het heilig avondmaal. We zijn stil geworden en hebben ons gericht op Gods stem, woord en Geest. Het was heel bijzonder en bemoedigend om te merken dat God spreekt. Hij geeft ons met positieve woorden richting in deze bijzondere tijd. Tegelijkertijd ervaren we de ernst van Gods spreken en de ernst van onze opdracht. Onze keuzes zijn niet vrijblijvend. Afhankelijk van onze keuzes heeft God meer of minder ruimte om te werken en ons te zegenen.

Enkele gedachten en beelden die tijdens deze tijd naar voren kwamen:

- wat ons als kerken onderscheidt hoort niet belemmerend te zijn in onze eenheid, maar aanvullend en verrijkend.
- Jezus is ons fundament, zonder welke toevoeging ook!
- Het is nodig om onze prioriteiten te verleggen van onze eigen geestelijke huizen (gemeentes) naar het Huis (het Koninkrijk) van God.
- We hebben ervoor te waken dat we als christenen teveel 'klitten'; we horen dáár te zijn waarheen Jezus ons heeft gezonden: in de wereld; daar mogen we relaties aangaan, investeren in mensen die God nog niet kennen.
- Onze veilige zone verlaten en risico's durven nemen. Vasthouden aan de beginboodschap van Jezus.
- De geestelijke macht/geestelijke bedekking over onze stad wordt doorbroken door de volkomen overwinning van Jezus en onze eenheid in Hem.
- De oproep om als leiders het voortouw te nemen, maar niet vanuit eigen kracht of positie. Loslaten is ook onze zwakte durven tonen en zo God ruimte geven om door zijn genade krachtig in ons te werken.

Concrete ideeën

Tijdens de retraite en zeker op de kerkenraadsdag zijn veel ideeën uitgewisseld die zouden kunnen passen bij de nieuwe droom voor Haarlem en omgeving. De insteek voor GIDS 2020 is gericht op de missionaire opdracht van de gezamenlijke kerken. En wat dit betekent voor Geloven in de Stad – voor de kerken, voor de stad. Alle uitwerkingen en vervolgstappen dienen in dit licht te worden getoetst.

Bijlagen

Bijlage 1 is de Verklaring van de voorgangers en vertegenwoordigers zoals voorgelezen tijdens de gezamenlijke eredienst van 21 april 2013

Bijlage 2 zijn concrete ideeën die tijdens de retraite en zeker op de kerkenraadsdag zijn genoemd. Niet als actielijst maar als inspiratie voor de volgende fase. Daarbij hebben we een vierdeling gebruikt. In de bijlage is per categorie de oogst aan mogelijkheden benoemd om de gezamenlijke visie in wording handen en voeten te geven.

Bijlage 3 geeft de antwoorden weer op de drie stellingen die op de kerkenraadsdag in de groepjes zijn besproken.



Verklaring

De afgelopen maanden hebben we als kerken, gemeenten en organisaties die samen Geloven in de Stad vormen nagedacht over onze missionaire opdracht. We noemen dit GIDS 2020. Bijzondere momenten in dit proces waren een voorgangersretraite in februari en een gezamenlijke dag van kerkenraden en oudstenteams in maart. In deze bijeenkomsten hebben we op een bijzondere manier ervaren dat we één zijn. Vandaag vieren we dat. We willen ons verlangen om samen op te trekken in onze roeping voor de stad, uitspreken naar God en naar elkaar. In het diepe besef dat God zelf dit verlangen in ons hart heeft gelegd.

Wij geloven in de stad

Wij geloven in de stad. Wij zijn mensen die geloven en wonen en leven in de stad.
En we geloven dat God Zijn zegen wil geven aan de stad en aan de mensen in de stad.

Eén in Jezus

Onze eenheid ligt niet in een leer, maar in een persoon: in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer.

God heeft een missie

God heeft een missie – Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Zijn kinderen worden. Hij wil dat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt in gerechtigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest.

Eén kerk voor Gods missie

God heeft zijn kerk geroepen om die missie te volbrengen. Samen, met z'n allen, zijn wij daartoe geroepen. Om kerk te zijn in deze stad, om Gods liefde te laten zien en Zijn boodschap van liefde en waarheid te laten horen.

Onze toewijding

We leven in een bijzondere tijd en geloven dat God ons nu roept. En we willen daar op reageren! We willen ons opnieuw aan Hem en daarmee aan elkaar toewijden om die roeping te beantwoorden.

Samen één levend huis

Wij kunnen deze missionaire opdracht niet goed vervullen zonder blijvende samenwerking met elkaar als kerken. We zijn levende stenen in Zijn huis, gebouwd op de ene Hoeksteen, Jezus Christus. God heeft ons aan elkaar gegeven om daarmee Zijn Koninkrijk in Haarlem en omgeving zichtbaar te maken.

Er zijn voor elkaar

In onze blijvende samenwerking als kerken willen we elkaar versterken met onze kracht; willen we elkaar steunen waar de ander kwetsbaar is, elkaars lasten verlichten; willen we de handen ineen slaan waar God ons roept.

Het kruis betekent ook loslaten

Jezus zegt dat wij ons kruis op ons moeten nemen om Hem te volgen. Gods missie volbrengen, is niet mogelijk zonder dat ook in praktijk te brengen. Ons kruis opnemen, persoonlijk maar ook als kerk. Bereid zijn pijn te lijden. Bereid zijn zaken los te laten die waardevol voor ons zijn, maar die Gods missie en Koninkrijk in de weg kunnen staan.

Wij geloven in de stad

Wij geloven in de stad.
Want we geloven dat God de stad en de mensen in de stad wil zegenen.

Proclamatie

Na het uitspreken van de verklaring door de voorgangers hebben we met alle aanwezigen het volgende geproclameerd/gebeden, op grond van het gedeelte uit 1 Petrus 2 vers 4 t/m 10:

Jezus Christus, zoon van de levende God. Wij voegen ons bij U, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen omdat hij kostbaar is. Wij willen ons als levende stenen laten gebruiken voor de bouw van uw geestelijk huis. U bent daarvan de hoeksteen, het fundament. We weten dat als wij op U vertrouwen wij niet teleurgesteld zullen worden. U heeft ons uitgekozen. Vroeger hoorden wij niet bij u maar nu heeft uw liefde ons leven geraakt. Nu mogen wij uw volk zijn om uw grote daden te verkondigen.



Het Koninkrijk van God in onze regio: niet één schijnwerper, maar een veelheid van lichtpunten!

Bijlage 2 Concrete ideeën

<p>1. <u>Missionaire samenwerking</u></p> <p><i>Uitgevoerd door meerdere kerken samen</i></p>	<p><i>Doelstelling = als kerken gezamenlijk het uitvoeren van onze missionaire opdracht d.m.v. concrete initiatieven/projecten.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uit te voeren door meerdere kerken met elkaar, bundelen van krachten.</i> • <i>Bijvoorbeeld in bepaalde wijken / stadsdelen.</i> • <i>Ondersteuning/coördinatie door GIDS (indien gewenst). Zoals bij Sunrise.</i>
--	---	---

- Mensen vrijzetten in de eigen kerk, zodat ze in hun eigen wijk kunnen dienen. Geografisch iedereen uitnodigen om ideeën uit te wisselen en te bekijken welke behoefte we zien en wat er aan potentieel aanwezig is.
- Eetgroepen in de buurt / interkerkelijke netwerkgroepen / gemeente-groiegroepen met maaltijden / huizen van licht. Mogelijk gericht op buurten of op specifieke doelgroepen: etnisch, sociaal-cultureel, vrouwen/mannen, werklozen, sporters, ouderen/jongeren, 1-ouder gezinnen (oppas regelen!), etc. Kernwoord is ontmoeting.
- Connectpunten: café, inloopcentra, missieposten.
- Pastorale steunpunten, bijv. in bestaande wijkcentra. Niet door afzonderlijke kerken laten invullen, maar gezamenlijk. Insteek is dienstbaar willen zijn.
- Follow up Sunrise – elke vakantie? Kinderclubs, kidsplace, kinderdag, bijbelvakantieweek (herfst).
- Kerstmusical met kinderen uit de wijk.
- Inzet voor ouderen/senioren: koffie-ochtenden, warme maaltijden, orgel-meezing bijeenkomsten.
- Voor specifieke groepen (kinderen of vrouwen) aansluiten bij wat er al is, bijv. Sunrise, Kruispunt, St. Present, Serve the City, Open Huis Schalkwijk, activiteiten Wilhelminakerk in Rozenprieel, voedselproject Kerk vd Nazarener.
- Samenwerken buiten de kerkelijke structuur: wijkwerk, BUUV (soort marktplaats om diensten uit te ruilen).
- Uitbreiden van bidden voor de buurt om Gods stem te verstaan over hoe wijd de pinnen te slaan.
- Kans: door sociale verarming (o.m. WMO) is behoefte aan ondersteuning. Bekijken wat er aan activiteiten ontbreekt in een wijk en welke behoeftes er bestaan. Wel structureel om relaties te bouwen en te onderhouden!
- Yuppen club.
- Zingeving voor zakenmensen.

<p>2. <u>Gemeentestichting</u></p> <p><i>Uitgevoerd door meerdere kerken samen</i></p>	<p><i>Doelstelling = als kerken gezamenlijk het uitvoeren van onze missionaire opdracht door het starten van nieuwe gemeentes.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kleinschalige, interkerkelijke initiatieven die er op gericht zijn om (uiteindelijk) een nieuwe gemeente te starten.</i> • <i>Oefenen met nieuwe vormen van gemeente-zijn.</i> • <i>Ondersteuning door GIDS (indien gewenst).</i>
---	--	--

- Een eerste stap: Gemixte huisgroepen per wijk, gefaciliteerd door GIDS, complementair aan bestaande kerken (leden blijven eigen kerk bezoeken) - tot 10 adressen. Kleine groepen - op huiskamerniveau. Vervolgens iets groter op wijkniveau, bijv in de aula van een school. I.p.v. dure gebouwen. Herbenutting van bestaande gebouwen.
- Internetkerk. Bestaande kerkdiensten, technisch op YouTube, evt. middels aankondiging. Relatief weinig extra inspanning. Levende stenen, niet vast in structuur, steen, landelijke structuur 'I like this' en vervolgens wel de connectie aangaan. Risico is vluchtigheid en weinig diepte.
- Probeergruopen voor nieuwe vormen. Vormgeven rond pioniers met visie en passie. Meest kansrijk: iemand steunen met een idee, dat God op iemands hart heeft gelegd. Roeping betekent namelijk ook commitment. Het moet bottom-up, maar kan ook via GIDS zijn.
- Simple church, total church, missional communities, kerkplanting.

<p>3. <u>Toerusting</u></p> <p><i>Uitgevoerd door een interkerkelijk team van 'experts' per thema.</i></p>	<p><i>Doelstelling = motiveren en toerusten van kerken en christenen voor het uitvoeren van missionaire activiteiten.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Onder coördinatie van GIDS worden trainingen, workshops etc. georganiseerd die kerken en christenen helpen om missionair meer gemotiveerd, toegerust en effectief te zijn.</i> • <i>Verzorgd door trainers en sprekers uit de GIDS-kerken en breder nationaal/internationaal.</i>
---	---	---

- Het opzetten van een GIDS-academy. Om vaardigheden te doen groeien en te trainen, bundelen en delen. Gericht op toerusting & evangelisatie, muziek, opvoeding, relatie, leiderschap, christen zijn op je werk, etc. Niet alleen voor de kerken, maar zeker ook voor de stad.
- Samen laagdrempelig onderwijs / bijbelstudie verzorgen over actuele, maatschappelijke onderwerpen en levensvragen: huwelijk, opvoeding, overgewicht, omgaan met geld, omgaan met stress, euthanasie, etc.
- GIDS als instrument om elkaar te bemoedigen en te versterken: Uitwisseling van gaven, talenten mobiliseren en ontwikkelen, kwetsbare kerken steunen.
- Prikkelen, stimuleren, story-telling: bijv. wat is de impact die jij hebt op je omgeving?
- Hoe krijgen we mensen zover? Blijf niet hangen, maar ga wijkgericht aan de slag met mensen die van betekenis willen zijn in hun buurt. Mensen moeten lef hebben/krijgen, fouten mogen, en aanmodderen mag.
- Mariage Course met gespreide shtartdata.
- Een GIDS Academy biedt de kans om het kwalitatief goed te doen. Kwaliteit trekt ook mensen aan.



<p>4. <u>Ruimte scheppen</u></p> <p><i>Uitgevoerd door een interkerkelijk team van 'experts' per thema.</i></p>	<p><i>Doelstelling = afzonderlijke kerken ontlasten door bepaalde activiteiten voortaan als kerken gezamenlijk te gaan doen. Hierdoor ontstaat ruimte voor missionaire activiteiten.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hoge kwaliteit: het optimaal inzetten van Koninkrijks-brede talenten bij trainingen, workshops, etc.</i> • <i>Doelmatige inzet: afzonderlijke kerken hoeven niet meer alles zelf te organiseren.</i> • <i>Verzorgd door trainers sprekers uit de GIDS-kerken en breder nationaal/internationaal</i> • <i>Ook openstellen voor niet-christenen, zeker m.b.t. maatschappelijke en relationele thema's.</i>
--	--	--

- Komen tot een gemeenschappelijke agenda voor de GIDS-kerken.
- Meer uitwisseling van capaciteiten, ontwikkelde methodieken, ervaringen, etc.
- Bij elkaar in de keuken kijken (kerk-shoppen) en feedback geven. En vervolgens elkaar aanvullen.
- Alpha-cursussen met gespreide startdata (business, student, special).
- Activiteiten voor senioren.
- Gezamenlijke kerstvieringen.
- Uitwisselen van kennis: bijv. over streaming video/audio van je diensten.
- Jongerenwerk samen doen. Jeugdkerk
- Muziek en creativiteit uitwisselen.
- Website/internetplatform en WhatsApp/Facebook-groepen aanmaken. GIDS kan ondersteunen.
- Digitaal prikbord met oproepen: vraag en aanbod.
- Gezamenlijke klusjesman-functie in het leven roepen.
- Voor een aantal kerkelijke 'basisfuncties' een soort helpdesk inrichten. Bijvoorbeeld voor financiële administratie. Mogelijk onder te brengen bij GIDS.
- De GIDS Academy: 'opleidingscatalogus' met cursussen voor opvoeden van kids, omgaan met werkeloosheid, creatieve cursussen of 'hoe repareer ik mijn auto' (waar we ook onze burens mee kunnen vragen). 'echt goed' aanbod hebben met echte expertise en/of bekende namen. Bij een GIDS Academy opzet komt het er met name op neer om hetgeen je toch al wilde breder AAN TE BIEDEN !! (daarvoor zou iets ingericht moeten worden).
- Iets buurtgerichte organiseren heeft ook meerwaarde voor niet-kerkelijken.
- Mooi project (kerstmusical) ook in de buurt doen, met kinderen uit de buurt; volgend jaar in andere kerk.
- Kernidee is een verdergaande coördinatie van alles wat je doet en eigenlijk met anderen zou kunnen doen. Denk bijvoorbeeld ook aan het onderhoud van kerkgebouwen.

5. **Algemene punten**

- Gezamenlijke website, bijv. de GIDS-site.
- Delen van agenda's (activiteiten etc.) van kerken, mogelijk via GIDS-website.
- Bewustzijn vergroten over waar andere kerken mee bezig zijn. Uitwisselen van plannen voor volgend jaar. Routine / mechanisme van maken om voorgenomen, geplande activiteiten brede bekendheid te geven binnen GIDS. Zodat anderen kunnen aansluiten. Of om dubbelingen te voorkomen of samen op te trekken.



De gemeente van Christus: een netwerk dat functioneert als één lichaam.



De kerken en gemeentes in Haarlem en omgeving: Het is tijd om samen verder trekken als één kleurrijke vloot!



Stelling 1

Het is nu de tijd om gezamenlijk onze prioriteiten, tijdsbesteding, geld en energie te richten op de belangen van Gods Koninkrijk en deze boven de belangen van onze 'eigen' kerk te stellen.



Stelling 2

Onze missionaire opdracht vraagt dat we onze huidige vormen en kerkelijke drukte eerlijk tegen het licht houden en loslaten als deze onvoldoende bijdragen aan onze missionaire opdracht.



Stelling 3

Blijvende actieve samenwerking als kerken is nodig om elkaars sterke punten te versterken en elkaars zwakten aan te vullen.

