

uitneembare

near east ministry
REVEILWEEKEN

special

JEZUS: SCHITTEREND!

kinderprogramma | **Briljant** | 0-12 jr

DOOR SUSAN VAN DER SCHULP | Julius en Diana vinden een brief in de drukke straten van Efeze. Ze lezen in de brief over een mysterieus plan.

Er gebeuren nog meer geheimzinnige dingen. Elke dag vinden ze een tekening van een wereldbol, met een code. Ze ontdekken dat ze daarmee in de brief kunnen lezen. Maar wie is de man die de brief verloor en wie heeft de brief geschreven? En wie stuurt hen elke dag die tekening? En wat is dat mysterieuze plan waarover ze lezen?

ga je mee op ontdekkingstocht?

Samen gaan we ontdekken wat Julius en Diana ontdekken over Jezus en Zijn Vader, die een briljant plan heeft. Tijdens de Reveilweek is

er elke dag kinderprogramma, waarbij je met kinderen van je eigen leeftijd in een groep zit. Samen hoor je het verhaal over Julius en Diana. Natuurlijk is er ook tijd om samen een spel te doen, te knutselen of gewoon lekker te spelen of voetballen!

Het kinderprogramma is er voor kinderen van 0-12 jaar en voor grote mensen als ze zich hebben aangemeld bij de algemeen coördinator om te vertellen waarom ze naar het kinderprogramma willen en wat ze daar kunnen doen (informatie hierover via Susan van der Schulp, zie het kader hieronder).

Kom jij ook? Briljant!

vacatures kinderprogramma

Voor alle vacatures geldt: informatie en aanmelding bij Susan van der Schulp via susan.vd.schulp@nemnieuws.nl

aandacht voor kinderen die speciale zorg nodig hebben

ALLE REVEILWEEKEN:

kinderleiding voor de groepen in alle Reveilweken! De groepen worden ingedeeld naar leeftijd.

hulp vooraf Wil jij van tevoren helpen met het klaarmaken van alle materialen? Er moet vanalles worden ingekocht en klaargezet, een praktische en dankbare klus die we begin juli doen.

REVEILWEEK 3 IN DELDEN:

dagleiding Wil je geen volle week meewerken, maar wel een ochtend helpen bij het kinderprogramma? Dat kan!

facilitaire spin in het web Jij regelt praktische zaken: van podiumstukken tot tafels en stoelen in de groepsruimten, maar ook het opruimen, afwassen en... Kortom, je bent multi inzetbaar en onvermoeibaar.

**geluidstechnicus/
bediener van de beamer**

kijk voor een sprekersoverzicht
& speciale seminars op onze website



nemnieuws.nl/reveilweken

tienerprogramma | **Torchbearers** | 13-17 jr

DOOR BIANCA BOENDER | We kunnen niet zonder licht. Vorig jaar was ik in de Ardennen als coach van 40 meiden en hun vaders. Een van de activiteiten was een lange, nachtelijke wandeltocht met volle bepakking. We hadden allemaal een hoofdlampje op. Dat zag er natuurlijk niet bepaald charmant uit, maar het was enorm nodig. Door het licht konden we alle oneffenheden, rotsen en beekjes goed zien. Zo werkt dat ook voor jou als tiener. Soms kan het leven misschien heel duister voelen. Alles lijkt pikkedonker, somber. En sommige situaties lijken uitzichtloos. Wat een verschil kan licht dan maken!

Licht geeft hoop
Licht geeft helderheid
Licht geeft warmte
Licht geeft energie

Net als licht in de duisternis, kun jij je omgeving beïnvloeden. Jij kunt een lichtpuntje zijn. En weet je? Dat heeft soms veel meer impact dan je zelf had verwacht. Zet maar eens een waxinelichtje in een donkere kamer. Wat een verschil! Nou denk je misschien: "Heel leuk Bianca, maar hoe dan? Hoe kan ik een lichtpuntje zijn voor anderen?" Tijdens de Reveilweek staat het Bijbelboek

Efeziërs centraal. Aan de hand hiervan is het thema 'Torchbearers' bedacht. Torchbearers betekent letterlijk 'Fakkeldragers', Lichtdragers. En met dat Licht doelen we natuurlijk op Jezus. Jezus mag in ons komen wonen en daarmee ontvangen wij zelf Licht, wij mogen ook Jezus uitdragen naar anderen, daarmee schijnt het Licht door ons heen en beïnvloedt het automatisch onze omgeving. Het Licht verdrijft dus de duisternis in ons leven en onze omgeving, maar verdrijft ook de duisternis in de geestelijke wereld.

Aan de hand van de brief aan de Efeziërs behandelen we 4 aspecten van het Licht.

1. Het licht / de luister van God
2. Hoe het licht jou verandert
3. Hoe het licht dat in ons zit, verandering brengt in onze omgeving
4. Hoe het licht de duisternis verdrijft

En? Na het lezen al zin in de Reveilweken? Ook een Torchbearer zijn? Je bent meer dan welkom in ons te gekke tienerprogramma. Ook dit jaar wordt het een week met veel fun, worship, een geweldig themaspel en natuurlijk niet te vergeten onze rare typetjes op het podium.

programma **Jovo's** | 18-25 jr

DOOR ALINE POOLEN | Tussen de 18 en 25 jaar? Dan is er een eigen programma voor jou in Reveilweek 3. Wat is er zo bijzonder aan het jongvolwassenen (jovo's) programma? Het sluit aan op jouw leefwereld! Een team van jovo's en volwassenen bereidt een programma voor dat past bij waar jij behoefte aan hebt. Er komen vragen aan de orde zoals: welke (vervolg)studie ga ik doen, welke baan past bij mij, met welke partner wil ik mijn leven delen en hoe betrek ik God bij deze keuzes? Keuzes die verregaande consequenties hebben voor de rest van je leven; belangrijk dus om goed over na te denken en er met medechristenen over van gedachten te wisselen.

Er komen zo'n 100-120 jovo's naar de Reveilweek. 's Ochtends beginnen we met Stille Tijd in een eigen groep om aansluitend naar de gezamenlijke ruimte te gaan. Of dat weer de Eik wordt of de Hof, is nog een verrassing. We zingen een aantal lofprijzliederen en

Oscar Lohuis geeft een Bijbelstudie. Hij doet dit nu al een aantal jaar en het is duidelijk dat hij écht iets heeft met jovo's en weet wat er in hun leven speelt. Vervolgens bespreek je vragen over het thema in je eigen groep. 's Middags is er vaak een sportieve activiteit of een seminar. 's Avonds zijn de jovo's bij de volwassenen in de grote zaal en vanaf 22.15 uur volgt een gezellig jovo's programma. Vorig jaar was de Reveilweek erg bijzonder en maakten jovo's radicale keuzes in hun leven met Jezus. Ontzettend gaaf om mee te maken. Wij zien ook dit jaar uit naar ontmoetingen met God. Wees welkom!

Een jovo over de Reveilweek:

"Ik heb gemerkt dat je op de Reveilweek thuiskomt. Je wordt aan het nadenken gezet, er is volop gezelligheid, je kan jezelf zijn, maar je wordt vooral geholpen een betere versie van jezelf te worden. Na de Reveilweek kan je er weer een jaar tegenaan".