



Geloven in de Stad

MAGAZINE



MAART 2018

Inspiratiedag
over *impact*
hebben
blz. 4

Wandeltheater
Dolorosa
blz. 6

Hart voor
Velserbroek
van start
blz. 5

Agenda

In dit Magazine is er aandacht voor interessante evenementen die de komende maanden plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op <http://gelovenindestad.nl/agenda>.

40 DAGEN OPSTAAN MET DE HELE GEMEENTE / ZET EEN STAP NAAR DE ANDER

Wanneer: 14 februari - 31 maart
Waar: Thuis en in verschillende kerken
Wat: Maak iets bijzonders van de tijd voor Pasen, van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er zijn verschillende mogelijkheden en manieren om aan de 40-dagentijd mee te doen: scheurkalender, projecten, etc. We willen leren van Jezus, we willen delen wat we ontvangen hebben, we willen helpen waar dat nodig is. Kortom: ook een tijd van soberheid en solidariteit.

STADSGEBED

Wanneer: 2 maart, 6 april en iedere eerste vrijdag om 19.00 uur
Waar: Levend Woord Gemeente, Paul Krugerkade 6, Haarlem
Wat: Een uur bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem en het verspreiden van het evangelie.

INTIMITEIT

Wanneer: 6, 13, 20 en 27 maart
Waar: Shelter-Haarlem, Eksterlaan 2 te Haarlem
Wat: Een cursus van vier avonden waarin je ontdekt wie je bent, wat je talenten zijn en hoe God naar je kijkt. Je leert je relatie met God verder uit te diepen in je dagelijkse leven.

MARTIN SMITH: CITY WORSHIP TOUR

Wanneer: 18 maart
Waar: Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem
Wat: Het doel van dit concert is om een stad in aanbidding bij elkaar te krijgen. Martin Smith is aanbidder-leider, gitarist en muzikschrijver. Hij werd bekend als front man van de rock en aanbidding band Delirious?

WANDELTHEATER DOLOROSA

Wanneer: 24 en 25 maart
Waar: Grote of St. Bavokerk te Haarlem
Wat: Zie bladzijde 6.

VRIJ ZIJN PAASCONFERENTIE

Wanneer: 30 en 31 maart
Waar: De Betteld te Zelhem
Wat: Tijdens deze conferentie is er veel aandacht voor de laatste achttien uur van Jezus aan de hand van zeven momenten waarop zijn bloed vloeide. Het zijn zeven wonderen aan het kruis.

AN OTHER PASSION - SCRATCHMUSICAL

Wanneer: 31 maart
Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 te Haarlem
Wat: Het paasverhaal wordt met prachtige Nederlandstalige popsongs (waaronder ook Jesus Christ Superstar) in een muzikale vertelling opgevoerd.

SERVE THE CITY PROJECTDAG

Wanneer: 7 april
Waar: op verschillende locaties
Wat: Zie kader op deze pagina.

GEZAMENLIJKE DIENST GELOVEN IN DE STAD

Wanneer: 22 april
Waar: Kennemer Sportcenter in Haarlem
Wat: Zie bladzijde 4.

KLUSSERS, KLETTERS, KNUTSELAARS EN KOKERS, LET OP!

Op zaterdag 7 april is er weer een projectdag van Serve the City Haarlem. Dit is jouw kans iets voor een ander in de stad te betekenen.

Serve the City Haarlem gaat op 7 april weer de hele dag aan de slag bij mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Er zijn weer heel wat mensen die graag verrast worden door jullie talenten en tijd. Het belooft een bijzondere dag te worden met ontmoetingen tussen allerlei mensen. Je komt op zo'n dag iedereen tegen: oud en jong, huisvrouw en zakenman, verstandelijk beperkt en een handige Harry, ongelovige en gelovige, veel vrienden en alleen, straatbewoner en huizenbezitter. Deze dag hebben we weer sociale én praktische projecten.

Wil jij een stukje van jouw leven delen met een ander? Schrijf dan meteen 7 april in je agenda. En meld je aan via <http://www.stchaarlem.nl/nl/projecten/datum/2018/04>

REDACTIONEEL Visiedag GELOVEN IN DE STAD

Afgelopen week heeft de visiegroep van Geloven in de Stad samen nagedacht over de ontwikkeling van de Kerk in Haarlem. GIDS2020 heet de visie uit 2013. Vijf jaar geleden alweer. Een voorzet van de visiegroep; een visiedag lang bidden, delen, praten, luisteren. Een verlangen als Kerk om meer impact te hebben in onze stad. En dat heel concreet gemaakt.

Nu we het vijf jaar later teruglezen, zijn we eigenlijk wel onder de indruk van wat we met elkaar hebben besproken. En belangrijker: we zijn super dankbaar voor wat we in de afgelopen vijf jaar hebben zien groeien. Op een fundament van relaties van vertrouwen en geïnspireerd door onze gezamenlijke roeping,

zijn allerlei initiatieven genomen, is een pioniersgemeente gestart, hebben we eensgezind de vluchtelingen welkom geheten, zijn de kerken gesprekspartner geworden bij de overheid, hebben door Alpha tientallen mensen kennis gemaakt met het christelijk geloof. En nog veel meer.

Maar er is ook nog veel te doen: vertrouwen winnen, mensen helpen, bruggen bouwen, licht laten schijnen.

Op 10 maart hebben we weer een visiedag. Iedereen die verlangt naar meer zegen van God voor onze stad is daar welkom.



© Marie Thérèse Hébert & Jean Robert Thibault

MONIQUE SMIT VAN Scharlaken Koord "MET HULP IS EEN ANDER LEVEN ECHT MOGELIJK"

Ook ons vrolijke en lichte Haarlem heeft een donkere kant. En die is dichterbij dan we denken. De massage-salons in de Waarderpolder en langs het Spaarne, het Penthouse bij de Haarlemmerhout, de ramen rond het Begijnhof. Monique Smit, maatschappelijk hulpverlener bij het Scharlaken Koord in Haarlem, heeft een hart dat klopt voor mensen waar echt niemand meer naar omkijkt.

Jaarlijks begeleidt het Scharlaken Koord in Haarlem zeker 30 vrouwen met een hulpvraag. Dat doen ze samen met een grote groep vrijwilligers. Bij het Scharlaken Koord weet men precies uit welke cultuur de vrouwen komen en waar ze tegenaan lopen. We willen Jezus zichtbaar maken door naast hen te gaan staan. "Ik zie je, ik zie je verlangen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt."

Hoe komt het dat het zo moeilijk is om 'uit te stappen'?

"Veel vrouwen geloven niet dat er nog een ander leven voor hen is weggelegd, het is een onbereikbaar ideaal. Ze houden vaak hun geheim achter, echte vriendschappen hebben ze niet. Daarbij komt dat veel vrouwen getraumatiseerd zijn, hun eigenwaarde is aangetast. Ze zijn gaan geloven dat dit leven hun lot is. Maar met hulp is een ander leven echt mogelijk! Dat lukt best regelmatig..."

Wat kunnen de Haarlemse kerken betekenen voor deze vrouwen?

"Deze vrouwen voelen zich alsof er een stickertje op hun voorhoofd is geplakt. Ze moeten een beetje anoniem een kerk in kunnen. Het allerfijnste is natuurlijk om met iemand samen te gaan."

"We zijn heel blij met maatjes, bij Shelter Haarlem zitten er een paar. Zonder hen zouden we maar de helft kunnen doen van wat we nu doen. Meestal is het maatje het eerste echte contact van een vrouw in de 'normale' wereld. Via het maatje gaat een vrouw weer open staan

voor ander mensen en ontstaan er nieuwe contacten. Als maatje betekenen je echt iets."

"Deze vrouwen worstelen met grote vragen. Wat heb ik mezelf en anderen aangedaan? Wat hebben anderen mij aangedaan? Hoe kan ik dit ooit vergeven? Ze voelen zich schuldig en vragen zich af waar ze heen moeten met hun schuld. Ze staan open voor iets nieuws. Dan kom je al snel uit bij Gods vergeving. Daarom is het zo belangrijk dat we dit werk als christenen in Haarlem samen doen en er met elkaar voor bidden."

Het complete interview met Monique Smit van het Scharlaken Koord is op onze website te lezen.

Bid je mee voor

- Het voortbestaan van het Scharlaken Koord in de regio. Dit jaar moet de gemeente Haarlem opnieuw besluiten over subsidie.
- De vrouwen die in begeleiding zijn.

Wil je je praktisch inzetten? Graag!

- **Ga de straat op**
Een keer in de twee maanden ga je een avond of middag samen met anderen de rosse buurt in. Om op een luchtige manier contact te leggen en vooral te luisteren naar de vrouwen. Je boodschap: we willen er voor je zijn.
- **Word een maatje**
Je wordt gekoppeld aan een vrouw met als doel betrokkenheid en vriendschap. Omdat je een relatie moet opbouwen vragen we om je voor een periode van minstens twee jaar te verbinden. De koppeling vindt plaats onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

VISIEDAG GELOVEN IN DE STAD SAMEN *impact* HEBBEN IN DE STAD

Ben je ervoor dat kerken onderling samenwerken om zo samen impact te hebben op de stad? Zorg dan dat je erbij bent op 10 maart. Op de jaarlijkse inspiratiedag van Geloven in de Stad brainstormen we – samen met de leiders van kerken en organisaties – over de stand van zaken en kijken we hoe we nog meer impact kunnen hebben.

Misschien realiseer je je niet hoe bijzonder het is: een visiedag waarop kerken en organisaties samen bespreken hoe ze (nog) beter kunnen samenwerken. Dit jaar staan twee thema's centraal: diaconie en de toekomst van Sunrise.

OCHTENDPROGRAMMA

In de ochtend luisteren we naar deskundigen over de ontwikkelingen en trends in de samenleving van Haarlem en de regio. Eenzaamheid, schuldenproblematiek, verslavingen, gebroken gezinnen, armoede... Wat speelt er, bij wie, hoe ernstig? En wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? En daaraan gekoppeld, is de vraag: wat betekent dat voor ons als kerken in de stad?

Want alle kerken kennen een meer of minder actieve diaconie – voor de eigen leden, maar ook voor mensen buiten de kerk. Er is veel maatschappelijke betrokkenheid, bij vluchtelingen, bij armen, bij de Voedselbank en veel meer. Maar stoppen we onze schaarse tijd en geld en energie in de juiste dingen? Gebeurt er niet veel dubbel werk? En vallen er niet grote gaten om ons heen? In Matteüs 9 staat dat Jezus de stad zag en met ontferming bewogen werd en toen Hij de oproep aan ons deed om te bidden voor meer arbeiders. Zaterdag 10 maart gaan we dus goed kijken en luisteren: naar deskundigen en naar wat de Here God, mede daar doorheen tot ons zegt.



MIDDAGPROGRAMMA

In de middag gaan we meer naar de korte termijn kijken. Na vijftien jaar Sunrise te hebben georganiseerd, zien wij kansen om de impact in de stad en het draagvlak in onze gemeenten veel groter te maken door het helemaal te verfrissen. Zaterdagmiddag gaan we met alle leiders, Sonrisers, evangelisatie-enthousiastelingen en jongeren brainstormen over de mogelijkheden voor de invulling van een week als we met alle christenen één week apart zetten om samen de stad tot zegen te zijn.

JOUW MENING DOET ERTOE!

Op deze visiedag is het belangrijk dat niet alleen de leiders, de verantwoordelijken van onze kerken en organisaties aanwezig zijn en actief meedenken om zo verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Maar we horen ook graag de verhalen uit de praktijk: de mensen die meedraaien in de diaconieën, evangelisatie-commissies, jongerenwerkers én de Sunrise-teams. Van harte uitgenodigd! Aanmelden voor deze dag kan via info@gelovenindestad.nl.



Gezamenlijke GIDS-DIENST ZET KENNEMER SPORTHAL WEER OP ZIJN kop!

Voor de 5e keer organiseert Geloven in de Stad weer een gezamenlijke dienst, met zo'n 2.000 christenen uit meer dan 20 kerken in Haarlem en omstreken. Het belooft weer een prachtig feest te worden, een dienst waarin Jezus Christus, Zijn liefde en boodschap centraal zullen staan. Het thema van de dienst is: Mensen van Hoop. Noteer dus meteen in je agenda: zondag 22 april.

VOOR DE KINDEREN

Er is een eigen kinderprogramma onder leiding van Matthijs Vlaardingebroek, een creatieve verhalenverteller. Hij ziet het geloof, net als het leven, als een enorm avontuur. Je weet namelijk dat je onderweg bent, maar waarheen is lang niet altijd duidelijk. Door middel van zijn creatieve verhalen en ideeën helpt hij kinderen (en ouders) met goede moed op pad!



HART VOOR VELSERBROEK WE ZIJN begonnen!

Eind januari was het zover: pioniersplek Hart voor Velsersbroek ging officieel van start. Achter de schermen gebeurde al van alles, nu is het werk officieel en zal Mark Schippers als pionier het werk komen versterken.

Zondag 28 januari was een mijlpaal in het korte leven van Hart voor Velsersbroek. Maar liefst drie verschillende gemeenten, waarvan twee uit Haarlem en één uit de Velsersbroek, hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst, te weten de Goede Herderkerk (christelijk gereformeerd), Het Kruispunt (PKN) en de Wilhelminakerk (Nederlands gereformeerd). Mede gesteund door Geloven in de Stad en de landelijke PKN is het nu mogelijk om een missionair werker, een pionier aan te stellen voor een aantal uren per week. Deze pionier gaat hen helpen om een volgende stap te zetten met het werk in Velsersbroek.

IETS DOEN, MAAR WAT?

Al langere tijd hadden een aantal mensen – onafhankelijk van elkaar – het verlangen om 'iets' in Velsersbroek te doen. Zij wilden getuige zijn in hun eigen wijk; getuigen van de Liefde van God voor de mensen in hun eigen omgeving. Dit verlangen werd een paar jaar geleden beantwoord op een visiedag van Geloven in de Stad: Gemeentevormen aan het Spaarne'. Op die zaterdag in maart 2015 bracht God meerdere mensen bij elkaar die allemaal hetzelfde verlangen hadden.

"Sinds die ene zaterdag zijn we met een groep enthousiaste mensen om tafel gaan zitten en is ons avontuur begonnen. We hebben gebeden, met elkaar gesproken en met heel veel andere mensen overlegd. Ook hebben we een groot onderzoek gehouden onder de inwoners van Velsersbroek, om richting te geven aan het verlangen dat God in ons hart heeft gelegd," aldus een van de initiatiefnemers.

PROBEREN EN PIONIEREN

"Een van de eerste dingen die we hebben gedaan is starten met een samenkomst op elke derde zondag van de maand om elkaar beter te leren kennen. Als vanzelf ontstonden hieruit de ideeën. Zo hebben we

paaspakketten uitgedeeld. We hebben samenwerking gezocht met andere organisaties in Velsersbroek, zoals Stichting BuitenGewoon en de Dorpsvereniging Velsersbroek. We hebben ook meegeholpen met de jaarlijkse Kerstsamenzang en – voor het eerst – een levend kerstspel georganiseerd, voorafgaand aan deze samenhang. We hebben bomen geplant en contacten gelegd in onze wijk. En nu zijn we inmiddels zover dat we een pionier in dienst mogen en kunnen nemen."

SAMENWERKING VASTGELEGD

"Op zondag 28 januari werd dit alles bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door de betrokken gemeenten. We mogen nu een volgende stap zetten en uitkijken naar de start van Mark Schippers onze nieuwe pionier. Wat een mooi en gezegend moment mogen we nu al ervaren. In het vertrouwen dat God ons leidt en zal wijzen op de mogelijkheden hier in Velsersbroek om meer van Zijn Koninkrijk te laten zien, tot eer van Hem en tot zegen voor de mensen uit onze eigen omgeving."





WANDELTHEATER Dolorosa STAP EENS IN HET PAASVERHAAL

Levende standbeelden, moderne dans, toneel, live muziek en beeldende kunst – onder leiding van een gids beleef je het Paasverhaal op een nieuwe manier: via het indrukwekkende Wandeltheater Dolorosa. Dit jaar voor de eerste keer in Haarlem.

Al twaalf jaar verzorgt Wandeltheater Dolorosa een aantal voorstellingen – altijd rond Pasen. Inmiddels was het theater al in veel plaatsten, maar nog niet eerder in Haarlem. Met 13 meeslepende scènes maak je via Wandeltheater Dolorosa op een interactieve en unieke manier kennis met het Paasverhaal. Als toeschouwer loop je, onder leiding van een gids, door het leven van Jezus. Weinig woorden, maar juist veel beleving. Het is een voorstelling vol hoop en verbinding waardoor die zeer geschikt is voor een brede doelgroep.

Meld JE AAN

Tickets koop je via <http://wandeltheaterdolorosa.nl> of www.truetickets.nl. Een ticket kost € 17,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar betalen € 9,50).

Wanneer

Op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart. Op beide dagen zijn er drie voorstellingen, om 13.30 uur, 16 uur en 20 uur.

Locatie

In en rondom de St. Bavokerk, Grote Markt 22

NEEM IEMAND MEE

Een voorstelling duurt circa 1,5 uur en sluit heel goed aan bij de beleving van Haarlem als cultuurstad. Het decor krijgt extra allure en sfeer door de St. Bavokerk, met zijn middeleeuwse prachtig houten gewelf en ontelbare glas-in-loodramen.

Wandeltheater Dolorosa is niet alleen geschikt voor gemeenteleden, maar ook juist om gasten mee naar toe te nemen. Christenen worden bemoedigd en mensen zonder christelijke achtergrond krijgen iets van het evangelie te zien. Dolorosa is ook zeer geschikt voor doven dankzij de aanwezigheid van een doventolk NGT bij sommige voorstellingen. Het aantal tickets is beperkt, dus meld je snel aan.



OPENLIJK ZEUREN IS GOED VOOR JE TIENER

"Jongeren snakken naar mensen die de ruwheid en rauwheid van het leven benoemen. Ze kijken naar mensen die ruimte geven aan alle, ook de minder mooie, kanten van het leven."

Opvallende zinnen uit de Jeugdrendrede van dit jaar. In dit stuk, gevormd door meerdere jeugdwerkorganisaties, staan een aantal kenmerken beschreven van hoe jongeren naar de wereld kijken. Ook wij merken in ons werk dat positieve eerlijke rolmodellen belangrijker zijn dan ooit. YouTube-sterren die eerlijk zijn over hun break-up komen in de buurt, maar het is niet genoeg. Jongeren willen van ons, de mensen die ze echt kennen, horen hoe wij omgaan met tegenslagen en ellende. We mogen dus eindelijk openlijk zeuren en moeite hebben met dingen. Een prima taak, die niet altijd makkelijk is, maar wel belangrijk.

Meer info op: www.missionenederland.nl/k/n646/news/view/250548/233410/jeugdrends-2018.html



WELKOM BIJ WILD SAINTS

De jongerendiensten van Wild Saints staan als een huis. Ook de komende tijd ben je weer eens per maand welkom. We hopen dat dit voor de jongeren een fijne plek is waar zij gelovige leeftijdsgenoten uit de stad kunnen ontmoeten. Voor de jongeren zou het bijzonder fijn zijn als hun eigen jeugdleiders hierbij is. We hopen dat jullie elkaar meenemen en deze mooie kans benutten. De data zijn:

24 maart 16 juni
21 april 14 juli



18 MAART

MARTIN SMITH IN HET PATRONAAT

Martin Smith – de jongere lezers kennen hem vooral van 'God's great dancefloor', de oudere lezers van 'Majesty' en 'History Maker'. Na zijn band Delirious? stortte de zanger zich op een solo-carrière. Daarnaast traint hij nu jonge muzikanten en aanbiddingsleiders.

In het kader van de 'City Worship Tour' komt Smith naar Haarlem. Op 18 maart speelt hij met zijn band in het Patronaat. Het belooft een bijzondere avond te worden, met goede muziek, een solide band en mooie momenten met God. Kom, en neem je tieners mee!

Waar: Patronaat, Haarlem

Wanneer: 18 maart om 20 uur

Kosten: 15 euro

Tickets via www.events4christ.nl

YOUTHLINK, SAMEN VOOR JONGEREN

Er speelt van alles rondom jeugdwerk. Tijdens de laatste bijeenkomst van YouthLink werd gesproken over het thema 'overtuigd gelovig zijn als tiener'. Meerdere jeugdleiders merken dat jongeren het moeilijk vinden zelf actief tijd te steken in hun relatie met God. We lopen dus tegen hetzelfde probleem aan. Goed om hier eens verder over door te praten, wellicht dat we samen een nieuwe en betere manier vinden om jongeren te ondersteunen. Als jeugdwerker voel je je soms een eiland, maar door YouthLink zijn we samen sterk. We zijn benieuwd naar wat er nog meer komt dit seizoen.

SURVIVAL-WEEKEND JONGEREN

Het survivalweekend van PG Immanuel en de Fonteykerk komt er aan. Van 13 tot en met 15 april hopen de jongerenwerkers met een groep jongeren een bijzonder weekend te beleven. Samen gaan zij de natuur trotseren en hopen zij God daarbij dichtbij te ontmoeten. Deze eerste groep zit al vol, maar als het een geslaagd weekend wordt, is het zeker de bedoeling dat er meer van deze weekenden volgen. Laten we hopen dat het een succes is, er staan al meerdere jongeren en jongerenwerkers te trappelen om ook een keer op pad te gaan.





ONTMOET... Martine VAN VEELLEN

Veel mensen kennen Martine al. Ze is er even 'uit' geweest, maar ze is weer helemaal terug. Wat ze precies gaat doen? Dat vertelt ze je hier zelf.

"Mijn naam is Martine van Veelen. Ik ben 31 jaar, getrouwd met Ties van Veelen en samen zijn wij de trotse ouders van Sarah (5), Jefta (bijna 4) en Manoa (1,5). We wonen in het mooie Heemstede en zijn daar lid van een fijne gemeente: de Petrakerk. Ik ben opgegroeid in de Pelgrimkerk in Haarlem, maar toen ik 12,5 jaar geleden met Ties trouwde, ben ik overgestapt naar de Petrakerk, zijn kerk. We hebben het daar enorm naar ons zin. Het is een kleine, hechte gemeente en daardoor voelt het net als familie. Ik geniet ervan als ik onze kinderen relaties op zie bouwen met gemeenteleden in alle leeftijden. Ze hebben een heleboel bonus-opa's, -oma's, -ooms, -tantes, -neefjes en -nichtjes!"

LINKZ!

"Als tiener raakte ik interkerkelijk betrokken door onder andere Linkz!, de Bunker en Sunrise. Jarenlang heb ik zelf als sporter en teamleider aan Sunrise meegedaan. Ik heb gezien welke mooie vruchten dit project voortbrengt in zowel de wijken als in de kerken en bij de jongeren die er aan mee doen. Het is een project wat mijn hart heeft en wat ik graag wil verduurzamen en verbreden voor de toekomst."

KINDEREN

"Terugkomen bij Geloven in de Stad en bij Youth for Christ voelt als thuiskomen. In 2008 begon ik als stagiaire bij Youth for Christ Haarlem met als taak het opzetten van het meidenwerk. Later werd ik aangenomen als coördinator van het meidenwerk en mocht ik verschillende meidengroepen in Haarlem draaien en begeleiden. Wat een mooi werk! In 2012 werd mijn eerste dochter geboren en in 2013 besloot ik om me meer op mijn gezin te richten en ruilde ik het jongerenwerk in voor een leuke baan als trainingscoördinator op het hoofdkantoor van Anne&Max (de leukste lunchroom van Nederland)."

AAN DE SLAG

"Toch heeft het christelijke jongerenwerk me nooit helemaal losgelaten. Toen ik afgelopen voorjaar weer betrokken raakte bij Sunrise in onze kerk en ik op de voorbereidingsconferentie in Ede rondliep, begon het weer erg te kriebelen! Ik wist dat de vacature van projectleider van Sunrise nog open stond, en na veel gesprekken thuis, met Geloven in de Stad en, last but not least, met God heb ik na de zomervakantie de knoop doorgehakt. Dus hier ben ik! Naast Sunrise ga ik me ook bezighouden met het interkerkelijke jongerenwerk via YouthLink. Die combinatie is erg leuk. Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit om jullie in de nabije toekomst te ontmoeten!"

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. *eindredactie* Arianne Raamstijn *redactie* Arnold Vaandering, Hans Luttk *vormgeving* Rianne Douma *drukker* Drukkerij Oranje *met bijdragen van* Jacomine Oosterhoff, Martine van Veelen, Bettina van Ruiswijk en Hart voor Velsersbroek.



adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem *website* www.gelovenindestad.nl
bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. *KvK-nr.* 34300579.