

Geloven in de Stad!

INFOBULLETIN - JAARGANG 8 - JUNI 2013

Sonrise 2013

Be Incredible

Het aftellen is begonnen. Op het moment dat dit nummer verschijnt duurt het nog precies een maand tot Sonrise 2013 weer van start gaat. Net als voorgaande jaren is het weer spannend – voor ieder persoonlijk, voor de Sonrise-organisatie en voor de kerken – want, wat gaan we dit seizoen leren? Wat kan een ieder inzetten tijdens deze week? Waar wijst God ons op?

Een ding staat vast: we willen ons dit jaar nóg meer inzetten om de jongeren en alle andere vrijwilligers te helpen ontdekken wat hun unieke gaven en talenten zijn. Hoe zij deze kunnen inzetten in het koninkrijk van God, binnen en buiten Sonrise. Daarbij willen we leren wat we kunnen doen – niet meer dan dat, maar zeker ook niet minder – binnen en buiten de Sonrise week. Hoe sta je met beiden benen in de maatschappij en maak je toch een verschil voor de mensen om je heen?

Vanuit de Romeinenbrief worden we aangemoedigd om gesterkt te worden in ons geloof en in onze zending. Het geeft een goede basis voor een verantwoord leven als christen. Anders zijn dan de wereld om ons heen, op een manier die God bevalt. Niet alleen samen met God ontdekken hoe je als persoon bedoeld bent, maar ook hoe je dat in de praktijk kunt brengen. Niet perfect, niet de kantjes er vanaf lopen, maar doelgericht. Wat moet je nalaten,

“Of ik nou aardappels schil of een vergadering van de congregatie bijwoon: alles probeer ik zoveel mogelijk met liefde te doen.”

Lees het volledige interview met Lisette Tel op pagina 3.



wat moet je opofferen om je aan God toe te wijden en Hem te dienen?

Gelukkig zijn ons veel mensen als voorbeeld voorgegaan in die stap van gehoorzaamheid en vertrouwen, in het verlangen God te dienen. Denk niet alleen aan Bijbelse voorbeelden als Mozes, Jozef, Gideon, Esther en Paulus, maar ook aan voorbeelden uit onze tijd. Wat te denken van moeder Teresa, Corrie ten Boom, Desmond Tutu of misschien wel iemand uit onze directe omgeving die daarin een voorbeeld is? Aan de hand van deze voorbeelden kunnen we onszelf spiegelen en ons afvragen hoe dit bij ons zit.

Be Incredible. Daarvoor hoef je niet op een zeepkistje te gaan staan (of misschien juist wel). Leef met beide benen in de maatschappij en als christen. Op je werk, tijdens je studie, in het dagelijks leven. Op deze reis mag je samen

met God ontdekken hoe je je kunt inzetten om de ander te laten zien dat er eeuwig leven is door Jezus Christus.

Sonrise biedt ons ieder jaar weer een unieke kans om nieuwe lessen te leren, ervaringen op te doen door in een redelijk veilige omgeving – omgeven door medegelovigen – stappen te zetten, uitdagingen aan te gaan die we in onze eigen omgeving soms te moeilijk vinden.

Het duurt nog enkele weken voordat Sonrise er is. Maar het zijn slechts vijf dagen in een jaar dat we zo zichtbaar in de wijken aanwezig zijn. Dan is het al weer voorbij. Het gaat er dus om: wat gaan wij er buiten Sonrise mee doen?

*Ramona van den Hoed
Coördinator Sonrise*

Met of zonder zeepkist?

COLUMN



letter en geest

we plaatsen een beeld
een man die drukker was
met letters dan

met geest

de geest maakt levend
de mensen zwevend
het luchtruim kiezend

een feest

het beeld lijkt dood
maar komt tot leven
in ons hoofd

dansen de letters

met plezier
van papier

Paul Abspoel

Redactie zoekt versterking!

Redactielid InfoBulletin gezocht voor
een paar uur per week.



Schuldhulp- maatjes

Wist u dat één op de zes huishoudens
kamp met schulden? Preventie is hard
nodig, want de gemeenten kunnen de
vraag naar schuldhulpverlening nauwe-
lijks meer aan.

SchuldHulpMaatje is een project van
onder meer de kerken in Nederland
met als doel mensen in de schuldhulp-
verlening te helpen. Ook in Haarlem
is SchuldHulpMaatje al bijna anderhalf
jaar actief. In die tijd zijn bijna 30
mensen geholpen in een traject van
schuldhulp.

Om de voortgang te kunnen financie-
ren is aan verschillende fondsen om
financiële ondersteuning gevraagd.
Zo werd onlangs ook een aanvraag
gedaan bij de gemeente Haarlem in het
kader van haar 'Innovatieve projecten
Samen voor Elkaar 2013'.

Tot verrassing van het team is het vol-
ledig aangevraagde bedrag € 47.800
als subsidie toegewezen. Daarmee is de
financiering van dit project voor 2013
rond.

GIDS Netwerk borrel op 28 juni

Deze uitnodiging is voor alle onderne-
mers, professionals en managers die
Geloven in de Stad: op vrijdag 28 juni is
er weer een Netwerkborrel in Restau-
rant Parck. Om elkaar te ontmoeten,
bij te praten, elkaar een hart onder de
riem te steken of te inspireren.

Laten we elkaar verrassen:

- Iedereen wist dat het niet kon, tot er
iemand kwam die dat niet wist
- Eén kaars kan duizenden andere
kaarsen aansteken zonder haar eigen
levensduur te verkorten

De borrel is vanaf 16:30 uur in
Restaurant Parck, Frederikspark 2 (bij
het Houtplein) in Haarlem.

De borrel is gratis: wij verzorgen de
borrelhapjes, de drankjes zijn voor
eigen rekening.

Uiteraard ben je zonder aanmelding
welkom, maar voor ons is het handig
om alvast een beeld te hebben van het
aantal aanwezigen.

Mail info@gelovenindestad.nl.

JA WERK AAN DE KERK **JA**

Vacaturebank

Binnen het team van Geloven in de Stad is een aantal vacatures. Wil je meewer-
ken aan een netwerk van lokale kerken dat samen wil uitreiken naar de stad?
Dan is dit je kans!

Secretaris of Secretaresse voor in ieder geval 3 dagdelen per week.

Projectleider voor gezamenlijke projecten (denk aan projecten als de kerstmis-
sie, onderdelen van Sonrise en enkele nieuwe initiatieven)

Stageplaatsen CMV, MWD, GPW, Communicatie

Geloven in de Stad en YfC The Mall Haarlem bieden voor studenten van verschil-
lende opleidingen super interessante stageplaatsen. Werk mee, doe ervaring op en
maak kennis met één van de projecten van Geloven in de Stad, YfC The Mall, of
bij één van de kerken, jeugdgroepen van de kerken die deel zijn van het netwerk.

Voor zowel de vacatures als de stageplaatsen kun je contact opnemen met
Hans Luttik (hansluttik@gmail.com, 06-42200924) of Arjo Barth (06-22436577,
arjo.barth@yfcl.nl)



Lisette Tel: “We hopen dat wij een ark mogen worden!”

Ze is bestuurslid bij verschillende organisaties, draagt haar vrijwillige steentje bij aan Stem in de Stad, is op afstand betrokken bij Stichting Present Haarlem – waarvan zij in 2007 de initiatiefnemer was – en probeert de belangen van mantelzorgers te behartigen in het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg. Kortom: ze is actief op verschillende maatschappelijke terreinen. Het allerliefst is ze echter met haar kinderen en pleegkinderen. We hebben het over Lisette Tel. Een bezige bij, dat is ze zeker. Maar wie is zij en wat houdt haar bezig?

Lisette is sociaal. Ze wil naast mensen staan die het op de een of andere manier minder getroffen hebben in het leven. Dat doet ze door haar kwaliteiten op verschillende manieren in te zetten: door praktisch iets te doen voor iemand, maar ook door mogelijkheden te scheppen voor anderen. Zo is ze bestuurslid bij het Jacobs Godshuis, een katholiek diaconaal fonds, dat probeert om sociale projecten in Haarlem mogelijk te maken. En ook in het bestuur van een kloostergemeenschap probeert zij om deze gemeenschap van zusters in Bosbeek te ondersteunen.

Na een vergadering gaat ze met alle plezier weer praktisch aan het werk in haar gezin of elders. “Door samen te werken kom je makkelijk in gesprek, je doet samen ervaringen op en dat verbindt weer,” legt ze uit. “Presentie, daar waar nodig een luisterend oor bieden en een helpende hand bieden. Daarmee laat je zien dat je iemand belangrijk vindt, dat je hem of haar echt ziet. Dat is een belangrijke opdracht.” vertelt ze.

Er zit veel waarde in zorg dragen voor mensen. Door de crisis hebben we minder geld te besteden. Dat kan

voelen als zorgelijk, maar eigenlijk is het positief als mensen voor elkaar moeten zorgen. Lisette: “Ik zie het als een kans om meer creatief te worden, minder te verspillen en op te letten waar we ons geld aan uitgeven en onze energie voor inzetten. Wat we inleveren aan welvaart kunnen we winnen aan een grotere gemeenschapszin.”

Een praktische uiting van zorg dragen is voor haar de droom om een woon-werkgemeenschap te ontwikkelen met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier worden beperkingen niet opgelost of onder het kleed geschoven, maar zijn ze blij met hoe mensen zijn: met hun kwaliteiten en beperkingen. Het is een kracht om ook het beperkte een plek te geven. Die visie past bij Arkgemeenschappen, waar de initiatiefgroep ook aansluiting bij wil zoeken. Lisette gelooft in de manier waarop de Arkgemeenschap deze droom vormgeeft: een christelijke basis, maar gericht op mensen uit alle religies. “We hopen dat wij een Ark mogen worden!” zegt ze lachend.

Haar wens voor de kerk is dat op alle niveaus niet vanuit angst of macht gereageerd wordt, maar vanuit liefde,

aandacht en compassie. “Dat zou alles veel makkelijker maken! Als we vormen en structuren durven los te laten en ons door liefde en medemenselijkheid te laten leiden, zal het er heel anders uit gaan zien. De kerk zal er vrolijker van worden. Er mag veel meer gevierd worden, want er is veel om dankbaar voor te zijn. Soms vraag ik me af: hebben wij het eigenlijk niet te goed en weten we nog wel hoe we het leven mogen vieren?”

Haar persoonlijke geloof zit in haar leven verweven. “Het gaat nooit alleen om mij, maar om mijzelf in relatie met anderen. En God verbindt dat met universele liefde. Dat heeft Hij ons laten zien in zijn Zoon Jezus.” God heeft het concreet gemaakt en dat is wat Lisette ook probeert. “Of ik nou aardappels schil, straks een vergadering van de congregatie bijwoon of een kind naar school breng: alles probeer ik zoveel mogelijk met liefde te doen. Ik put daarbij uit een bron: het is niet van mij, maar ik ben daar deel van, ik hoor daarbij.”

www.stichtingpresent.nl/haarlem
www.arkgemeenschap.be



HOU JIJ VAN SPORT, SPEL EN ACTIE?

GRIJP DAN NU DEZE UNIEKE KANS!

VOORBEREIDINGSCONFERENTIE

Alle teams die aan Sonrise meedoen, komen in IJmuiden samen om voorbereid te worden op het project. Dit jaar organiseren wij al weer voor de zevende keer een eigen voorbereidingsconferentie. Deze conferentie duurt drie dagen en levert zowel geestelijke voeding als praktische lessen. Het belangrijkste is echter dat deze tijd apart gezet is voor de deelnemers en God, in aanbidding, en rust en voor het luisteren naar Gods Woord. Het thema voor 2013 is Be Incredible. Dit wordt elders in dit blad toegelicht.

Donderdag staat evangelisatie centraal met verschillende workshops, waaronder sportsministry en getuigenis geven. Op vrijdag ligt het accent op de praktische toepassing van het sporten. Zaterdag komen de verschillende doelgroepen aan bod die we in de wijken kunnen tegenkomen. Gedurende de hele conferentie is er veel ruimte en aandacht voor stille tijd, gebed, teamtijd en teambuilding. Daarnaast is er elke avond een dienst in de aula van het Maritiem College in IJmuiden. De sprekers zullen allemaal ingaan op het thema van de conferentie.

Als kerken doen wij mee aan Sonrise omdat we gezamenlijk geloven dat we een verschil mogen maken in de wijken waarin we aanwezig zijn. Vanuit eigen kracht is dit onmogelijk. We geloven in Gods hart voor Haarlem en omgeving. Daarom is het van essentieel belang om Hem op te zoeken. De voorbereidingsconferentie is zo ingericht dat er volop tijd is om God te ontmoeten.

De conferentie wordt van woensdagavond 3 t/m zaterdagavond 6 juli in het Maritiem College in IJmuiden gehouden.



WIST JE DAT...

... we ook dit jaar weer op 14 locaties in 6 plaatsen met Sonrise zichtbaar zijn in de wijk?

... Sonrise voor het twaalfde achtereenvolgende jaar in Haarlem wordt gehouden?

... de naam Sonrise - behalve op de hoop op een nieuwe morgen - op Jezus, de zoon van God wijst?

... dat de kerntekst van 10 jaar geleden (Er gebeuren grote dingen, verwijzend naar Efeze 3:20) nog steeds heel actueel is?

... Pascal ooit zei dat elk mens geschapen is met een leegte doe alleen God kan opvullen? En dat God daarom op het hart van mensen klopt?

Locatie	Contactpersoon	Tel. nummer
Castricum	Matthias ter Maten	06 - 8370 6259
Beverwijk	Beltran de Jong	06 - 1914 0403
Umuiden	Piet Hoekstra	06 - 4304 1264
Pleidenplantsoen		
Sportveld Heerenduinweg		
Velserbroek	Elsa Hoogerduijn	06 - 4151 0261
Zaenenpark	Marianne den Hertog	06 - 2368 6962
Nieuw-Guineaplein	Michael Bastiani	06 - 4139 8729
Nelson Mandelapark	Margreet Peschar	06 - 1069 9565
Brouwersplein	Jenneke van der Kist	06 - 1017 2019
Voortingplantsoen	Daniël van Beek	06 - 2530 4058
Schalkwijk	Gerjanne de Vries	06 - 4407 2397
Haarlem Hoog	Joëlle Wiersma	06 - 2816 3656
Heemstede	René Heule	06 - 1694 2075
Hoofddorp	Johan Koningen	06 - 5219 9649

Sonrise algemeen

Ramona van den Hoed 06 - 1272 1935
Arnold Vaandering 06 - 2509 3244



PROGRAMMA SONRISE 2013

Zondag 7 juli

- 10:00 uur Begroeting van de sporters in de eigen gemeente
19:00 uur Opening Sonrise in de Wilhelminakerk

Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli

- 14:00 - sport, spel en
16:30 uur kinderwerk voor 6 t/m 12 jaar
19:00 - sport en/of andere
21:00 uur activiteiten voor 13+

Donderdag 11 of vrijdag 12 juli

- 18:00 - buurtbarbecue of -maaltijd
21:00 uur

Zaterdag 13 juli

- 16:00 uur Afsluiting Sonrise in Immanuel

Zondag 14 juli

- 10:00 uur Afscheid van de sporters in de eigen gemeente



UITGESPROKEN!

"Gods Geest was hier duidelijk voelbaar en de saamhorigheid onderling ook." (deelnemer in 2011)

"Ik geloof ook in Jezus. Ik heb hem wel eens op een foto gezien." (kind in 2005)

"Omdat ik redelijke kennis heb van de Engelse taal, geniet ik van de woordspeling Sonrise." (voorganger in 2008)

"De kinderen zijn zoveel liever als jullie er zijn." (wijkbewoner in 2008)

"Jullie moeten altijd terugkomen, ook al zijn mijn kinderen straks groot. Dan zijn er weer andere kinderen die ervan genieten." (wijkbewoner in 2009)

"Je (= een sporter) moet komen, want ik moet je nog zoveel vragen! Want, moet je bidden voor het eten?" (kind in 2004)

"Wij willen voor alle wijkbewoners Genesis 2 waarmaken! Geef hen jouw hart, jouw vreugde en liefde: dan maak jij Genesis 2 waar." (voorganger in 2005)



GEZOCHT:

VEEL HELPENDE HANDEN!

Wij hebben allemaal onze unieke gaven en talenten die we mogen inzetten voor en tijdens Sonrise. Heb jij ook zin om aan Sonrise mee te doen, maar weet je nog niet precies waarmee? In de onderstaande lijst vind je een selectie van nog openstaande vacatures.

- Tijdens de voorbereidingsconferentie helpen in het keukenteam of schoonmaakteam.
- In de week zelf helpen op één van de vele locaties.
- Aanwezig zijn als hangchristen of als bidder.
- Fotografen, filmers en schrijvers om leuke beelden of mooie verhalen vast te leggen.

Heb je interesse? Meld je aan via sonrise@gelovenindestad.nl.

BLIJF UP-TO-DATE

Check voor de laatste foto's, de nieuwste filmpjes en de gaafste verhalen steeds www.sonrisehaarlem.nl. Kijk verder op de Facebook-pagina van de verschillende locaties.



COLUMN

Vageboom

Ik begreep het verhaal nooit goed. Jezus loopt met zijn leerlingen door een stad, ziet een vijgenboom en gaat erop af om vijgen te plukken. Lunchtijd.

Als hij nadert ziet hij dat er slechts bladeren aan de boom zitten. Hij vervloekt de boom en de dag erop is er niets meer over van de boom dan wat droge aanmaaktakjes voor de barbecue.

Zielig en onterecht vond ik dat. Alleen blaadjes, nou en? Nog altijd lekker voor schaduw in die verzen-gende hitte van het Midden-Oosten.

Tot iemand mij uitlegde dat vijgen en bladeren gelijk horen te komen. De boom was een hypocriet. Hij suggereerde vrucht en gaf alleen blad. Ik neem aan dat verhalen in de Bijbel staan met een reden, net zoals de boom er stond met een reden: vrucht dragen.

Christenen staan ook voor de stad met een reden. Soms zelfs met 2000 bij elkaar in een sporthal. Hoe zien wij er uit; hebben wij vrucht en blad? Zijn wij vijgenboom of vageboom. Brengen wij licht of alleen schaduw?

Bert Grotenhuis

Lees op je gemak het verhaal terug in Mattheüs 21:18-22.

“Christenen, veroorzaak ongemak”

Paus Franciscus

Weg met comfortabele structuren

Christenen moeten – met Paulus als voorbeeld – getuigen van de waarheid om zo ongemak te veroorzaken in ‘comfortabele structuren’. Zelfs wanneer dit ‘problemen’ oplevert. Dat zei paus Franciscus in een preek tijdens een dagelijkse Mis.

Geen compromis

Volgens de paus zijn er tegenwoordig ‘teveel lauwe christenen’, mensen voor wie alles goed gaat maar die geen apostolische ijver hebben. Franciscus legde uit dat Paulus geen man van het compromis was, maar een man die door zijn leer en houding veel ongemak veroorzaakte, omdat hij Jezus Christus verkondigde. En die boodschap van Christus zorgt voor ongemak in onze comfortabele structuren, zelfs de christelijke.

Christenen moeten een ‘gezonde spirituele gekte’ opwekken, aldus de paus, tot aan de randen van het bestaan. En net als Paulus die de ene na de andere slag vocht, moeten christenen zich niet terugtrekken in een ontspannen leven, zei Franciscus.

De paus baseerde zijn preek op de lezing uit de Handelingen van de Apostelen, waarin staat beschreven hoe Paulus onder meer de strijd met de religieuze autoriteiten aangaat.



Geloven in Velsbroek

Christenen in Velsbroek uit alle kerken en groepen worden uitgenodigd op woensdag 26 juni om 20:00 uur in basisschool het Anker in Velsbroek. Om elkaar te ontmoeten en samen te praten over de behoeften die we zien bij de mensen in de Velsbroek. Het is goed verlangens en ideeën uit te wisselen over wat we zouden willen en kunnen doen.

Meer info en de agenda volgen nog via de kerken/gemeenten, of kijk op www.gelovenindestad.nl.

Woensdag 26 juni a.s. Noteer de datum en neem je vrienden mee!



Terugblik op de gezamenlijke dienst van 21 april

Stromen van mensen

Ik had me strategisch opgesteld: in de zon op de stoep voor de ingang. En waar ik op hoopte, kwam uit: ik zag stromen van mensen. Van alle kanten kwamen medegelovigen naar het Kennemer Sportcenter in Haarlem Noord. Niet om te sporten, maar om elkaar en God te ontmoeten in een grote kerkdienst. Maar liefst zeventien kerken, ruim 2.000 gelovigen, kwamen op zondagochtend 21 april om gezamenlijk hun geloof te belijden. Om samen en elkaar te bezielen in de inzet voor de stad. Want wij geloven in de stad.

Tegen tien was de enorme zaal goed gevuld. Wat een mensen! En alle kinderen zaten daar niet eens bij, want die waren bij hun eigen feestelijke programma's. Het podium stond vol met getalenteerde muzikanten. Een band en een strijkersensemble die samen prachtige liederen speelden uit het gevarieerde muzikale oeuvre dat de kerk rijk is.

Martin Koornstra sprak naar aanleiding van de geschiedenis van Nehemia over de uitdaging voor de Kerk in Haarlem om samen schouder aan schouder te werken aan het geestelijk welzijn van de stad.

Hoogtepunt van die ochtend was de verklaring die alle voorgangers van de kerken voorin de zaal aflegden. We willen niet alleen geloven, we willen het samen doen, was de boodschap. En het gaat niet om mijn kerk, maar wij kiezen voor Gods missie voor onze stad. Ongekend indrukwekkend! Als symbool werd er daarna een muur gebouwd als teken van eenheid.

Een mijlpaal voor Haarlem was het zeker. Een nieuwe stap om samen te geloven in de stad. Ik ben benieuwd

naar de volgende stappen. Want dit smaakt naar meer!

Voor sfeerbeelden van de dienst, een samenvatting van of de com-

plete uitgeschreven preek van Martin Koornstra en videofragmenten/film van het samen zijn, kun je terecht op onze website, www.gelovenindestad.nl.

VERKLARING VOORGANGERS GIDS 2020

Wij geloven in de stad. Wij zijn mensen die geloven en wonen en leven in de stad. En we geloven dat God Zijn zegen wil geven aan de stad en aan de mensen in de stad.

Onze eenheid ligt niet in een leer, maar in een persoon: in Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer.

God heeft een missie – Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Zijn kinderen worden. Hij wil dat Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt in gerechtigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest.

God heeft zijn kerk geroepen om die missie te volbrengen. Samen, met z'n allen, zijn wij daartoe geroepen. Om kerk te zijn in deze stad, om Gods liefde te laten zien en Zijn boodschap van liefde en waarheid te laten horen.

We leven in een bijzondere tijd en geloven dat God ons nu roept. En we willen daar op reageren! We willen ons opnieuw aan Hem en daarmee aan elkaar toewijden om die roeping te beantwoorden.

Wij kunnen deze missionaire opdracht niet goed vervullen zonder blijvende samenwerking met elkaar als kerken. We zijn levende stenen in Zijn huis, gebouwd op de ene Hoeksteen, Jezus Christus. God heeft ons aan elkaar gegeven om daarmee Zijn Koninkrijk in Haarlem en omgeving zichtbaar te maken.

In onze blijvende samenwerking als kerken willen we elkaar versterken met onze kracht; willen we elkaar steunen waar de ander kwetsbaar is, elkaars lasten verlichten; willen we de handen ineen slaan waar God ons roept.

Jezus zegt dat wij ons kruis op ons moeten nemen om Hem te volgen. Gods missie volbrengen, is niet mogelijk zonder dat ook in praktijk te brengen. Ons kruis opnemen, persoonlijk maar ook als kerk. Bereid zijn pijn te lijden. Bereid zijn zaken los te laten die waardevol voor ons zijn, maar die Gods missie en Koninkrijk in de weg kunnen staan.

Wij geloven in de stad. Want we geloven dat God de stad en de mensen in de stad wil zegenen.

Maak kennis met...

Elsa Hoogerduijn

Sinds vier jaar is Elsa Hoogerduijn directeur van gereformeerde basisschool 'Het Anker' in Velsbroek. Dit jaar coördineert voor het eerst met haar school de Sonriseweek op het Zwanenburgplantsoen in Velsbroek.

Een schooldirecteur die de Sonriseweek gaat organiseren, dat hoor je niet vaak. Het initiatief is dan ook op een bijzondere manier tot stand gekomen. Elsa vertelt:

"Als school waren we aan het nadenken over hoe een gereformeerde school in deze tijd relevant kan zijn. Via GIDS en de netwerkcontbijten van christelijke leiders heb ik veel contact gekregen met Hans Luttk. Via die contacten hebben we als school het kinderprogramma georganiseerd bij de gezamenlijke dienst afgelopen april in de Kennemersporthal. Dat was al super gaaf om te doen. Na afloop liep ik Hans en Ramona, de coördinator van Sunrise tegen het lijf. Hans wist dat Ramona op zoek was naar een nieuwe organisator voor Sunrise Velsbroek en zei toen hij me zag tegen Ramona: 'Ik geloof dat je haar gevonden hebt!' We hebben een en ander overlegd en toen heb ik 'ja' gezegd!"

"Het is wel een beetje een David en Goliath-verhaal; wij, zo'n kleine school met 85 leerlingen die zo'n groot evenement voor zoveel mensen gaan organiseren! Ik word zó blij van deze kans, ik ben zo nieuwsgierig wat God allemaal gaat doen. We staan nog aan het begin van de organisatie, ik weet dat onze school ouders heeft die evangeliseren een warm



hart toedragen dus ik denk dat er wel ouders zijn die willen helpen. Dat is ook een stukje vertrouwen, ik ben niet voor niks tegen Hans en Ramona aangelopen. Als ik stappen zet in geloof gaat het gezegend worden!"

"Zo'n 10 à 15 jaar geleden heb ik als sporter aan Sunrise-projecten meegewerkt, in Enschede en in Schotland. Het is zo ontzettend gaaf om samen voor Gods koninkrijk te gaan, om ieders talenten in te zetten en veel lol te hebben. Vooral de gesprekken met de mensen langs de lijn vond ik zo waardevol, daar ben ik echt rijker van geworden. Als je mee doet aan de Sonriseweek ben je zo'n week ook helemaal gefocust en alert op wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Je voelt Gods aanwezigheid."

"Ik zie me nog staan boven op een berg in Schotland, mijn beste vriend gleed onderuit met de fiets en brak zijn rug. Terwijl hij in het ziekenhuis lag te wachten op de gipsvlucht kwam er na een paar dagen een arts verbaasd aan zijn bed: de breuk was weg, hij was genezen! Ik krijg

er weer kippenvel van. Er is een heel mooi liedje van Brian Doerksen, het heet 'Your Faithfulness' (Elsa begint te zingen): *I don't know what this day will bring Will it be disappointing, filled with longed for things?*

I don't know what tomorrow holds Still I know I can trust Your faithfulness

Ik geloof echt in Gods trouw, zélf als je beste vriend ergens in Schotland ligt met een gebroken rug."

"Ik hoop dat alle kinderen op onze school en alle kinderen bij Sunrise meekrijgen wie Jezus persoonlijk voor je kan zijn. Ik vraag ook altijd aan de kinderen: "Wat is de waarheid over jou?" Dan zeggen ze: "Dat ik geliefd ben, mooi gemaakt en kostbaar." School zijn gaat niet alleen over onderwijs maar ook over betekenis geven aan je leven. Vanuit het verleden zijn we een school voor 'gereformeerden'. Nu zijn we trots op onze gereformeerde school, waar we kinderen leren de liefde van Jezus te ontdekken en daarin te wortelen. Daar willen we anderen graag in laten delen!"

COLOFON

Medewerkers aan dit nummer: Arianne Raamstijn (eindredactie), Arnold Vaandering, Astrid Prins, Bert Grotenhuis, Doortje Grotenhuis, Drukkerij Omniprint (drukker), Hans Luttk (redactie), Jannick Vercamer, Juliette Vroom (fotografie), Joke Slootheer (vormgeving), Paul Abspoel, Ramona van den Hoed, Risanne Koeleveld, Thirza Kralt (fotografie), Vera Prins (redactie)

Dit InfoBulletin is een uitgave van de beweging Geloven in de Stad in Haarlem. Gonnestraat 26 2011 KA Haarlem. 023 551 85 59. www.gelovenindestad.nl

ING bankrekening 655098550; IBAN: NL48INGB0655098550; BIC: INGBNL2A
t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem. ANBI erkend; KvK inschrijfnr. 34300579