

In actie voor
vluchtelingen
*"Deze avond
heeft mijn ziel
geraakt"*

Visiedag:
Lef hebben

INFOBULLETIN

JULI
2016

ALLES OVER
SONRISE 2016

WWW.GELOVENINDESTAD.NL

AGENDA

INTERKERKELIJK STADSGEBED

Wanneer: 2 september en iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Begijnhofkapel, entree Jansstraat 59 in Haarlem

Wat: We bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem, maar ook voor het verspreiden van het evangelie. En als we samen bidden voor de noden in de stad wordt er kracht aan verleend. "Zoek de vrede voor de stad ... en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn." (NBG - Jeremia 29:7)

SONRISE

Wanneer: 18 juli t/m 22 juli van 14.00-16.30 uur en van 19.00-21.00 uur

Waar: 10 verschillende locaties (zie verder pagina 6 en 7).



NEWWINE ZOMERCONFERENTIE

Wanneer: 23 juli tot en met 29 juli

Waar: Walibi-terrein in Biddinghuizen

Wat: In deze zomerconferentie (nu voor de 13e keer) vuren christenen met verschillende kerkelijke achtergrond elkaar aan en inspireren en bemoedigen zij elkaar in het aanbidden en navolgen van Jezus. Daarbij proberen zij te ontdekken hoe God door zijn heilige Geest kerken wil vernieuwen.

Het thema voor 2016 is 'Eenheid'. Als christenen willen we één zijn in het zoeken naar wat God van ons verlangt. Een in liefde, een in streven en een in geest. Een van de oudste geloofsbelijdenissen in de Bijbel luidt ook: 'Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één!' Hoe kunnen wij groeien in eenheid? Wat is het? Wat weerhoudt ons ervan?



REVEIL-WEKEN

Wanneer: vanaf 23 juli, 30 juli en 6 augustus

Waar: NEM in Voorthuizen (week 1 en 2) en De Kroeze Danne in Ambt Delden (week 3)

Wat: De Reveilweken zijn al sinds 1967 geloofsopbouwende conferenties met bijbelstudie, seminars, aanbedding, gespreksgroepen en programma's voor alle leeftijden.

Het thema voor 2016 is 'Heel mijn hart'. Centraal staat het hart van de Bijbel: de Psalmen. Maar het gaat ook over wat in ons eigen hart en in het hart van onze hemelse Vader leeft. Er is verlangen naar recht, maar soms ook roep om wraak. Ondanks alles moeten we ons hart heel maken.

VAKANTIE-MET-DE-BIJBELWEEK

Wanneer: 23 juli tot en met 30 juli

Waar: Brandpunt (landgoed Schoonoord) in Doorn

Wat: Een week met boeiende en interactieve bijbelstudies en twee culturele uitstapjes. Het thema in 2016 is 'In de voetsporen van Jezus'.



VRIJ ZIJN ZOMERWEEK

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Waar: Pagedal, Hoveniersweg 1 in Stads kanaal

Wat: Laat je een week lang opladen door de heilige Geest, de dynamo van je leven. Het thema is 'Light the Fire!' (Matteüs 5:14-16). De heilige Geest is jouw krachtbron om een licht te zijn in de duisternis, om een stem te zijn in de woestijn.

Met o.a. Brian Doerksen, Herman Boon, Jan Pool en Martin Koornstra
Meer informatie: <http://vrijzijn.net>.

STILTEMIDWEEK

Wanneer: 22 tot en met 26 augustus

Waar: Brandpunt (landgoed Schoonoord) in Doorn

Wat: Stilstaan in de hectiek van alle dag? Nadenken over de rol van God in je leven? Ontdekken wat jouw persoonlijke thema wordt voor het komend seizoen en welke leefregels jou helpen om dit thema in de praktijk te brengen. Ter voorbereiding kan je het boek 'Koester je hart' van Mirjam van der Vegt lezen.



GRACELAND FESTIVAL

Wanneer: 26 tot en met 28 augustus

Waar: Camping De Betteld in Zelhem

Wat: De plek waar iedereen welkom is en waar je kunt genieten van muziek, luisteren naar een goede spreker of in gesprek kunt gaan met schrijvers. Kortom: een plek waar je uitbundig je geloof in God kunt vieren en waar ruimte is voor twijfel. Maar bovenal een plek met God en met de ander. Er is ook (klein)kunst en een kinderprogramma.

ROYAL MISSION BIJBELSCHOOL

Wanneer: elke dinsdag vanaf 13 september (1e jaar) resp. 20 september (2e jaar)

Waar: Shelter, Eksterlaan 1 in Haarlem

Wat: Deze parttime bijbelschool is een tweejarig trainings- en vormingstraject, waarin elk schooljaar uit vier modules bestaat. De 20 lesavonden duren van 19.45 tot 22.00 uur. Je werkt in leerteams. Het thema van jaar 1 is 'Het prachtige Koninkrijk van God ontdekken' en jaar 2 'Koninklijke vaardigheden te ontwikkelen'.

Zie www.royalmission.nl/school/part-time-school voor meer informatie en aanmelding.

ZALIG ZINGEN PROJECT

Wanneer: november

Wat: Van november 2016 tot en met juni 2017 gaat het tweede Zalig Zingen Project o.l.v. dirigente Talitha Nawijn draaien. Het is een koorproject van 14 repetities en een uitvoering. Er wordt een avondvullend programma met (black)gospelliederen ingestudeerd met enkele solo's. Informatie en opgave: zaligzingen@gmail.com.

REDACTIONEEL ALLEEN MAAR GOED NIEUWS?

Enige tijd geleden ontving de redactie van het InfoBulletin een brief van een betrokken en kritische lezer. Hij vond het opvallend dat we alleen maar schreven over positieve, succesvolle verhalen, en niet over mislukkingen, tegenvallers en andere teleurstellingen. Want die horen ook bij de kerk.

Hij heeft natuurlijk gelijk.

Naast heel veel mooie verhalen – over gezegende mensen, inspirerende en succesvolle activiteiten, mensen die met enthousiasme en verwachting aan een nieuwe baan of initiatief beginnen – zijn er wel degelijk ook mislukkingen, onvervulde dromen, verdriet, ruzies en andere teleurstellingen. Maar er is een aantal redenen waarom we weinig van dergelijke berichten en verhalen in het InfoBulletin plaatsen. Ik wil er hier in ieder geval twee noemen.

Allereerst is het vaak lastig om over dergelijke teleurstelling te berichten zonder mensen onbedoeld

en ongewenst te beschadigen. Voordat je het weet kom je dan terecht in een sfeer van veroordeling en roddel. En daar blijven we heel graag ver van weg.

Daarnaast werkt God juist vaak door moeilijke situaties. Juist in die omstandigheden willen we altijd blijven zoeken naar wat God ons wil leren – door teleurstelling, door tegenvallers, door falen heen. Hij doet tenslotte alles meewerken ten goede. Dat maakt het lastig om erover te schrijven. We willen tegenvallers niet goedpraten. Maar in alle omstandigheden – goed of slecht, geslaagd of gefaald – blijven we zoeken naar God in die situatie, Zijn plan, Zijn lessen voor ons persoonlijk en voor Zijn Kerk.

In dit nummer onder meer nog een korte terugblik op het afscheid van ds. Bart van Veen. Zijn overlijden is één van de dieptepunten, verdriet en teleurstelling van dit jaar. Zijn afscheid, zijn viering van het leven, zijn leven én sterven, was tegelijk één van de hoogtepunten van dit jaar.

Laten we leren om dankbaar verdriet te hebben, hoopvol te falen, verwachtingsvol met onze teleurstellingen om te gaan. Omdat de Heer van ons leven nooit loslaat wat Zijn hand begon.

Hans Luttik
hansluttik@gmail.com



IN MEMORIAM BART VAN VEEN

**IN HET VORIGE INFOBULLETIN STOND EEN
UITGEBREID INTERVIEW MET DS. BART VAN VEEN.
WAT WE TOEN NOG NIET KONDEN VOORZIEN,
GEBEURDE: ENKELE WEKEN LATER OVERLEED HIJ.**

Bart van Veen werd in Hattem geboren, hij overleed op 1 mei in Voorhout. Hij was een man met grote ogen waarin je kon verdrinken, en met eenzelfde groot hart: voor God, voor zijn Zoon Jezus en voor de Geest. En via die focus op zijn Vader hield hij van de mensen. Hoe graag vertelde hij over Jezus!

Bart van Veen bleef een gewone man; nooit voelde hij zich op een voetstuk staan. Dat was immers al bezet door God. Hij was een bijzondere verschijning: in zijn uiterlijk meer een lid van een motorclub dan een predikant, in zijn toewijding aan Zijn Heer altijd radicaal. Bart Hij had

iets onaangepast in zijn voorgaan; het onaangepaste van een profeet. Geen twijfel over de waarheid van zijn Heer!

Opvallender dan zijn uiterlijk was zijn liefde voor mensen en voor Jezus. Rond zijn ziekte en overlijden bleek voor hoeveel mensen hij tot zegen is geweest.

Op initiatief van zijn vrouw Hanneke werd op 23 april een dankdienst voor het leven georganiseerd. Een indrukwekkend samenzijn van veel vrienden en bekenden van Bart en Hanneke en de (klein)kinderen, met veel muziek en dans. Een paar dagen later vertelde hij erover. Op de vraag of hij uitzag naar de hemel antwoordde hij: 'Bij mijn geliefden wil ik zijn.' Dat was het eerste. Maar na een korte stilte voegde hij er fluisterend aan toe: '... de hemel was zo dichtbij, man'.

Het werd een onvergetelijke dienst vol indrukwekkende momenten. Zoveel liederen die we samen zongen, die opeens een enorme diepte kregen omdat Bart zelf in ons midden was en ze ook vol overgave meezong.

"En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen" en "In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met u die mij hebt voort geleid."

Dit gold zeker voor Bart. Gods loflied bleef hij zingen, zegevierend ging hij in, in rust met Zijn Heer. Bart kreeg het leven bij God. Hij zal een nieuw en gezond lichaam krijgen als de hemel de aarde omarmt en nieuw maakt. Een kind van God kwam thuis.

Voor Hanneke en de kinderen – en voor de Petrakerk in IJmuiden – blijft er veel pijn, gemis, verdriet. Met hen willen we blijven mee-leven.

Hans Luttik

Veranderen – wat is nodig?

In zijn toespraak 'From Here to There' zegt Bill Hybels onder meer dat we vaak wel nadenken over waar we heen willen met elkaar, maar dan vaak niet veranderen omdat we de huidige situatie eigenlijk best wel prima vinden (of comfortabel of plezierig). Pas als we ons realiseren dat de huidige toestand van de kerk niet is zoals God het bedoeld heeft, niet is zoals het zou kunnen zijn, eigenlijk niet aanvaardbaar is, zullen we bereid zijn om in beweging te komen.

Veranderen blijkt moeilijk

Als we al weten waar we als kerk heen willen en waarom, blijkt het heel lastig om met z'n allen het hele verander-proces mee te maken. Naast input uit de bijbel hebben we tijdens de Visiedag ook twee behulpzame bronnen gebruikt:



Bron 1: Dit schema maakt de complexiteit van verandering inzichtelijk: allemaal verschillende factoren die allemaal in orde moeten zijn voor een goed veranderingsproces.

Bron 2: De wijze lessen uit het boek 'Ontketen vernieuwing' van Arend Ardon. Hij beschrijft zeven inconsistenties waarmee we vernieuwing aan ketens leggen.

1. We willen vernieuwen via oude structuren.
2. We willen nieuwe kansen ontdekken op platgetreden paden.
3. We willen verantwoordelijkheid stimuleren met top-down plannen.
4. We willen bewegen zonder verrassingen.
5. We willen vernieuwing creëren door problemen op te lossen.
6. We willen anders werken met bestaande taal.
7. We willen leren en tegelijk beschermen wat we bedacht hebben.



De redding van de Marrumse paarden



LEF HEBBEN

OM ALS KERKEN IMPACT TE HEBBEN, ZULLEN WE MOETEN VERANDEREN. ALS HET GAAT OM MENSEN DIE NOOIT IN EEN KERK KOMEN, MAAR ZEKER ALS HET GAAT OM JONGEREN. VEEL TIENERS EN JONGVOLWASSENEN – BINNEN EN BUITEN DE KERK – WORDEN TE WEINIG AAN GESPROKEN. GENOEG TE BESPREKEN DUS, OP DE VISIEDAG VAN GELOVEN IN DE STAD, AFGELOPEN ZATERDAG 23 APRIL.

Het thema van de Visiedag was 'Lef om een (volgende) stap te zetten!' Doel van de dag was om als Kerk in Haarlem te zien waar de Heer ons tot nu toe geleid heeft. En wat Hij tegen ons zegt voor het komende jaar. En daarna. Vanuit ons verlangen om meer missionair te zijn als Kerk, meer impact te hebben. Om te zien hoe we verdere stappen kunnen zetten. En dat specifiek voor het jongerenwerk van de kerken in Haarlem.

Nieuwe kerkvormen

Op 7 maart vorig jaar kregen we tijdens een 'Festival nieuwe gemeente vormen' een uniek programma met een voor Nederland ongekend breed aanbod van voorbeelden uit het hele land: protestante pioniersplekken, 'families van Jezus', kliederkerken, multiculturele stadsgemeenten, kerken voor huis-tuin-en-keuken Vinx-wijken. De dag werd destijds afgesloten met concrete afspraken voor volgende stappen die wij hierin kunnen zetten om als Kerk van Haarlem meer impact te hebben, meer zegen te brengen in onze stad. Naast enkele inspirerende initiatieven in het Rozenpri-



eel, Velslerbroek en de YouthLink-communities is het realiseren van veel voornemens weerbarstig gebleken. Onder andere door vragen als: Waar beginnen we? Wie pakt het op? Hoe gaan we om met weerstanden? Hoe gaan we dit in gang zetten?

Meer Impact in het jongerenwerk

Binnen het jongerenwerk van de GIDS-kerken gebeuren mooie dingen. Er is zegen in verschillende groepen. Er zijn jongeren die gave keuzes maken, groepen die gezegend worden, jongeren die kiezen om Jezus te gaan volgen.

Maar er is ook reden voor serieuze zorgen. In de afgelopen vijftien jaar zijn de GIDS-kerken ruwweg 25 procent van haar jongeren kwijtgeraakt. Verschillende kerken kost het enorm veel moeite om de generatie van twintigers en dertigers bij de kerk te blijven betrekken. Alle jeugdgroepen, ook van kerken met goed jeugdwerk, hebben te maken met serieuze pieken en dalen. En het jongerenwerk van onze kerken heeft maar heel beperkt aantrekkingskracht op jongeren van buiten de kerk.

Het beeld van de Visiedag was een filmpje van de redding van de Marrumse paarden: honderden paarden die een paar jaar geleden dreigden te verdrinken door hoogwater. Enkele ruiters die de oplossing vonden: zelf te paard door het hoge water naar de plek waar de paarden opgesloten stonden. En ze vervolgens meenemen door het water heen terug naar het veilige droge land.

De les: soms moeten wij risico's nemen en vuile handen maken, om echt de harten van mensen te bereiken en ze in veiligheid te brengen.

Drie feiten over jongerenwerk in Haarlem

De meeste kerken zijn redelijk tevreden over de staat van het jongerenwerk: de betrokkenheid van de jongeren, de programma's en de inzet van de jongerenwerkers is goed. Maar dit gaat alleen over jongeren die betrokken zijn bij het werk.

Kijk je naar de jongeren die niet betrokken zijn, dan ontstaat er een ander beeld.

Van de jongeren die als 11-12 jarige vanuit de het kinderwerk naar het tienerwerk van de kerk doorstroomt, is 10-15 jaar later zo'n 30-75 % niet meer bij de kerk betrokken.

Het aantal jongeren dat door het jongerenwerk van de kerken in Haarlem tot geloof is gekomen, is marginaal. En een recente enquête gaf de indicatie dat zo'n 70 procent van de niet-kerkelijke jongeren in Haarlem slechts één of helemaal geen christen kent.

Jongerenwerk omdenken

Bill Hybels stelde in een toespraak over 'Church communities' de vraag: "Wat zou er gebeuren als alle voorgangers van de stad zich net zo verantwoordelijk zouden voelen voor de andere kerken als voor hun eigen kerk? Wat zou God daardoor kunnen doen? Stel je dat eens voor. Hoe krachtig zou dat zijn!

"Wat zouden de mensen in onze stad missen als de kerk er niet meer zou zijn? Als ze ons gaan missen, dan weten we dat we dienstbaar zijn aan de stad!" - Tim Keller over de kerk in de stad

VISIEDAG IN HET KORT

Wat vond je waardevol?

- Ervaringen delen.
- Handvatten gekregen.
- Ontmoeting en verbinding.
- Bemoediging en inspiratie uit de praktijk, de bijbel en de filmpjes.
- Goede balans tussen inspirerende input en opdrachten om in eigen gemeente concreet te maken.
- Inspirerende filmpjes van Bill Hybels en de setting waarin ze geplaatst zijn.

Wat ga je doorgeven aan je eigen gemeente?

- Nadenken hoe we elkaar meer van dienst kunnen zijn.
- Concrete plannen voor jongerenwerk.
- Out-of-the-box denken.
- Jeugdwerk onder de aandacht brengen.
- Jongeren verantwoordelijkheid geven.
- Contact opnemen met andere jeugdwerkers.
- Kritische reflectie op ons huidige gevoel van comfort.
- Connecten met andere kerken, kwaliteiten onderling leren kennen.
- Voor volgende visiedag anderen aanmoedigen mee te gaan.

SPORT, FUN & GELOOF

ATHLETES
IN
ACTION

AFTELLEN MAAR SONRISE 2016



GODS OF THE OLYMPUS

In onze generatie speelt sport een heel grote rol. De eeuwenoude Olympische Spelen zijn onverminderd populair, denk maar aan 'onze' Dafne Schippers, Ranomi Kromowidjojo of Epke Zonderland. En als Usain Bolt de 100 meter sprint loopt, zit wellicht een derde van wereldbevolking aan de buis gekluisterd. Daarom kozen de Brazilianen voor de spelen in Rio als thema 'Gods of the Olympus visit Rio'. Het verradt een diepe drang om naar de goddelijke hoogte van de oude Griekse Olympus te klimmen.

Tweeduizend jaar geleden stond Jezus aan de voet van de berg Hermon. De inwoners hier brachten al heel lang offers aan de goden die op de toppen van de berg zouden wonen. Vermoedelijk stonden hier dus ook een beeld van de Griekse god Pan (een god die als mens op aarde gekomen zou zijn) en een beeld van Caesar (de Romeinse veldheer die in het hele rijk god genoemd werd). Juist in die omgeving vraagt Jezus, zo vertelt Marcus 8 ons, aan zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben? Een profeet, een belangrijk leraar? En wie zeggen jullie dat ik ben?" Hij vroeg dit in het zicht van een zogenaamde god die mens werd en een mens die zich als een god liet vereren!

Tegen de achtergrond van een door sport gedomineerde wereld, waarin sporthelden als goden aanbeden worden, gaan wij met de deelnemers op zoek naar wie Jezus is. We doen dit aan de hand van het evangelie van Marcus. In de verhalen klinkt één duidelijke boodschap door: Jezus is de zoon van God. Daarom is Hij het waard onze aanbidding te ontvangen. Zijn kracht is van levensbelang als wij op pad gaan naar de wijken in Haarlem en de omliggende plaatsen.

Als we gedurende de conferentie, de sportweek en de dagen erna de reis door het evangelie van Marcus maken komen we drie bergen tegen. Na de berg Hermon (wie of wat aanbid jij?) passeren we de heuvel van Golgotha (paradox van het kruis in ons leven) en komen we uit bij de Olijfberg, de berg van de hemelvaart (discipelen maken).

Het logo en het thema van de katholieke Wereld Jongeren Dagen 2013, destijds ook in Rio de Janeiro gehouden, sluiten hier mooi op aan. Die jongeren, maar ook onze jongeren, dragen Jezus als hun Verlosser in hun hart, zeker als ze de komende zomer - gelijk aan het thema van de WJD - op pad gaan: 'Ga, en maak alle volken tot mijn leerlingen'. In het logo zie je dat Jezus zijn armen volledig uitstrekt om het hart. Het pelgrimskruis leert ons Jezus na te volgen, Hij die ons en deze wereld naar het koninkrijk van God brengt. En het groen in het logo verwijst ook naar een berg: de Suikerbroodberg, die vlak voor de stad Rio ligt.

GEZOCHT: EXTRA HANDJES!

Heb jij ook zin om aan Sonrise mee te doen, maar weet je nog niet precies hoe en waar? Hier staan enkele niet voor de hand liggende vacatures.

- Tijdens de voorbereidingsconferentie bidden voor de staf en de deelnemers.
- In de week zelf helpen op één van de tien locaties.
- Aanwezig zijn als hangchristen of als bidder.
- Spreken de woorden spiegelreflex, montage of metafoor jou aan, dan kan jij vast leuke beelden of mooie verhalen vastleggen.

Heb je interesse? Meld je dan aan via sonrise@gelovenindestad.nl.



Check voor de laatste foto's, nieuwste filmpjes en gaafste verhalen steeds www.sonrisehaarlem.nl en



www.facebook.com/SonriseHaarlem.

Verder kom je veel informatie tegen op de Facebook-pagina's van de verschillende locaties. Wil je echt als eerste de laatste berichten en updates zien, like dan die pagina's (klik hiervoor op de knop 'Vind ik leuk', bovenaan de pagina).

Wie weet wordt door jullie retweets een van onze berichten op Twitter wel trending topic!

Locatie	Contactpersoon	Telefoonnummer
Beverwijk	Mirjam Popping	06 - 2947 8201
Heemstede	Hans Neerken	06 - 5397 8641
Hoofddorp	Johan Koningen	06 - 5219 9649
Velserbroek	Petra Kossen	06 - 2955 7824
Boerhaavewijk	Raymond Robart	06 - 3712 3711
Haarlem Hoog	Elly van der Ende	06 - 1846 5729
Nelson Mandelapark	Margreet Peschar	06 - 1069 9565
Indische Buurt Noord	Els Booms	06 - 2481 8252
Rozenprieel	Marja Boesenkool	06 - 3826 1116
Zaanenpark	Angela Meems	06 - 4526 9340
Sonrise (algemeen)	Arnold Vaandering	06 - 2509 3244

NIEUW! VOORBEREIDINGSCONFERENTIE MET TEAM UIT HET HELE LAND

Op 13 t/m 16 juli komen alle teams die aan Sonrise meedoen, samen om voorbereid te worden op het project. Na negen jaar alleen een conferentie te hebben georganiseerd, werken we dit jaar samen met Athletes in Action. Dit heeft heel wat overleg en voorbereidingen teweeggebracht. We hebben voor behoorlijke uitdagingen gestaan, maar volgens ons zijn die allemaal opgelost.

De conferentie vindt plaats op het terrein van de voetbalvereniging FC Haarlem-Kennemerland, Sportweg 8 in Haarlem. Voor de mensen die onze Syrische voetballers uit de Koepel weleens opgezocht hebben, is dit geen onbekend terrein.

Zowel staf als alle deelnemers slapen hier in twee grote tenten. De teamleiders komen al op woensdagochtend aan, de overige deelnemers arriveren aan het begin van woensdagavond. In de ochtenden is er na het ontbijt tijd voor aanbidding en stille tijd. Hierna zijn er steeds sportieve onderdelen. Na de lunch volgen steeds workshops en teamtijd. Het avondeten en de inspirerende diensten zijn alle avonden in het gebouw van Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 in Haarlem. Iedereen is van harte welkom op een of meerdere diensten mee te maken. Ze beginnen steeds om 19.30 uur. Op zaterdag begint de dienst om 16.30 uur. Uiteraard kan je ook bij de voetbalvereniging een kijkje komen nemen om wat van de sfeer te proeven.

We zien uit naar een heel mooie conferentietijd vol inspiratie, wijze lessen en kracht om het plein of het veld op te gaan. De grote opdracht luidt immers: 'Ga en maak alle volken tot mijn discipelen'. Laat je inspireren om te ontdekken op welke manier jij gehoor kan geven aan de grote opdracht.

Als kerken doen wij aan Sonrise mee omdat we gezamenlijk geloven dat we een verschil mogen maken in de wijken waarin we aanwezig zijn. We geloven in Gods hart voor Haarlem en omgeving. Door op het plein of op het veld aanwezig te zijn geven we handen en voeten aan ons geloof. Cultuurtheoloog Frank Bosman verwoordt het mooi: "Ik zoek God op plaatsen waar je dat het minst of helemaal niet verwacht. Besef dat God overal te vinden is, doe alleen je ogen eens open."



HET PROGRAMMA

Zondag 17 juli

10.00 uur

Begroeting van de sporters in de eigen gemeenten

19.00 uur

Opening Sonrise in de Wilhelminakerk

Maandag 18 juli t/m vrijdag 22 juli

14.00 - 16.30 uur

Sport, spel en kinderwerk voor 6 t/m 12 jaar

19.00 - 21.00 uur

Sport en/of andere activiteiten voor 13+

Donderdag 21 juli of vrijdag 22 juli

18.30 - 21.00 uur

Buurtbarbecue of -maaltijd

Zaterdag 23 juli

16.00 uur

Afsluiting Sonrise in PG Immanuel

Zondag 24 juli

10.00 uur

Afscheid van de sporters in de eigen gemeenten

WIST JE DAT...

- Er voor het **15e** achtereenvolgende jaar Sonrise in Haarlem en omgeving is?
- We dit jaar op **10** locaties in **5** plaatsen met Sonrise zichtbaar zijn in de wijk?
- Er dit jaar een groep **een groep tieners met hun leiding uit Ierland** naar ons kikkerlandje komt om in de sportteams mee te draaien?
- De naam Sonrise verwijst naar het verlangen dat we als gemeenten hebben voor de wijk: **de opkomst van Gods Zoon om zo zijn liefde te kunnen laten zien**.
- Paulus in 1 Korinte 12 zegt dat we samen het Lichaam van Christus zijn en dat we dus samen als gemeenten onze **talenten** en **gaven** aan de wijk kunnen laten zien?





ER GEBEURT GENOEG IN DE GEMEENTES EN MET MENSEN DIE BIJ GIDS BETROKKEN ZIJN. DE BELANGRIJKSTE NIEUWTJES, PERSONELE WISSELINGEN EN ANDERE FESTIVITEITEN LEES JE HIER.

WELKOM RICK

Het team van Youth for Christ Haarlem is uitgebreid met jongerenwerker **Rick Klinge**. Hij gaat zijn beschikbare tijd verdelen tussen Youth for Christ en Athletes in Action (sport ministry). Lees meer over Rick en jongerenwerker **Serin Sönmez** op bladzijde 12.

VOORGANGER NIEUWE KERK

De Nieuwe Kerk in IJmuiden heeft sinds 10 april een nieuwe voorganger: **ds. Robbert Veen**. Op die zondagmiddag is hij door ds. Sicco Zijlstra (Pelgrimkerk) in zijn ambt bevestigd.

NIEUWE FUNCTIE

In juni is **Hester Zoutman** met haar nieuwe baan als directeur (CEO) van Mission-Net gestart. Mission-Net is een tweemaaljaarlijks congres (ruim 2.000 deelnemers) en een beweging onder jonge Europese christenen (16-30 jaar). Het netwerk bereikt ongeveer 1,5 miljoen jonge christenen in heel Europa. We kennen Hester door de verschillende taken die ze binnen GIDS (maar ook landelijk) heeft volbracht en wensen haar succes in haar nieuwe functie. Ook hier kan ze haar grootste passie invullen: Gods koninkrijk zichtbaar maken op aarde, het liefst met zoveel mogelijk mensen samen.



NAVIGATORS

Op vier donderdagavonden is het **Navigators Network Haarlem** bij elkaar gekomen om samen het onderwerp 'Ik maak het verschil' te behandelen. Ze hebben eerst samen gegeten en beleefden daarna een avond vol fun, faith & friends. De behandelde thema's waren 'Wie ben jij?' (over identiteit), 'Wat kan jij?' (over talenten), 'Welke weg kies jij?' (over liefde en seks) en 'Hoe deel ik het uit?' (over hoe je het geloof praktisch handen en voeten kunt geven).

Tussen februari en mei heeft het netwerk ook nog een Student Alpha gehouden. Net als de gewone Alpha bestond deze uit tien avonden en een weekend. De avonden leverden interessante gesprekken op want alle vragen mochten gesteld worden.

BIJZONDERE GAST

Vrijdagavond 10 juni was er een bijzondere gast in het gebouw van PG Immanuel: **Dimas Salaberrios**. Hij heeft een hele ommekeer in zijn leven meegemaakt: van drugskoning in de straten van New York (vandaar ook zijn boek met de titel 'Street God') tot voorganger met een boodschap van verzoening. Salaberrios is nu wereldwijd zendeling en kerkplanter. Zijn leraar en nu collega Tim Keller, voorganger van de Redeemer Church, zegt: "Je zult niet gauw een sterker voorbeeld vinden van hoe Gods genade een mensenleven kan veranderen." Er waren veel tieners en jongeren op deze boeiende avond aanwezig. En voor de oudere lezers: Dimas is de Nicky Cruz (Het kruis in de asfaltjungle) van deze generatie.

SAMENWERKING

Youth for Christ participeert nu al enige tijd actief in het Samenwerkingsverband Jeugd van de gemeente Haarlem. Hierin werken ze nauw samen met het Haarlemse jongerenwerk van Dock, Haarlem Effect, Leger des Heils en Streetcornerwerk. Op deze wijze wordt een actieve bijdrage geleverd aan een stimulerend en ondersteunend jongerenwerk in de stad. De samenleving verandert immers en het jeugdbeleid verandert daarin mee.

VOORUITBLIK: ALPHA

Direct na de **GIDS-dienst** op zondag 9 oktober a.s. starten in Haarlem zeker negen verschillende Alpha-cursussen. **Alpha** is met anderen op zoek gaan naar de kern van het christelijk geloof. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekt de deelnemer wat het christelijk geloof inhoudt. Zo zal er zeker op elke avond in de week een cursus zijn, maar ook een overdag en een in het weekend. Verder komen er Alpha's voor specifieke doelgroepen: Business Alpha, Student Alpha en Youth Alpha. In Haarlem en omgeving sluiten we hiermee aan bij de eerste wereldwijde Alpha Campagne. In onze stad zijn de afgelopen tien jaar zeker 200 mensen door Alpha voor het eerst of opnieuw tot geloof gekomen. Meer informatie komt binnenkort beschikbaar via alle kerken en gemeentes.



VACATURES

Geloven in de Stad en Youth for Christ Haarlem ontwikkelen zich snel. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten willen inzetten om God te dienen in Haarlem. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

- * projectcoördinator GIDS
- * algemeen coördinator Present Haarlem
- * jongerenwerker YfC Haarlem
- * huiswerkbegeleider YfC Haarlem

Heb je interesse in een van deze vacatures, stuur dan een mailtje naar info@gelovenindestad.nl onder vermelding van de vacaturenaam.



VERHUISBERICHT VAN GONNET NAAR AMSTERDAMSTRAAT

OP 26 APRIL IS HET KANTOOR VAN GELOVEN IN DE STAD VERHUISD. NOG STEEDS DELEN WE ONS KANTOOR MET YOUTH FOR CHRIST HAARLEM EN PRESENT HAARLEM.

In de Amsterdamstraat zitten we nu in het voormalige kerkcentrum van de katholieke Sint Jan de Doperkerk. In juni 2015 heeft hier voor het laatst een zondagsmis plaatsgevonden. Sindsdien staat het gebouw (kerkzaal en overige ruimten) leeg. Het kerkcentrum is in 1973 gebouwd ter vervanging van de in dat jaar gesloopte neogotische kerk (1904), waarvan de oude toren (1926) nog bestaat. Nummer 57 was voorheen het parochiehuis.

Hoe lang wij en de andere organisaties in dit centrum kunnen blijven, hangt af van de mogelijkheden om het pand te kunnen aankopen. Een van de bij Geloven in de Stad betrokken kerken heeft inmiddels belangstelling getoond.

Het is inmiddels de vijfde verhuizing voor Geloven in de Stad. Sinds najaar 2010 zaten we in het voormalig Haarlems Allergenen Laboratorium, een monumentaal bedrijfsgebouw uit 1937 in de Gonnetstraat waar tot in 1984 een researchlaboratorium van Gist-Brocades was gevestigd. Het complex wordt nu gesloopt t.b.v. appartementen.

Ons nieuwe kantooradres:
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem
OV: lijn 2 naar het Nagtzaamplein.



NIEUWS
UIT DE
KOEPEL



BENEFIETCONCERT VOOR OPEN HUIS: 5000 EURO

HET CONCERT MET KINAN AZMEH IN DE LICHTFABRIEK LEVERDE NIET ALLEEN VEEL TEVREDEN EN BLIJE GEZICHTEN OP, MAAR OOK EEN PRACHTIG BEDRAG VAN RUIM 5000 EURO VOOR HET OPEN HUIS.

GEORGE KULOS WAS EEN VAN DE SYRISCHE VLUCHTELINGEN DIE HET BENEFIETCONCERT MET KINAN AZMEH BIJWOONDE. "DEZE AVOND HEEFT ME GERAAKT TOT IN MIJN ZIEL. IN DE ACHT MAANDEN DAT IK IN NEDERLAND BEN, HEB IK ME NOG NOOIT ZO GOED GEVOELD."

Kinan Azmeh zelf was onder de indruk van de sfeer tijdens het concert. Hij liet na afloop weten: "Dit was meer dan een concert. Dit was een gemeenschap die samenkwam. Een dynamische gemeenschap, die gastvrij, open en gevoelig is. Haarlem, dat al een huis is voor velen, en bovendien een nieuw thuis biedt aan mensen op de vlucht, beleefde een avond van vrijheid en eenheid, verbonden door muziek. Ik voel me bevoorrecht dat ik, samen met mijn collega's op het podium, deel mocht uitmaken van dit ongelooflijke initiatief."



BEDANKACTIE VOOR COA

DE KERKEN HEBBEN, ALS BLIJK VAN WAARDERING VOOR HET WERK DAT COA-MEDEWERKERS IN DE KOEPEL VERZETTEN, OP WOENSDAGMIDDAG 15 JUNI EEN BEDANKACTIE GEORGANISEERD. EEN TWINTIGTAL COA-MEDEWERKERS WAS NAAR BUITEN GELOKT, WAAR VERTEGENWOORDIGERS VAN DE KERKEN KLAAR STONDEN MET BLOEMEN EN TAART.

Hans Luttik sprak namens de kerken de COA-mensen toe: "Jullie merken het als eerste wanneer een asielzoeker een slecht bericht krijgt. Jullie zijn de eerste op wie wordt gemopperd en gescholden als dingen tegenvallen, zowel door asielzoekers als door vrijwilligers. Jullie staan er iedere dag en doen je werk met hart en ziel. Wij willen tegen jullie zeggen dat we dat zien en jullie een hart onder de riem steken."

De COA-medewerkers waren zichtbaar ontroerd door de actie. "Dit is nu echt een hartverwarmend initiatief, dit kunnen we goed gebruiken. We zijn maar een klein team en er komt veel op ons af. We doen ons best en we zijn blij dat dat gezien wordt en dat we als mens gewaardeerd worden. We zijn echt geraakt door dit gebaar."



SOEP-ACTIE

OP 15 JUNI ZORGDEN DE KERKEN ERVOOR DAT ER VERSE SOEP KLAAR STOND BIJ DE KOEPEL. DE BUS VAN YOUTH FOR CHRIST DIENDE ALS GAARKEUKEN. HET WAS IN EEN WOORD: SOEP-ER! MET HEEL VEEL VERSCHILLENDE SOORTEN SOEP, BROOD EN DADELS. EN MET HEEL VEEL VLUCHTELINGEN, LIEVE BUURTBEWONERS, VROLIJKE BEWAKERS, FIJNE MENSEN VAN HET COA EN ACROBATEN OP DE FIETS MET SOEP VOOR EN SOEP ACHTER.

De Koepelbewoners kwamen in golven. Mensen die er al van gehoord hadden, gingen snel hun maatjes halen. Veel mensen wilden ook graag extra kommen soep meenemen, voor hun kamergenoot of buurman. Een flinke groep bleef buiten hangen en kletsen met elkaar en met de SOEPHaarlemmers. Leuk was het om te zien en te horen hoe de soepmakers aan de soepeters uitlegden wat er allemaal in de soep zat.

We gaan deze actie herhalen! Wil je ook meehelpen of soep maken, stuur dan een bericht naar gastenindestad@gmail.com.



Hieronder een interview met een van de vluchtelingen om een indruk te geven van het verhaal achter het nieuws. Jana bezoekt Het Open Huis. Zij werd geïnterviewd voor het Bevrijdingsfestival.

DE BETEKENIS VAN HET LEVEN? FAMILIE EN LIEFDE!

DE MEESTE HAARLEMMERS STAAN NIET DAGELIJKS STIL BIJ HUN VRIJHEID. HET IS VOOR ONS GEWOON OM UIT TE KOMEN VOOR ONZE MENING EN OM ZONDER ANGST OVER STRAAT TE KUNNEN LOPEN. DAT IS ANDERS VOOR JANA (22 JAAR) DIE GEVLUCHT IS UIT SYRIË: "MIJN WOONPLAATS IS NOG STEEDS ONDER CONTROLE VAN HET REGIME. ER ZIJN KLEINE GROEPEN OPSTANDELINGEN DIE MET HET LEGER MOETEN SAMENWERKEN EN DE BURGERS MOETEN BESCHERMEN, MAAR DIE STELEN HUIZEN EN AUTO'S VAN BURGERS EN KIDNAPPEN JONGE VROUWEN."

"Ik ben samen met mijn vader gevlucht. Mijn moeder, twee zusjes en mijn verloofde zijn nog steeds in Syrië. Ik ben net afgestudeerd aan de universiteit en ik was in gevaar. Mijn vader was gevraagd om in het leger te gaan, dan zou hij mensen moeten doden en dat wilde hij niet. Wij geloven niet in het doden van mensen.

We kozen voor Nederland omdat hier veel universiteiten zijn en het hier heel vredig is. Iedereen is aardig en gastvrij. Na een paar dagen hadden we al vrienden en konden we bij hen eten. We voelden ons echt thuis."

Schrik je van de tegenstand tegen vluchtelingen?

"Ik kan het die mensen eigenlijk niet kwalijk nemen. We hebben het duidelijk heel slecht in Syrië, maar als ik nadenk over al deze mensen met verschillende achtergronden en geloven, zou ik misschien ook wel bang worden. Misschien, als de mensen de vluchtelingen zouden ontmoeten, zouden ze minder bang zijn en zien dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn, net zoals jijzelf."

Vind je Nederland een vrij land? Er zijn wel veel regels.

"Ja, ik denk dat het een heel vrij land is. Er zijn natuurlijk regels, maar het is onmogelijk om een stabiel land te hebben zonder regels. Ik denk niet dat regels een land minder vrij maken."

Hoe kunnen wij vluchtelingen zich thuis laten voelen?

"In Haarlem doen ze al alles wat binnen hun vermogen ligt. Er is een groot aantal vrijwilligers dat gratis taalcursussen geeft, ze nemen de bewoners mee naar het voetbalveld en naar de kerk. Als mensen naar ons toe komen, is dat heel fijn, omdat ze je het gevoel geven dat je ertoe doet, en dat je niet vergeten bent."

Wanneer zal Syrië weer zoals vroeger zijn?

"Syrië wordt nooit meer hoe het was. Dat is onmogelijk. De mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, hadden een regering die het land zou herstellen en het beter zou maken voor iedereen. In Syrië hebben we geen regering die voor de mensen en het land zal zorgen. Je kunt het vechten natuurlijk ook niet gewoon stoppen. Wanneer families kinderen hebben verloren, kun je ze niet vragen om gewoon te vergeten en vergeven. Het zal generaties duren om de wond bij de mensen te helen."

Wat denk je dat de betekenis van het leven is?

"Voor de oorlog had ik grote plannen voor mijn leven. Ik wilde dingen bereiken, succesvol zijn en trots op mezelf kunnen zijn. Maar na deze zware periode is de betekenis van mijn leven veranderd in: liefde en familie."

Dit ingekorte interview is gemaakt door Elyanna en Renske, leerlingen van het Rudolf Steiner College, en is met toestemming overgenomen. Het maakt deel uit van het project Levende Getuigenissen. Het volledige interview is terug te lezen op www.bevrijdingspop.nl/de-betekenis-van-het-leven-is-veranderd-in-familie-en-liefde.

ONTMOET... SERIN EN RICK

Het is buiten vrij somber, de middag dat we op het GIDS-kantoor hebben afgesproken met Serin Sönmez en Rick Klinge. Ze zijn beide jongerenwerker in Haarlem, maar kennen elkaar niet. Maar natuurlijk duurt het tijdens deze eerste ontmoeting niet lang voordat ze een raakvlak hebben ontdekt: het Leger des Heils.

Serin is 21 jaar en woont haar hele leven al in Haarlem-Noord. Ze studeert nu Maatschappelijk werk en dienstverlening (hbo) aan de Hogeschool InHolland; hiervoor heeft ze de opleiding Sociaal maatschappelijke dienstverlening (mbo) gedaan. Vanuit een stage in deze opleiding is ze op haar huidige werkplek beland.

Rick is 23 jaar en woont nu bijna twee jaar met zijn vrouw (en sinds kort ook een dochter) in Haarlem. De jaren hiervoor zijn keurig verdeeld over Den Helder en Heemskerk. Twee jaar geleden is hij afgestudeerd aan de pabo.

Serin en Rick zijn op geheel verschillende wijze in het jongerenwerk beland.

Rick is al jaren betrokken bij het missionaire project Sonrise. Hierdoor werd hij enthousiast om een voorbeeldfunctie te mogen zijn voor jongeren die geen voorbeeld hebben. Hierdoor werd hij enthousiast om een voorbeeldfunctie te mogen hebben. Daarnaast is Rick ook betrokken geweest bij allerlei activiteiten van YouthLink, het jongerenwerk van Geloven in de Stad.

Serin is dankzij een stage bij het jongerenontmoetingspunt van het Leger des Heils in het jongerenwerk terechtgekomen. Na die stage bleef ze er als vrijwilliger actief. Toen de betaalde jongerenwerker vertrok, mocht Serin haar functie overnemen.

Beide jongerenwerkers houden van het werken met jongeren. Serin vindt het vooral mooi om de groei van die jongeren mee te maken. Velen van hen kent ze al een paar jaar en die ziet ze dus veranderen en zich ontwikkelen. "Mijn bijdrage bestaat uit het hen een veilige plek bieden, een plek om zichzelf helemaal los te laten en hen te begeleiden bij dat waar aan zij behoefte hebben."

Rick denkt vooral aan het enthousiasme van de jongeren. "Jongeren laten niet snel het achterste van hun tong zien. Maar bij een stevig potje voetbal komt hun ware aard al snel naar boven: verontschuldigen bij een overtreding, uitbundig juichen bij een doelpunt of iemand complimenteren na een mooie actie."

Sinds een aantal maanden werkt Serin vanuit het jongerenwerk van het Leger des Heils samen met Youth for Christ. Die samenwerking brengt haar ook in een nieuwe omgeving, want Serin is van huis uit vrij opgevoed, ook



wat betreft geloofsovertuiging. Ze is zelf niet bij een kerk betrokken, maar heeft er vanuit haar werk bij het Leger, en nu ook via YfC, wel mee te maken.

Rick heeft al van kinds af aan met de kerk te maken. Zijn ouders gingen wekelijks naar het Leger des Heils. Sinds het vertrek naar Heemskerk is hij actief betrokken bij de Kerk van de Nazarener in Haarlem. En vanaf mei jl. is hij jongerenwerker bij Youth for Christ. Daarbij werkt hij ook samen met Athletes in Action. "Beide organisaties hebben hetzelfde doel: het goede nieuws verspreiden!"

Uiteraard hebben ze beiden ook verlangens voor de komende periode. "Ik hoop nog meer jongeren te bereiken, ook in andere delen van Haarlem. Daarnaast zou ik in de komende tijd graag iets met jongeren in de middelbare schoolleeftijd willen doen", zegt Serin.

Rick wil graag betere relaties opbouwen met de jongeren die dieper gaan dan alleen maar een Sonrise-week. "Ik hoop hen te kunnen laten zien hoe ik mijn belangrijke keuzes maak en hoe ik samen met mijn gezin leef. Ik wil hen laten zien wie Jezus in mijn leven is en wie Hij kan zijn in hun levens." Ook hoopt hij vanuit het christelijk netwerk vrijwilligers te vinden die Serin in haar werk kunnen helpen.

COLOFON

Medewerkers aan dit nummer: Arianne Raamstijn, Arnold Vaandering, Drukkerij Omniprint (drukker), Frans Schippers, Hans Luttkik, Jacomine Oosterhoff, Jannick Vercamer, Rianne Douma (vormgeving)

Dit InfoBulletin is een uitgave van de beweging Geloven in de Stad in Haarlem, Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem www.gelovenindestad.nl. Bankrekening NL48INGB0655098550 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem. ANBI erkend. KvK-nr. 34300579.