

YOU'RE THE GOD OF THIS CITY

YOU'RE THE KING OF THESE PEOPLE

INFOBULLETIN

APR
2016

HOOP VOOR
HAARLEM

WWW.GELOVENINDESTAD.NL

AGENDA

CD-PRESENTATIE TALITHA NAWIJN

Wanneer: 3 april vanaf 16.00 uur
Waar: PG Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem
Wat: Presentatie van Talitha's nieuwste cd. Zaal open: 15.30 uur. Aanvang concert 16.00 uur. Entree: € 5. Opgave via irenehazeleger@gmail.com.



DOWN TO EARTH

Wanneer: zondag 10 april om 20.00 uur (en elke tweede zondagavond van de maand)
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1, Haarlem
Waarom? Het is ons verlangen dat mensen door de aanbidding heen God ontmoeten en zijn aanraking ervaren.

OPEN BIJBELMIDDAG

Wanneer: 11 april van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Hersteld Apost. Zendingkerk, Wilhelmijnstraat 21 in Haarlem
Wat: Het onderwerp is 'De val van Babylon, een teken van de tijd, nu en in de toekomst' (met Openbaring 18 als leidraad).

DUO VIRTUOSO

Wanneer: 15 april van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 in Haarlem
Wat: Dubbelconcert voor piano (Mark Brandwijk) en orgel (Reinier Korver). Deze jonge musici brengen een afwisselend programma van geestelijke liederen en klassieke muziek.

DAG VAN HOOP

Wanneer: 17 april van 13.30 tot 17.30 uur
Waar: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem
Wat: Zie verder op blz. 4 van dit Info-Bulletin.

ORGEL MEEZINGAVOND

Wanneer: 19 april van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: Koningkerk, Kloppersingel 57 in Haarlem
Wat: Samen met het orgel liederen van Johannes de Heer zingen.

GIDS-VISIEDAG

Wanneer: 23 april van 12.00 tot 18.00 uur
Waar: PG Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem
Wat: Voor iedereen die mee wil denken over samen kerk zijn in Haarlem. Lees verder op blz. 3.

AGLOW HAARLEM

Wanneer: 28 april van 9.30 tot 11.00 uur
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 217 in Haarlem
Wat: Inspirerende ontmoeting met vrouwen van verschillende leeftijden uit verschillende kerken. Deze keer is Margreet ten Pierick gastspreker. Margreet reist al vele jaren naar Polen om de Aglow-vrouwen daar te ontmoeten. Meer informatie via haarlemaglow@gmail.com.

PRE-MARRIAGE COURSE

Wanneer: 28 april en vier andere donderdagavonden
Waar: PG Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem
Wat: Een cursus ter voorbereiding op het huwelijk. Meer informatie op blz. 5 van dit InfoBulletin.

SAMEN JEZUS ONTMOETEN

Wanneer: 29 april t/m 3 mei
Waar: Strand Nulde nabij Putten
Wat: Iedere meivakantie verzamelen jongeren zich op Strand Nulde voor het Soul Survivor Festival: vijf dagen waarin jongeren Jezus ontmoeten en dat kan weleens levensveranderend zijn! Meer informatie via www.soulsurvivor.nl/events/soul-survivor-festival-2016.



VERNIEUWINGSFESTIVAL

Wanneer: 5 mei van 14.00 tot 22.00 uur
Waar: De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal
Wat: Op 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag) vieren we als christenen dat we bevrijd zijn; dat God ons heeft gered uit de macht van de duisternis en heeft overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Meer informatie via www.vernieuwingsfestival.nl.

INTERKERKELIJK STADSGEBED

Wanneer: 6 mei, 3 juni en iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Waar: Begijnhofkapel, entree Jansstraat 59 in Haarlem
Wat: We bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem, maar ook voor het verspreiden van het evangelie. En als we samen bidden voor de noden in de stad wordt er kracht aan verleend. 'Zoek de vrede voor de stad ... en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.' (NBG - Jeremia 29:7)



OPWEKKING 2016

Wanneer: 13 t/m 16 mei
Waar: Evenemententerrein Walibi in Biddinghuizen
Wat: De Opwekkingsconferentie is een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Meer informatie: www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie.



OPEN DAG GBS HET ANKER

Wanneer: 4 april van 9.00 tot 12.00 uur
Waar: GBS Het Anker, Grote Buitendijk 48 in Velsbroek
Wat: Een open dag op basisschool Het Anker. Voor iedereen die kennis wil maken met de school. Bij Het Anker staat Gods woord centraal en leven de leerkrachten vanuit de liefde van Jezus Christus.

CHRISTELIJKE FILM TIENDAAGSE

Wanneer: 6 t/m 16 april
Waar: Bijbel-In, Gasthuisvest 17a in Haarlem
Wat: Na de week van het christelijke boek in begin maart, is er nu tien dagen aandacht voor christelijke films.

MEN'S CAMP

Wanneer: 8 april (18.00 uur) tot 9 april (20.00 uur)
Waar: Camping De Betteld, Aaltenseweg 11 in Zelhem
Wat: In samenwerking met Christian Men's Network organiseert re:connect voor de tweede keer een tweedaags evenement voor (en door) mannen met de focus op onderwijs. Er is ook tijd voor muziek en ontspanning. Meer informatie via www.eventbrite.nl/e/tickets-mens-camp-2016-22533952659



HELP OTHERS FIND HAPPINESS

Wanneer: 9 april van 10.00 tot 16.30 uur
Waar: verschillende locaties in Haarlem en omgeving
Wat: Doe als vrijwilliger mee met de projectdag van Serve the City Haarlem. Informatie en aanmelden via www.scthaarlem.nl/projecten.

REDACTIONEEL HOOP

Beste spannend: een redactioneel artikel schrijven over *hoop* in de week dat ook het onderzoek 'God in Nederland' is verschenen. Hierin staat dat de kerk in Nederland in hoog tempo aan het verdwijnen is: kerkbezoek is in tien jaar tijd gehalveerd, naar 18 procent. En dat is inclusief de 'bible belt'.

Toch is 'Hoop' het thema van dit GIDS-InfoBulletin. Omdat we daar al voor gekozen hadden natuurlijk. Maar het gaat dieper. Als volgelingen van Jezus Christus worden we opgeroepen om altijd klaar te staan om te vertellen "over de hoop die in u is". En onze hoop is niet gericht op de Kerk, maar op de Heer van de Kerk. Niet op de organisatie, de gewoontes, de gebouwen en activiteiten. Want hoe mooi, waardevol, of zinnig die ook kunnen zijn, ze zijn altijd tijdelijk. Maar God is niet onder de indruk van het geraas en gedoe van onze wereld. Zijn hoopvolle plan staat vast. Zijn liefde voor ons blijft.

"Niet God, maar Nederland verdient ons medelijden," schrijft religiejournalist Anton de Wit in de Volkskrant. "In onze drukke, schreeuwelijke moderne wereld zijn mijn wekelijkse bezoeken aan de kerk een verademing – ik leef er steeds weer van op." In een tijd die bol staat van het gekakker en geschreeuw van de moderne wereld, waar normen en waarden wegstromen als het water in voorjaarsrivier, verbazen we ons over het wangedrag van bankiers, voetbalsupporters en protesterende bange mensen – zonder ons te realiseren dat er een direct verband is met het afstand nemen van onze Schepper.

Mijn hoop is dat de statistieken van een onderzoek ons niet laten terugtrekken in een hoekje van een leeglopend gebouw. Maar dat het juist ons hart in vuur en vlam zet voor een steeds grotere groep mensen om ons heen dat geen flauw idee heeft dat ons leven alleen vervulling en hoop en toekomst vindt vanuit een relatie met Jezus, die passie voor ons mensen heeft getoond aan het kruis en zijn levenskracht uit het graf.

En ja, Hij heeft daarvoor zijn Kerk gegeven als hoop voor deze wereld door ons deze geweldige boodschap toe te vertrouwen.

Hans Luttik



De Makkumse paarden – beeld van de visiedag

VISIEDAG GELOVEN IN DE STAD

Of je nu voorganger bent of met jongeren in de kerk werkt, of je nu in de (kerken)raad zit of een enthousiast gemeentelid bent – iedereen is op 23 april welkom op de Visiedag van GIDS. Er is veel te bespreken en te bedenken. De eerste stap naar 'nieuwe vormen van kerk zijn' is genomen. Heb jij het lef om de volgende stap te zetten?

Vorig jaar hebben we kennisgemaakt met een groot aantal nieuwe vormen van kerk-zijn.

Een aantal van de verlangens van die dag is in het afgelopen jaar gerealiseerd. Maar een flink aantal voornemens blijkt toch moeilijker waar te maken dan we hopen.

We merken dat het lef vraagt om volgende stappen te zetten op weg naar de doelen die we onszelf hebben gesteld in het document GIDS 2020. Dat geldt ook voor ons jongeren werk, want dat is binnen de GIDS-kerken hard nodig. In de afgelopen 15 jaar zijn de GIDS-kerken ruwweg 25% van haar jongeren kwijtgeraakt! Verschillende kerken kost het enorm veel moeite om de generatie van twintigers en dertigers bij de kerk te blijven betrekken. Dit geldt ook voor kerken waar het jeugdwerk wel goed draait. En een recente enquête gaf de indicatie dat bijna 70% van de jongeren één of zelfs geen christen kent.

Op 23 april a.s. willen we nadenken én geïnspireerd worden om de volgende stappen ook daadwerkelijk te zetten. Op deze dag komen allerlei praktische tips, geestelijke principes en goede voorbeelden aan de orde. We willen nadenken hoe we verder gaan met nieuwe vormen van kerk zijn die passen bij de jongeren binnen onze gemeente en al die mensen, jonger en ouder, daarbuiten.

Het lijkt ons geweldig als voorgangers, kerkenraden en oudstenraden zich samen kunnen bezinnen. Met het oog op het onderwerp nodigen we ook nadrukkelijk jongerenwerkers, jongeren en jongvolwassenen maar ook andere gemeenteleden uit die geïnteresseerd om met God verder stappen te zetten.

We kijken er naar uit om elkaar op 23 april a.s. te ontmoeten!

Noteer en meld je aan

Iedereen (en zeker ook jongeren!) is welkom op de gezamenlijke GIDS-Visiedag.

Wanneer: zaterdag 23 april van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Waar: Pinkstergemeente Immanuel, Medanstraat 32-34, Haarlem.

Meer informatie: Hans Luttik (06-42200924, hansluttik@gmail.com), Jan Mudde en Frans Schippers.



STEM IN DE STAD ORGANISEERT OP ZONDAG 17 APRIL DE TWEDE EDITIE VAN FESTIVAL DAG VAN HOOP. HET FESTIVAL GAAT OVER DE HOOP DIE MENSEN VERBINDT MET VERSCHILLENDE LEVENSBESCHOUWELIJKE ACHTERGRONDEN: JOODS, CHRISTELIJK, ISLAMITISCH, HUMANISTISCH.

"Ik ben het er niet mee eens dat de joods-christelijke cultuur enerzijds en de islamitische cultuur anderzijds twee verschillende mensvisies zouden vertegenwoordigen", zegt Ranfar Kouwijzer, directeur van Stem in de Stad. "Ik merk daar niks van in mijn dagelijks werk, bij de honderden vrijwilligers en gasten van ons huis. Al die mensen willen met elkaar een stad van vrede", vervolgt hij. "De één is gedreven door zijn geloof, de ander door zijn humanistische levensbeschouwing. De hoofdzaak is voor mij dat we schouder aan schouder staan. Dag van Hoop versterkt onze onderlinge band."

Hans Luttik is betrokken bij de programmacommissie van Dag van Hoop. "Ik vind het vooral mooi dat die persoonlijke gedrevenheid een plaats krijgt", zegt hij. Hans ziet dat veel christenen uit de GIDS-kerken zich inzetten in de stad, bijvoorbeeld voor vluchtelingen rond de Koepel. "Ik vind dat een bijzondere ontwikkeling. Op het festival is dat één van de thema's: wat bezielt mensen in hun vrijwilligerswerk."

Behalve interviews zijn er op Dag van Hoop minicolleges over de verschillende tradities. Ds. Jan Mudde van de Wilhelminakerk spreekt over het christendom. Dr. Mohamed Ajouaou spreekt over geloof en secularisatie onder moslims en Daniël Roos vertelt over zijn werk als directeur van JINC (organisatie voor verbetering kansen voor kinderen op de arbeidsmarkt). Er is een excursie naar de moskee aan de Zoetestraat en er zijn optredens van Haythan Safia (luit) en Gottfrid van Eck (klezmer). Je kunt genieten van een expositie met schilderijen uit de hele wereld en van hapjes en sapjes uit de Wereldkeuken. Er is vooral veel ruimte voor ontmoeting.

Wanneer: zondag 17 april van 13.30 tot 17.30
Waar: Nieuwe Groenmarkt 20 (entree via wijkcentrum Binnensteeds)
Entree: € 5 (kaartverkoop aan de deur)
Meer info: www.stemindestad.nl (ook voor het complete programma).



ER GEBEURT GENOEG IN DE GEMEENTES DIE BIJ GIDS BETROKKEN ZIJN. LEES DIT KORTE OVERZICHT EN U BENT WEER HELEMAAL UP-TO-DATE MET DE BELANGRIJKSTE NIEUWTJES, PERSONELE WISSELINGEN EN ANDERE FESTIVITEITEN.

AFSCHEID

Op zondag 28 februari heeft ds. Jan de Haan als predikant afscheid genomen van de Kerk van de Nazarener. Op dit moment is hij bezig met een nieuw project in Amsterdam Zuidoost.

WELKOM!

Het team van Youth for Christ Haarlem gaat samenwerken met het jongerenwerk van het Leger des Heils Haarlem. Serin Sonmez, ambulante jongerenwerker van het Leger, wordt deel van het team van YfC Haarlem. Ook start bij hen binnenkort een nieuwe jongerenwerker: Rick Klinge. Hij gaat als medewerker van Athletes in Action ook met sportcommunities aan de slag.

VERHUIZING

De multiculturele Levend Woord Gemeente heeft sinds begin dit jaar een nieuwe plek voor haar samenkomsten: buurtcentrum De Fjord, Paul Krugerkade 6 in Haarlem. De diensten beginnen om 10.30 uur.



TERUGBLIK

Op zondagavond 28 februari hebben we in een volle Koningkerk mogen genieten van een prachtig concert van het Watoto-kinderkoor. De weeskinderen kwamen ons over hun Vader vertellen - en erover zingen en dansen. Bovendien is er tijdens de collecte € 2.100 opgehaald voor de organisatie achter Watoto!

BOEKENTIP

Gilbert schreef al overdenkingen voor zijn Sharon tijdens hun verkeringstijd. Maar inmiddels worden zijn 'daily devotionals' dagelijks naar veel belangstellenden gestuurd. Nu is een verzameling van 100 overdenkingen van Gilbert Thera gebundeld in het boek 'Onvoorwaardelijk'. Ze inspireren en motiveren om te leven voor God en dienstbaar te zijn voor anderen. Informatie via gilbert@reconnect.cc.

WIE?

WAAROM?

HOE?



CURSUS

De Premarriage Course is een cursus van vijf avonden, ontwikkeld om stellen met trouwplannen te helpen een stevige basis te leggen voor een duurzame relatie.

Het is een geweldige mogelijkheid om samen op een leuke manier meer te leren over het huwelijk en je partner.

De onderwerpen waarover jullie samen in gesprek gaan zijn onder meer: communicatie, toewijding, conflicten oplossen, liefde levendig houden en gedeelde doelen en waarden.

Wil je erbij zijn? Welkom!

- Data: donderdag avond 28 april, 5, 12,19 en 26 mei 2016, van 18.30 -21.30 uur.
- Locatie: PG Immanuël, Medanstraat 32, Haarlem.
- Kosten: € 120,- per stel, incl. 5 x diner voor 2, werkboeken en 5 geweldige avonden!
- Contact/aanmelden: Benaja & Anya (mail:trouwemaatjes@kpnmail.nl)



VACATURES

Geloven in de Stad ontwikkelt zich op dit moment snel. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar mensen die graag hun gaven en talenten inzetten om God te dienen in Haarlem. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

- **assistent-coördinator GIDS**
- **projectleider vluchtelingen Haarlemse kerken**

- **maatschappelijk werker GIDS-Zorgloket**

Het GIDS-Zorgloket biedt maatschappelijke hulp aan mensen binnen en buiten de kerk. Als maatschappelijk werker help je cliëntendie zijn vastgelopen op het gebied van zorg, welzijn of financiën. Je geeft informatie en advies, je bemiddeltof begeleidt bij het oplossen van een hulpvraag.

Zie voor een functiebeschrijving www.gelovenindestad.nl



YOUTHLINK COMMUNITY'S

Begin maart was het tweede weekend van de Youth-Link-community's in Haarlem. Zo'n community bestaat uit een aantal jongeren uit verschillende kerken. Deze weekenden zijn bedoeld om samen te ontdekken hoe we ons leven kunnen delen met elkaar en met mensen die God nog niet kennen.

Tijdens het weekend krijgen de ruim 30 deelnemers uit 7 verschillende kerken input om mee aan de slag te gaan. Dat doen we vier keer, met steeds een half jaar ertussen. Tussendoor ontmoeten de groepen elkaar iedere 14 dagen, om elkaar scherp te houden in de voornemens en plannen. En om te doen wat ze onderling afgesproken hebben.

Boeiend om te merken hoe iedereen wordt uitgedaagd om vanuit het evangelie van Jezus te zoeken naar Gods plannen en mogelijkheden. En dat daardoor hele concrete initiatieven werkelijkheid worden. Nu al zien we in drie wijken missionaire groepen starten, een Alpha-cursus starten en een jongerengroep hun jeugdwerk op-nieuw vormgeven. Na een half jaar! Hoopvol. Vol verwachting gaan we verder aan de slag!



“EEN EERBEToon AAN MIJN FAVORIETE OPWEKKINGSLIEDEREN.”

DE MEESTE MENSEN KENNEN TALITHA NAWIJN VAN DE GEZAMENLIJKE GIDS-DIENST, WAARIN ZE PRACHTIG ZONG EN HET GELEGENHEIDSKOOR DIRIGEERDE. MEDE DANKZIJ HAAR EN HET KOOR WERD DEZE DIENST EEN GROOT FEEST. NIET IEDEREEN WEET DAT TALITHA OOK ZANGLES GEEFT, MUZIEKTEAMS COACHT EN ZELF OOK LIEDEREN SCHRIJFT. LAATSTE WAPENFEIT IS HAAR DERDE CD 'VOLGENS MIJ'.

Waarvan zouden we je kunnen kennen?

“Ik tred op als gospelzangeres met mijn eigen repertoire, onder andere in kerken en op bruiloften. Daarnaast zing ik als gastsolist bij bijvoorbeeld Praise United van Martin Brand of andere koren. Ook geef ik zangleslessen en zangcursussen in mijn zanglespraktijk The Voicelab hier in Haarlem en op de Creative Arts School Elevate in Veenendaal. Verder kun je bij me terecht voor workshops als Black Gospel zingen, Zangtechniek en Zingen met vrijheid/Presentatie. O ja, en ik dirigeer natuurlijk. Mijn Zwolse koor Grace & Glory, maar ook eenmalige projectkoren, zoals onlangs het Haarlemse Zalig Zingen Projectkoor. Op de Opwekkingconferentie ben ik zangleidster. En ik schrijf liederen.”

Dat is veel. Waar houd jij je nu mee bezig?

“Op dit moment is net mijn derde solo-cd af, een ode aan mijn favoriete Opwekkingsliederen, maar dan op z'n Talithaans. Dus met een lekkere dosis jazz en latin erdoor. Daarin werd ik bijgestaan door een dreamteam: Elisa Krijgsman (producer, arrangeur en gitarist), Jan Willem van Delft (arrangeur en pianist), Mark Dekkers (bas), Marlon Daniels (drums), Sjoerd Visser (sax), David Mast (trompet) en mijn koor uit Zwolle. Op zondagmiddag 3 april presenteer ik de cd – iedereen die wil komen luisteren is van harte welkom!”

Heb je een persoonlijk motto?

“Goede vraag! Ik merk dat ik enthousiast word als mensen steeds meer worden wie ze eigenlijk al zijn in Christus. Dat klinkt misschien ingewikkeld. Wat ik bedoel is: net zoals Michelangelo beeldhouwde. Hij hakte weg wat niet leek op wat het moest zijn. Hij zag het uiteindelijke beeld al in het marmerblok wat hij voor zijn neus had. Als mijn liederen, optredens, lessen, workshops of repetities daaraan bijdragen, dan ben ik gelukkig.”



Cd-presentatie

Zondag 3 april in PG Immanuel, Medanstraat 32 in Haarlem. Zaal open: 15.30 uur. Aanvang concert 16.00 uur. Entree: € 5.

Zalig Zingen Project

Na de gezamenlijke GIDS-dienst van 9 oktober as zal het GIDS koor een doorstart maken naar een vast koor dat eens per 14 dagen repeteert, of als projectkoor. Dat laatste houdt in dat er negen repetities zullen zijn en een avondvullend optreden. Meer nieuws hierover deelt Talitha via haar website (onder Nieuws) en haar Facebook-pagina.

<http://talithanawijn.nl>

<https://www.facebook.com/talitha.nawijn>

COLUMN - LENTE

De winter bracht Europa niet veel geluk. Vluchtelingen ergens voor een grens in barre omstandigheden. Moeten we de grenzen openen of sluiten? De gang van de geschiedenis in Europa is die van een dronkenman. Je weet niet of die straks in een ravijn rolt en in stukken uit elkaar valt of weer nuchter wordt en een vaste tred hervindt.

Nu klopt de lente aan de deur. We wisten er niet meer van, gehuld als we waren in regen en nevel, koud noch warm. En dan toch, de lente. We voelen het. Het kruipt onder je huid. Het is een licht in je ogen. ‘De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, de bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan’ (Hooglied 2).

Maak ik me vergeefs blij over deze lente? Zoals mensen zich ooit vergeefs verheugden over een Praagse lente en recent nog over een Arabische lente? Ik geloof het niet. Het is toch al veel eerder lente geworden. ‘In de lentetijd van de wereld kwam Christus, de tijger’ (T.S. Eliot). Christus is gekomen om op de fluit te spelen en we hebben gedanst. Dat is het antwoord van God op de chaos, verwarring en duisternis van deze wereld. Dus verheug ik me in de lente van vandaag. En geloof ik dat de grote zomer eens zal komen. Laten we tot die tijd ‘bloeien en minnen’. Laten we ja zeggen tegen de vluchteling onder ons. Laten we onze handen openen voor een medemens in nood en vouwen als een gebaar van goed vertrouwen.

Dit is een bewerkte column van dr. Arjan Plaisier, scribe van de generale synode. De volledige column is zeker de moeite waard en vindt u op www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Lente.aspx

BID, HUIL, LACH EN VERWONDER

DS. BART VAN VEEN, VOORGANGER VAN DE PETRAKERK IN IJMUIDEN – GELUKKIG GETROUWD, VADER VAN 4 KINDEREN EN SINDS KORT OPA VAN 1 KLEINKIND – WIST UIT ERVARING MAAR AL TE GOED DAT HET LEVEN SOMS HEFTIG KAN ZIJN. EN TOEN WERD HIJ ZIEK. OP ONS VERZOEK ZETTE HIJ ZIJN VERHAAL OP PAPIER.

8 juni 2015. Het was een zonnige dag. Samen met mijn vrouw Hanneke ging ik op de fiets naar het ziekenhuis. Al maanden had ik last van iets dat onder aan de slokdarm het eten leek te belemmeren. Die dag zou ik eindelijk het onderzoek krijgen waarbij een slang in mijn keel zou worden geschoven om mijn slokdarm en maag te bekijken. Geen leuk onderzoek, maar je wilt toch weten wat er aan de hand is.

De arts keek bezorgd en viel met de deur in huis: 'Het is ernstig, maagkanker'. Er bleek een gezwel van rond de 10 cm boven in de maag te zitten. Gaat dit over mij? Even diep ademhalen. De arts liep even weg, een assistente begon – goed bedoeld – tegen ons aan te praten. Ik kon alleen maar denken: 'Ga toch weg, ik wil bidden'. Dat laatste deden we meteen toen we echt even alleen waren. Deze dreun eerst maar delen met God.

Tussen hoop en vrees

Van het ene op het andere moment beland je in een molen waarin anderen je agenda bepalen. Gelukkig bleek er behandeling mogelijk. Er werd gestart met een chemokuur, die het gezwel zou moeten verkleinen en uitzaaiingen tegengaan. Achteraf bleek deze kuur geen enkel effect gehad te hebben op de tumor.

De volgende stap werd de operatie op 25 september, waarbij heel mijn maag werd verwijderd en een deel van mijn slokdarm. Mijn dunne darm werd tot nieuwe (buis)maag 'gepromoveerd'. Weer werd het spannend. In het weefsel, weggehaald bij de operatie, werden uitzaaiingen gevonden. Grote kans dat er in mijn lichaam meer verspreid zou kunnen zijn.

Er bleek nog een behandeling te zijn: bestraling met chemo van het operatiegebied. Maar dan zou eerst een PET-scan moeten uitwijzen dat er geen uitzaaiingen in de rest van het lichaam aanwezig zouden zijn. Dit aanbod werd ons gedaan precies in een week waarin velen meededen met een kettinggebed voor ons en andere zieken. Twee dagen na afloop van die gebedsweek, kwam de uitslag van de scan. Er waren geen uitzaaiingen te zien, dus de vervolgbehandeling kon plaatsvinden. We hebben dit ervaren als een gebedsverhooring.



Onzekerheid en herstel

Het werd uiteindelijk een heftige behandeling van 5 weken, waarvan ik nog steeds de effecten heel sterk merk. Lichamelijk ben ik nog erg zwak. Ik moet erg mijn best doen om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen – dat valt tegen. Eten gaat moeizaam en pijnlijk. Vaak speelt ook misselijkheid nog op. Ook zijn er af en toe weer 'vreemde klachten' waar ik van schrik. Het is onduidelijk of de ziekte uit mijn lichaam is of niet. Die onzekerheid zal voorlopig wel blijven. Ik probeer weer dingen op te pakken. Een paar weken geleden mocht ik weer voor het eerst voorgaan in een kerkdienst. Ik ben dankbaar dat dit is gelukt. Wat zou ik graag willen dat het herstel sneller ging. Frustrerend als je van alles wilt maar je lichaam je tegenhoudt.

Vaste bodem

Ik heb heel wat geleerd de afgelopen periode, al kan ik dat nog niet allemaal verwoorden. Wat kun je heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees, tussen geloof in het wonder nu en de vraag of je het wonder van genezing wel hier mag meemaken. Toch is het heerlijk om steeds weer uit te mogen komen bij God. Voor mij is en blijft Hij de Betrouwbare, de God die goed is! Heerlijk om op momenten dat je 's nachts wakker ligt en er allerlei scenario's door je hoofd gaan, te mogen bidden, te mogen smeken. Heerlijk om te weten, dat ook als je het niet voelt, God er wel degelijk bij is.

Wat bijzonder ook om mee te mogen maken dat er zoveel mensen en zoveel gemeenten voor je bidden. Wat is GIDS hierin ook een prachtig instrument. Kerkmuren leken weg te vallen, broers en zussen brachten ons in gebed bij onze machtige God. En dat had effect, alleen al in de vrede die we op vele momenten mochten ervaren. Hoe het verder gaat, wat ik nog mag doen in Gods Koninkrijk? Ik weet het niet, maar ik vertrouw op mijn trouwe God, mijn Schepper, mijn Verlosser en de Geest die mij kracht geeft. Hij laat niet los!

ONTMOET... BOB VAN ZIJLL

AFGELOPEN MAAND TRAD BOB VAN ZIJLL TOE TOT HET GIDS-BESTUUR ALS VOORZITTER. OOK IS HIJ KERKENRAADSVORZITTER VAN DE GOEDE HERDER KERK. MET VEEL PASSIE SPREEKT HIJ OVER HET WERK VAN GIDS. INSPIREREN, ONTWIKKELING EN SAMEN ERVARINGEN DELEN STAAN CENTRAAL VOOR HEM.

Wat doet het GIDS-bestuur?

"Kort gezegd bestaat GIDS uit ruim twintig christelijke organisaties. Die deelnemers zijn vertegenwoordigd in de GIDS-raad, daar worden de besluiten genomen. Verder is er een visie-groep die vooral met nieuwe ideeën komt, en een klein apart GIDS-bestuur.

Heeft u nog andere plannen als voorzitter?

"Ik kom maar net kijken en ben bescheiden met het lanceren van plannen. Wat ik graag doe is andere mensen de ruimte geven dingen te bedenken en te beslissen. Waarbij je elkaar uitdaagt, inspireert en faciliteert. Een rol van coaching. Zo behaal je mooie resultaten en stel je mensen in staat zich te ontwikkelen, zelfstandig of met andere mensen samen. Dit vind ik een mateloos boeiend proces."

Waarom voorzitter?

"Het gaat niet om een bepaalde positie. Jezus zegt ook dat als je belangrijk wilt zijn in de kerk, je vooral een dienaar moet zijn. Dienend leiderschap is ruimte geven en tegelijkertijd ook een koers uitzetten. Die combinatie past bij mij.

Soms moet je mensen over een drempel trekken. Vaak zie je ook dat korte klussen aanspreken; je zit nergens aan vast en ondertussen help je een ander. Veel mensen die aan GIDS meewerken hebben passie voor wat ze doen. Zo worden mooie dingen behaald."

Is de positie van de kerk de afgelopen tijd veranderd?

"Aan de ene kant zie je een terugloop van mensen die naar de kerk gaan. Maar je merkt ook dat er spontane bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals laatst in de Philharmonie in Haarlem. Het brengt mensen bij elkaar en ik denk dat daar ook best wel behoefte aan is, om geloofsbeleving met elkaar delen.

Soms is het goed om door de regels heen te kijken. Waar gaat het nou echt om? Inlevingsvermogen waarbij je de behoefte van elke groep probeert te faciliteren. En natuurlijk zijn er regels nodig maar de kern, waar het echt om gaat, halen we naar voren. Hierdoor probeer je een gemeenschap te creëren waar het fijn is om bij te horen."



Waar staat de kerk over tien jaar?

"Ik zie best wat verschuivingen. Een aantal mensen wordt natuurlijk erg oud en komt met hun gezondheid in problemen, waardoor de groep kleiner wordt. Verder hoop ik dat door eigen initiatieven en zeggenschap de jongeren zich aangesproken blijven voelen. Dat het 'eigen' wordt. Dat we met elkaar erin slagen de kern van het evangelie, hoe je de relatie met God beleeft en hoe het praktisch in je leven doorwerkt, te delen. Het gevoel dat je elkaar weet te vinden en te ontwikkelen. Dat we dat op een organische manier naar buiten kunnen uitdragen. Ik hoop dat dit gebeurt, want dat is erg belangrijk. We zien dat hier ook behoefte aan is. Mensen willen graag dingen met elkaar delen. De maatschappij wordt steeds individualistischer, maar er blijft in de kerk het gevoel dat er anderen zijn waar je op aan kunt. Dat je jouw verhaal kunt delen. En gedreven door het evangelie is dat een mooie boodschap. Dit zal de meerwaarde zijn."

Mooi doel, om zo te werken. Niet te vast zitten aan de regels. Het abstracte persoonlijk maken. Het gevoel van erbij horen is belangrijk in een gemeente.

"Ja, in het GIDS-verband is dit heel maatschappelijk terug te zien. Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het is niet zo dat je het vrijblijvend doet, maar dat je ook weet waarvoor het dient en wat het oplevert."

COLOFON

Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn, Arnold Vaandering, Drukkerij Omniprint (drukker), Hans Luttik, Jannick Vercamer, Juliet Stamhuis, Marianne Vaandrager, Marieke de Zwart, Ramona van den Hoed, Ranfar Kouwijzer, Rianne Douma (vormgever), Talitha Nawijn

Dit InfoBulletin is een uitgave van de Beweging Geloven in de Stad in Haarlem. Gonnetsstraat 26 2011 KA Haarlem, 023-5518559. www.gelovenindestad.nl ING bankrekening NL48INGB0655098550 t.n.v Geloven in de Stad in Haarlem. ANBI erkend, KvK inschrijfnr 34300579.